



reiken. De laatste keer dat we iets dergelijks deden was al weer 2 ½ jaar geleden. Naast Esther kreeg ook Jolanda de bronzen speld van Scouting Nederland opgespeld. Daarnaast werden Rinus en Jack benoemd tot Lid van Verdienste van de Voortrappers en kregen de daarbij behorende badge en oorkonde uitgereikt. Tenslotte werd nog een aantal lustruminsignes opgespeld: Jolanda en Kevin voor hun 20-jarig lidmaatschap, Rinus en Elroy voor hun 25-jarig lidmaatschap en Hans voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Voor het bestuur

VAN HET BESTUUR

Het eerste rondje vergaderingen van het nieuwe jaar zit er weer op. Na de bestuursvergadering van 7 februari ook de groepsraad van vorige week zaterdag. Altijd weer een goed moment om de klokken gelijk te zetten en alle mogelijke zaken weer even te bespreken. Eén van de zaken die daarbij in het oog springt is het relatief lage aantal welpen. Hadden we een tijdje terug nog een (kleine) wachtlijst, nu kunnen we nog wel een tiental extra welpen een plaats geven. Wat daarbij ook opvalt is het relatief en absoluut kleine aantal jongens. Overigens kan het tij weer snel keren, maar op het ogenblik zijn we dus op zoek naar nieuwe leeuwjongen! En jullie weten: iedere geïnteresseerde kan driemaal gratis en zonder verplichting op proef komen meedraaien!

In december hebben we vanwege haar zwangerschap afscheid genomen van Esther. Hopelijk komt ze ooit nog terug als leiding. Zo'n ervaren kracht is altijd welkom natuurlijk. Bij die gelegenheid hebben we haar de bronzen onderscheiding van Scouting Nederland opgespeld.

Van de gelegenheid dat (vrijwel) de gehele leiding aanwezig was hebben we tevens gebruik gemaakt om nog een aantal andere onderscheidingen uit te

reiken. De laatste keer dat we iets dergelijks deden was al weer 2 ½ jaar geleden. Naast Esther kreeg ook Jolanda de bronzen speld van Scouting Nederland opgespeld. Daarnaast werden Rinus en Jack benoemd tot Lid van Verdienste van de Voortrappers en kregen de daarbij behorende badge en oorkonde uitgereikt. Tenslotte werd nog een aantal lustruminsignes opgespeld: Jolanda en Kevin voor hun 20-jarig lidmaatschap, Rinus en Elroy voor hun 25-jarig lidmaatschap en Hans voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Voor het bestuur

een geweldig moment om je weer eens te realiseren wat voor een trouwe groep leden we hebben! Dames en heren, allen hartelijk dank voor al jullie inspanningen voor de Voortrappers!!!

In december hebben we ook onze sponsors en trouwe donateurs bedankt met een kleine, persoonlijk afgeleverde, attentie. Ook de andere vrijwilligers (schoonmaak en facebookhulp) kregen een attentie. En last but not least had ook de Goedheiligman nog een verrassing in petto voor leiding en bestuur. Hij had helemaal uit Spanje gegraveerde glazen meegenomen. En gelukkig kon hij die ook persoonlijk afleveren! En ze waren allemaal nog heel.

En natuurlijk hebben we ook weer de eindejaarsoliebollenactie met succes afgerond, dankzij de hulp van vele bestellingopnemers-, inkoop-, rozijnenwas-, deegzet-, bak-, inpak-, adresserings- en rondbrengvrijwilligers. Iedereen weer hartelijk dank. Uiteraard ook Den Dekker Bouw, waar we weer gastvrijheid genoten met de hele ploeg. De penningmeester (en de rest van de groep in zijn kielzog) loopt weer vrolijk rond met een beter gevulde beurs waaruit weer wat extra's kunnen worden betaald en wat andere noodzakelijke zaken kunnen worden aangeschaft. En ook de verhuur van ons gebouw aan andere (scouting)groepen trekt al weer aan.

De in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde Facebooksite is inmiddels een groot succes. Er wordt druk gebruik van gemaakt. Daarnaast zal onze website worden geüpdate met nieuwe foto's en andere aanvullingen.

Onze leidingproblemen zijn nog niet opgelost, maar we hebben wel sinds de vorige Nieuwsbrief Shalene mogen verwelkomen als nieuwe leiding. Shalene, hartelijk welkom bij ons als leiding. We hebben nu een aantal veelbelovende jonge leidinggevendenden die voor onze toekomst een belangrijke rol kunnen spelen. Maar we zitten nog steeds niet ruim in ons jasje.

Dan tenslotte nog een keer de oudervertegenwoordigers. We zijn nog op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger voor de scouts en een nieuwe voor de welpen. Dit om een dubbelfunctie van de huidige vertegenwoordigers te vermijden. Mocht iemand zich aan willen melden, erg graag. Of mochten jullie persoonlijk worden benaderd door de respectievelijke leiding: ook erg graag! Het is erg leuk en leidt automatisch tot een grotere betrokkenheid, en dat is ook altijd leuk. En tenslotte kunnen er per speltak ook meer oudervertegenwoordigers zijn.

Afgelopen jaar hebben we de papieren versie van deze Nieuwsbrief afgeschaft en vervangen door een digitale versie. Maar binnenkort gaat Scouting Nederland de (gratis) mogelijkheid aanbieden om een aantal eigen groepsbladzijden op te nemen in het Scouting Magazine, met alleen verzending aan de eigen groep. Dus mogelijk keert er weer een, eventueel gedeeltelijke, papieren versie terug. Het Scoutingmagazine verschijnt ook eens per kwartaal, dus de frequentie blijft gelijk, maar mogelijk zal de verschijningsdatum dan wel worden aangepast. Wordt vervolgd!

Ik sluit af met iedereen een mooie lente toe te wensen met leuke activiteiten; misschien een beetje vroeg, maar er staan toch al aardig wat bollen te bloeien.

Namens het bestuur,
Kees Menkhorst
kees@voortrappers.nl
0113-311 686

QUIZVRAAG

Omdat de vorige vraag niet goed is opgelost hierbij een nieuwe puzzel: Streep de woorden weg. Met de overgebleven letters kan je de oplossing vormen.

O	L	E	G	N	A	L	E	H	C	I	M
S	B	V	E	I	L	I	N	G	I	N	S
S	N	E	L	E	S	T	U	N	K	I	G
A	A	R	E	M	B	R	A	N	D	T	N
C	A	M	A	L	E	R	U	B	E	N	S
I	I	E	F	K	D	A	V	I	N	C	I
P	R	E	A	U	N	H	S	D	A	L	I
T	D	R	R	T	H	G	O	G	N	A	V
E	N	E	G	A	Z	R	U	U	G	I	F
N	O	N	E	N	E	K	E	T	W	E	N
O	M	A	A	T	I	M	M	E	R	E	N
M	R	S	C	H	I	L	D	E	R	E	N

BEELDHOUWEN
DALI
DAVINCI
FIGUURZAGEN
KNUTSELEN
MICHELANGELO
MONDRIAAN
MONET
PICASSO

RAFAEL
REMBRANDT
RUBENS
SCHILDEREN
TEKENEN
TIMMEREN
VANGOGH
VEILING
VERMEER

Stuur het juiste antwoord naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl
en maak kans op een zoete prijs.

ARBO

Het is al een tijdje geleden dat er vanuit het arboteam een stukje in onze nieuwsbrief stond, dit gaan we weer helemaal goed maken.

Nu de winte voor het grootste deel weer achter ons ligt gaan we ons weer richten op de vele buitenactiviteiten, maar voor het zover is eerst een update binnen ons team.

Dit team is (bijna) geheel vernieuwd, dit omdat Erik van Maldegem is gestopt als leiding en vanzelfsprekend niet meer in het arboteam zitting zal nemen als welpenleiding. Erik is opgevolgd door Toon de Winter.

Nu Esther "fulltime moeder" wordt en haar scoutsleidingschap heeft opgezegd kwam er ook weer een vacature bij het arboteam, gelukkig wilde Jordi Clarijs Esther opvolgen.

Erik en Esther; namens het arboteam bedankt voor de hulp.

Toon en Jordi; welkom in het team, we hopen dat jullie een leuke tijd zullen beleven.

Het arboteam ziet er nu als volgt uit:

- Welpen - Toon de Winter
- Scouts. - Jordi Clarijs
- Explo's - Elroy Schipper
- Stam. - Elroy Schipper
- Coördinator - Jack de Vos

De komende weken zullen we ons voornamelijk richten op kapot materiaal dat aan vervanging toe is en de controle van de gaslangen op onze kampeerkooktoestellen.

Wellicht ook nog een training voor het werken op hoogtes, denk hierbij aan het pionieren van torens komende zomerperiode, hier over in de volgende nieuwsbrief meer.

Met vriendelijke groet, namens het arboteam,
Jack de Vos.



WELPEN

Nieuws vanuit de welpenjungle



De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het insigne kunstenaar. Naast het maken van enkele kleinere werken, maken de welpen ook grote kunstwerken. Er is een slang gemaakt van 4,5 meter (!). Een groep timmerende welpen maakt een bijzonder spijker-draadwerk en een derde groep is druk aan het figuurzagen geweest. Binnenkort krijgt u bericht over een heuse kunstveiling.

Een ander hoogtepunt in de afgelopen tijd was natuurlijk het winterkamp. De welpen werden ontvangen in de oertijd door de Oboema-stam en Bioloog Frits Vonk (zijn broer die eigenlijk zou komen werd gebeten door een flinke goudvis). Een van de Oboema-stamleden (Oboema-Oe) had een groot ei gevonden. Frits Vonk wist te vertellen dat het om een T-rex-ei ging. Ook vertelde Frits dat de T-rex-moeder waarschijnlijk haar ei zou gaan zoeken. Omdat Oboema-Oe niet wist waar hij het ei gevonden had, besloten de welpen het ei binnen te houden en de volgende dag terug te brengen bij daglicht. Daarna oefenden de welpen wat ze moesten doen als ze een echte T-rex zouden tegenkomen (altijd handig). Om de dinosaurus op afstand te houden hielden de welpen een gave disco met bijzondere dancemoves. Na een fijne nacht begonnen we de ochtend met enkele prehistorische spelletjes en het bakken van broodjes. Ook wist Oboemoe-Oe weer waar hij het ei had gevonden. De welpen legden het ei weer terug en gingen een film kijken. Na een tijdje bleek dat het

ei was meegenomen door de moeder. Naast de plek waar het ei lag vond Frits Vonk een enorme dinodrol.



SCOUTS

We zijn het scoutingjaar 2017 weer enthousiast begonnen. Het materiaal dat een Scout nodig heeft bij de uitvoering van zijn of haar programma, was aan een onderhoudsbeurt toe. Zo werden de nieuwe touwen bezet (voorkomt rafelen van de touwen) en van een merkkleur voorzien. De bijlen en de messen werden eens goed geslepen.



In Wintermaanden bij de Scouts wordt niet alleen het materiaal goed onderhouden, maar ook worden de

verschillende Scoutstechnieken onderhouden. Zo werd als eerste de techniek van de Coördinaten geoefend. Na een gedegen uitleg volgde de praktijk. Via de kaart moesten verschillende punten worden opgezocht en worden bepaald. Tevens werd met behulp van coördinaten een geheel nieuw scouting verkeersbord gemaakt. Het resultaat hangt in het Scoutslokaal. Wie dit thuis ook eens wil proberen, laat het ons weten. Een andere techniek die we onderhouden is het knopen. Voor sommigen de kennis weer even updaten en voor de anderen weer een nieuwe ervaring. De Scouts gingen aan de gang met de platte knoop, schootsteek, paalsteek, timmersteek en mastworp. Daarna was de opdracht om vijf verschillende knopen in een touw te leggen, wat al een opgave op zich was. Via vragen (wat is waar), mocht men dan een knoop uit het touw halen. Wie als eerste al zijn knopen uit het touw had was de winnaar. De Scouts doen meestal iets anders dan het gebruikelijke, dat geldt dit keer ook voor het maken van een sudoku. De Scouts maakten namelijk een knopen sudoku, ook dit resultaat hangt in het Scoutslokaal. De middag werd besloten met het maken van een A-frame en het daarin en daarmee verplaatsen.

Op 28 januari bezochten onze Scouts verschillende Scoutinggroepen in Zeeland. Het startte bij ons scoutinggebouw, via een vragenlijst en een puzzel moest men achter de volgende locatie (van een scoutinggroep) zien te komen. De vragen gingen over de algemene kennis van Scouting en Zeeland, Het nieuws in Zeeland, etc. Alle antwoorden op deze vragen lagen op tafel. Via doe opdrachten kon men jokers verdienen, die men kon inzetten bij het inleveren van de vragenlijst. De vragen werden beoordeeld en nagekeken door een deskundige jury. Was de vragenlijst goedgekeurd dan kon men beginnen aan de volgende etappe naar een andere scoutinggroep.

Onder het motto klussen met Scouts, gingen de Scouts aan de slag met het maken van hun eigen brander. Niet om zich aan te verwarmen maar om er ook iets op te bakken. Van zelf meegenomen blikken werd er een opening (stookpoort) en een aantal gaten (luchtgaten) in het blik gemaakt. Men moest eerst zorgen voor voldoende brandstof, want het vuur moet blijven branden. Op de onderkant (bodem) van het blik werd gebakken. Het resultaat een mini pannenkoek of poffertjes. Al men al kunnen we

zeggen dat de branders hun werk goed hebben gedaan en dit is zeker voor herhaling vatbaar.

De volgende techniek die op het programma stond was kaart en kompas. Na een gedegen instructie volgde de uitvoering. Een beetje scout laat zich door de sneeuw niet uit het veld slaan en werd er met behulp van de kompastechnieken een figuur uitgezet. Het resultaat kreeg dan een andere groep te zien. Er kwamen verrassende figuren uit.



In het kader van het kookinsigne Budget koken: met een gering budget een maaltijd samenstellen en koken, daar gingen de scouts mee aan de slag. De maaltijd moest worden bereid op verschillende vuren waaronder: een tafelvuur, een kribvuur en een stervuur.

Van een lid van de Scouts moeten we helaas afscheid nemen. Hannah gaat de Scouts verlaten en zal ook niet overvliegen naar de Explo's. Alinda zal in maart de wondere wereld van de Explo's binnen stappen. De komende weken heeft ze daar al zijdelings kennis meegemaakt.

De komende weken gaan we verder met het kookinsigne. Op 25 maart kunnen de Scouts hun kookkennis laten zien op de kookwedstrijden te Goes. Het kookinsigne wordt afgesloten op 8 april met een heel speciaal programma. Wat dat is dat houden we nog even geheim.

Het Zomerkamp voor de Scouts is ook bekend. Dit wordt gehouden van zaterdag 12 augustus t/m zaterdag 19 augustus op het Scoutinglabelterrein Gilwell Ada's Hoeve te Ommen.

Met vriendelijke groet,
De Scouts en Scoutsleiding.

EXPLO'S

Lieve lezertjes,

Ook dit keer is het de explo's gelukt om wat leuke opkomsten te bedenken (en wonder boven wonder hebben we ze ook uitgevoerd!).

We zijn met de explo's een avondje gaan bowlen. Iedereen kreeg een speciale naam en dat maakte de avond hilarisch. Uiteindelijk was het een geslaagde avond.



Ook hebben we een leuke opkomst (verzonnen door Elroy, want het kan zijn dat we die dag vergeten waren wat we gingen doen) buiten gehad. De bedoeling was dat we in de (mot)regen pallets gingen klein hakken. Het was wel een beetje nat geworden...

Eten vinden we bij de Explo's natuurlijk erg belangrijk en daarom hebben we ook een opkomst besteed aan het maken van overheerlijke pizza's. Echt als je ooit de kans krijgt ga ze proeven!

We hadden de laatste paar dagen gezelschap van twee onschuldige scoutjes die binnenkort gaan overvliegen! Maak jullie borst maar alvast nat! Een van de eerst volgende opkomsten gaan we besteden aan iscout. We hebben ons natuurlijk goed voorbereid in de vorm van ongelooflijk mooie vlaggen.



De winteractiviteit van dit jaar zit er ook weer aan te komen en dit jaar gaan we met alle explo groepen een soort van kookwedstrijd houden! Ik heb nu al zin in al dat scoutingbruine eten...

Liefs,
De explo's

STAM

Beste lezers, lezerinnen en plaatjeskijkers, Lou hier!

Het is inmiddels alweer 2017 dus een nieuw jaar, nieuwe kansen!

In Januari besloot jullie eigen Ome Lou dat het eens tijd was om het jaar goed te beginnen. Een BBQ was toch nog iets te fris dus om de aloude kerstraditie in ere te houden kwam de keuze toch op gourmet. Niet heel schokkend tot nu toe! Maarrrrrrr.....

Aangezien de penningmeesteres zwanger was geraakt en de kinderkamer en de luiers moest gaan aanschaffen was de kas aardig leeg geraakt en een gourmet met droog brood en water deed ons iets teveel denken aan een oud clubhuis van eerder tijden!

Vleesch! Schreeuwde Jordi de bakkenwasser met een skistok in de lucht en een skibril half op zijn gezicht, (de fles met Schnaps was leeg dus vandaar...)

hierop reageerde de vegaburgelijke vader Eddo wij van Wc eend, advisereren Wc eend...

Omdat niemand Eddo begreep besloten we dit advies naast ons neer te leggen en was het plan om met een theezakje een ruilhandel te starten om vlees bij elkaar te sprokkelen zodat we een feestelijk maal

konden nuttigen. Na 2,5 uur zat bijna iedereen weer in het gebouw met als buit een zak florijnen, een parelmoer halsketting, een kerstboom en een surfplank.... Hopeloos en hongerig keek iedereen voor zich uit toen ineens een oud vrouwtje binnen stapte en zei, Knibbel Knabbel knuistje wie eet er groente met een puistje?

Ome Sjaak en neefje Sven aka Fred en Willem bever herkenden deze stem en al snel werd duidelijk dat onze Sanny het kruidenvrouwtje zich had verkleed als oud vrouwtje met grijs haar met hulp van Jolanda de ringelaar.

Met een appel vol met slaapmiddel waren deze 2 schavuiten deuren langs geweest en na een appel gegeven te hebben de koelkasten van deze mensen leeggehaald te hebben met een halve koe en 3 kwart varken als buit, kwamen de dames terug om zo de gourmet te laten beginnen.

Hans (de zoon van Cupido) en Rinus Vonk hadden een pak broodmix gevonden en roosterden dit boven het vuur zodat zelfs stokbrood gegeten kon worden! Hulde!

Eenmaal aan de gourmet zong Sebas de Bart een olijk lied uit zijn favoriete playlist (gelukkig was dit op het einde van het diner) En besloot iedereen spontaan af te wassen en genoten we van de liederen met de deuren dicht en vingers in de oren!

Alles opgeruimd en met een volle buik was het dan toch tijd om serieuze zaken te bespreken! 2017- wat voor snode plannen hebben we dit jaar?

Hilde de melkboer, Esther het melkmeisje en Rinus de zaaier bleven maar vragen om een crèche of het maken van een escaperoom voor baby's, en na veel discussie en het zien van Ome Sjaak in een luier werd er toch maar tegen gestemd.... uiteindelijk, vele discussies en uren later was er dan uiteindelijk een black list met plannen voor het komende jaar!

Om dit te vieren zijn we (uiteraard voor niks) gaan bowlen. Shalene de koekenbakker gooide met de eerste bal meteen Erik de olielekker op zijn grote teen zodat Erik door Kevin drukke dries naar de Hap moest worden gebracht en de rest hier stiekem wel om kon lachen!

Na een uur met de ballen gerold te hebben dronken we nog wat moed in om hard weg te kunnen rennen en de rekening aan de bowlingmensen zelf te gunnen!

Iedereen wachtte op het teken van jullie eigen ome Lou maar Evelien (die nog niet was genoemd) de Vlaams sprekende kothouder was zo opgewonden door het bowlen en de manier van weggrennen dat ze het niet meer hield en riep NU!!!!



Enorme Chaos begrijpt u.... iedereen rende door elkaar en tegen elkaar aan en hierdoor is de uitslag helaas vergeten! Bedankt Evelien!

Maar uiteraard zoals een goed leider betaamt weet ik de uitslag uit mijn hoofd en was de absolute winnaar jullie eigen ome Lou met een gemiddelde score van 300 per spel, hierna was Jolanda een goede 2e met een gemiddelde score van 100 en Evelien als laatste omdat ze haar hupje niet kon maken voor het loslaten van de bal maar een gemiddelde score van 4 is ook goed hoor eef!

Binnenkort gaan we samen met die verdraaide explo's een team vormen om nationaal en internationaal onze naam hoog te houden in het Iscout spel en de rest van de plannen? Die hoor je nog wel!

Mwhuahahahahaha!
Lou

RABOBANK CLUBKAS ACTIE



Onze Scoutinggroep neemt deel aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Steun onze vereniging en breng U stem op ons uit van 6 t/m 18 april (alleen leden van de Rabobank, kunnen op ons stemmen).

Ga naar: <http://www.rabobank.nl/oosterschelde>

GEZOCHT:

PARASOL VOOR ONZE GROEP

Voor onze groep zijn we op zoek naar 1 of meerdere parasols die we kunnen gebruiken voor tijdens de opkomsten.

Heeft u 1 of meerdere grote parasols liggen waar u niets mee doet (kleur maakt niet uit) en eventueel met een parasolvoet die nog goed is en waar u vanaf wilt, laat het de leiding weten, wij kunnen er goed gebruik van maken komend voorjaar en van de zomer. Het liefst gratis. Zo nodig komen we er om.

Alvast bedankt,
de leiding.

TAART VOOR:

Afgelopen donderdag 16 februari is er een taart bezorgd bij Den Dekker Bouw voor de medewerking en het gebruik mogen maken



van de ruimtes tijdens het olieballen bakken afgelopen 29-30 december



COLOFON:

Vormgeving: Sebastiaan van Delft
Website: www.voortrappers.nl

Voor vragen over de nieuwsbrief en het inleveren van je stukje kun je mailen naar: nieuwsbrief@voortrappers.nl