



VAN HET BESTUUR

De nieuwsbrief die jullie nu in handen hebben zal de laatste nieuwsbrief zijn die we op papier laten drukken. In de Groepsraad hebben we besloten dat we de nieuwsbrief na de zomervakantie uitsluitend nog digitaal ter beschikking stellen. En wel op twee manieren: hij zal op de website worden gezet en voor degenen die dat wensen zullen we hem ook per e-mail toesturen. De reden is enerzijds om de drukkosten te besparen en anderzijds om aan te sluiten bij de "geest van de tijd" waarin steeds meer digitaal wordt gewerkt. Bij deze wil ik het Vrijwilligershuis in 's-Gravenpolder hartelijk bedanken voor de voortreffelijke wijze waarop zij de afgelopen jaren het drukken van onze nieuwsbrief hebben verzorgd. Dames: heel hartelijk dank voor jullie snelle en uitstekende service! Ik zal mijn 3-maandelijkse bezoekje aan jullie missen!

Ja, wat is er de afgelopen tijd gebeurd bij ons? Een belangrijk moment voor ons was op 4 mei. Ieder jaar wordt een provincie uitgenodigd om de scouts te "leveren" voor de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Dit jaar was Zeeland weer aan de beurt. En van onze groep gingen er 7 jeugdleden mee naar de Dam. Een indrukwekkend gebeuren, wat je lang bijblijft. Maar ook de "thuisblijvers" konden hun aandeel in de herdenking leveren door in Heinkenszand de herdenkingskransen aan te reiken aan de kransleggers bij de dodenherdenking aldaar. In Heinkenszand waren we met 10 leden vertegenwoordigd, 5 jeugdleden en 5 leiding-/bestuurleden. Ook daar was het een indrukwekkende plechtigheid waarbij burgemeester Gelok het woord voerde. Rondom de kranslegging was ook weer een muzikaal programma ver-

zorgd. Als dank voor hun betrokkenheid kregen zowel de "Damgangers" als de "Heinkenszanddeelnemers" een insigne uitgereikt van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Dan hebben we de afgelopen tijd voor iedereen die als leiding of anderszins bij onze scoutinggroep is betrokken en die nog geen verklaring omtrent gedrag (VOG) had (omdat ze nieuw zijn in hun functie) zo'n VOG aangevraagd. Als je dat digitaal doet is het voor de groep gratis, maar het kost wel een paar avonden om die digitale route "af te lopen". Maar het is gelukt en gelukkig heeft iedere aanvrager hem ook gekregen! Wij hechten eraan om voor iedere leidinggevende en voor ieder bestuurs- of groepraadslid een VOG te hebben.

Pratend over leidinggevend: we hebben nog steeds een tekort aan leidinggevend. En de komende maanden zal dat eerder groter worden dan kleiner. Dus als jullie iemand weten die wel interesse heeft, bijvoorbeeld een neefje of nichtje of een vriend of vriendin van jullie, laat hem contact opnemen met ons. Of maak ons opmerkzaam op hem of haar. Dan kunnen we in een vrijblijvend gesprek eens de leuke en boeiende kanten van scouting uitleggen.

Dan tenslotte de braderie van 6 juni. Het organisatiecomité had laten weten dat er dit jaar geen spijkerbroekhangenactiviteit nodig was. Achteraf bleek dat iets te snel gecommuniceerd, maar wij hadden toen al andere plannen gemaakt, o.a. met een kamp voor de explo's. En uiteraard staan we er weer met een oliebollenkraam. Maar ook hier blijkt het tekort aan menskracht dat we op het ogenblik hebben. Het comité heeft ons al gevraagd om volgend jaar weer het spijkerbroekhangen te verzorgen. Het zou zo maar kunnen zijn dat we dan een beroep op de ouders moeten doen. Misschien al vast iets om over na te denken???

Ik hoop jullie allemaal op de braderie bij onze oliebollenkraam als klant te mogen begroeten!

Met scoutinggroeten namens het bestuur,
Kees Menkhorst, voorzitter
kees@voortrappers.nl

VOORTRAPPERS KALENDER

6 juni	Braderie
13 juni	Expeditie Robinson STAM
15-22 augustus	Zomerkamp EXPLO'S
22-29 augustus	Zomerkamp SCOUTS

WELPEN



Insigne "ik"

De welpen hebben nog een aantal opkomsten in het teken van het insigne "ik" gedraaid, voordat deze werd afgesloten. Natuurlijk kan het insigne "ik" niet zonder een Ikki-dag. Op deze dag hebben de welpen allemaal hun eigen Ikki mogen knutselen. Natuurlijk gaat het niet alleen maar om "ik", maar ook over hoe goed ken je elkaar.

De welpen en ook de leiding hebben van zichzelf drie kenmerken opgeschreven. Deze kenmerken werden allemaal door elkaar gehusseld en toen gingen we raden welk kenmerk bij wie hoorde. Dit gaf vaak grappige situaties. Op deze manier hebben de welpen en de leiding elkaar nog beter leren kennen. Na al dat lachen en raden was het tijd voor wat eten. Met een blokje kaas, een worstje, een druif en een prlKkertje was ook het eten weer in thema.

Naast het insigne "ik" dat inmiddels is afgesloten, hebben de welpen ook aan hun EHBO-skills gewerkt. Erik had natuurlijk weer eens in zijn vinger gesneden en bloedde bijna dood. Gelukkig hadden de welpen goed opgelet en heeft Erik het overleefd.

Fruitteeltmuseum

Op 4 april zijn we met de welpen naar het Fruitteeltmuseum gegaan. Eerst kregen we een rondleiding door het museum en daarna mochten we een speurtocht door het museum doen. Aan het einde kreeg ieder groepje een diploma en we zijn allemaal toffe peren. Als je in het Fruitteeltmuseum bent is het wel belangrijk om te weten hoe het fruit vroeger werd geveild. Als leiding waren we behoorlijk onder de indruk over hoe goed de welpen hier in zijn. Ze kochten hun appel bijna allemaal voor de goede prijs!



Insigne knopen

Ondertussen zijn we al een aantal weken bezig met het nieuwe insigne: knopen. Er is hard gewerkt aan een knopenbord. Misschien heeft u deze thuis al boven het bed van uw welp gehangen. Maar een knopenbord komt er niet zomaar en zeker niet als Rinus aanwezig is. Een knopenbord moet mooi worden geverfd, maar voordat je kan verven heb je bepaalde spullen nodig. Om deze spullen te bemachtigen moesten de welpen vragen goed beantwoorden en opdrachten uitvoeren. In de tweede ronde konden de welpen elkaars spullen verdienen door vragen goed te beantwoorden en in de derde ronde konden de spullen worden geruild. Aan het eind van de dag heeft iedereen de nodige spullen in zijn/haar bezit gehad en zijn er hele mooie knopenborden ontstaan. Natuurlijk moesten deze knopenborden een paar weken later worden gevuld met knopen. Heeft u ooit een knoop nodig of moet er juist ergens een knoop worden uit-gehaald, vraag dan gerust uw welp om hulp. Natuurlijk is er ook weer geoefend met de platte

knoop, de mastworp en sjoeren. Deze knopen kwamen tijdens een andere opkomst goed van pas, want toen hebben de welpen hutten gebouwd.



Update

We hebben een aantal nieuwe welpen mogen verwelkomen de afgelopen tijd. Anemoon en Daan zijn geïnstalleerd bij de welpen. Van harte welkom allemaal! Helaas zijn Bo en Luka gestopt met scouting. De welpen zullen dit jaar wegens te weinig aanmeldingen niet op zomerkamp gaan.

Scoutinggroeten,

De welpenleiding: Jolanda, Erik, Rinus, Rien, Nadine en Evelien

SCOUTS



De afgelopen tijd zijn we met de scouts bezig geweest met het insigne Pionieren. Pionieren is het met palen en touw grote bouwwerken in elkaar zetten. Hierbij staat stevig en betrouwbaar knopen voorop. Want wanneer er een familie schommel in elkaar wordt gezet, moet deze wel blijven staan. Verschillende opkomsten zijn aan deze vaardigheid besteed. Zo zijn er eerst acht knopen uitgelegd en geoefend alvorens deze toe te passen in verschillende programma's. Bijvoorbeeld bij een kampkeuken ontwerp wedstrijd, het bouwen van een toren van bijna 5 meter hoog of het maken van een familie schommel.

De leiding is een weekend naar Duitsland geweest om voorbereidingen te treffen voor het zomerkamp. We hebben het terrein gekeurd en zijn tot de conclusie gekomen dat het een prachtig terrein is waar de scouts zeker niet stil gaan zitten! Naast het kampterrein hebben we ook enkele uitdagende, educatieve en vooral leuke activiteiten gepland, die zeker in de smaak zullen vallen.

Dat onze scouts echte chef koks zijn, hebben ze laten zien op de kookwedstrijden. Dit is een wedstrijd waar er op houtvuur gekookt moet worden. Het thema van dit jaar was Hollandse

pot. De scout die deze maand een stukje heeft geschreven is Meike van Weele. Zij vertelt jullie straks meer over de kookwedstrijden. Een deel van onze scouts hebben op 4 mei geholpen op de Dam, maar daar vertelt Meike jullie



meer over. Naast de scouts die naar de Dam gingen is er een aantal kinderen naar Heikenszand geweest om daar op 4 mei een krans te leggen.





Verslag van Meike

Deze periode hebben we weer heel veel leuke dingen gedaan bij de scouts. We hebben een schommel gepioneerd en natuurlijk vuur gestookt. Ook waren de kookwedstrijden een groot succes! Er waren 2 groepjes die luxe kookte en 2 groepjes die primitief kookte. Rosa, Lisanne en Anouk werden eerste in de categorie luxe. Hannah, Alinda en Aniek werden eerste in de categorie primitief. Ilona, Myrthe en ik werden derde, ook in de categorie primitief. Het laatste groepje die van onze groep meedeed, Ezra, Mike en Sjors, viel helaas net niet in de prijzen.

Hannah, Youri, Ezra, Ilona, Sven, Thomas en ik gingen helpen bij de dodenherdenking op de dam. Daarvoor hadden we een voorbereidingsweekend. We zijn toen onder andere naar het bevrijdingsmuseum en naar de Franse begraafplaats geweest. Daarna hadden we nog een voorbereidingsmiddag. Daar werden de taken verdeeld en alvast wat geoefend. Op 4 mei vertrokken we vroeg naar Amsterdam en werd er eerst veel uitgelegd. Daarna gingen we naar de dam en nog wat oefenen. Gelukkig ging het allemaal goed op de dam en zijn alle taken goed gelukt! Ik hoop dat er nog een leuke periode aan komt bij de scouts.

Groeten Meike van Weele.



EXPLO'S

Beste lezers, de explo's hebben sinds de laatste nieuwsbrief geprobeerd om de programma's zelf in te vullen en de planning voor een gehele zaterdag vol te plannen en met wisselend succes, om de explo's toch wat meer te helpen is besloten om (uiteraard) in samenwerking met de explo's zelf wat meer leiding te gaan geven dan begeleiding wat al effect



heeft op het draaien! Zo hebben de explo's een vlot gemaakt waar iedereen op moest kunnen zitten in de befaamde sloot bij het gebouw! Dat iedereen hier een nat pak aan overhield mocht de pret (zeker van mij) niet drukken en na een douche was alles weer fris en fruitig. Na de opkomsten hebben we nu ook een evaluatie van de dag waar we met de explo's bespreken wat er goed



en minder goed ging en waar we beter op kunnen letten. Stukje bij beetje gaat het beter en zoeken de explo's wat uitdagingen, zo is er ook een stormbaan gemaakt die eindigde door Rinus zijn gewicht maar ook dit was positief, om de crea bea kant ook aan te spreken hebben de explo's ook piñatas' gemaakt en gevuld met snoep, deze zijn vorige week tot groot vermaak kapot geslagen door de makers na eerst een quiz te hebben gespeeld en daarna elkaar van een evenwichtsbalk te slaan met kus-sens!

Het volgende project zal een hoge toren worden in samenwerking met de scouts waarbij veiligheid en strakke sjorringen belangrijk zijn! Verder gaat het grootste deel 6 juni naar Zex, dit is het zeeuws explorer weekend en zal aan dn overkant plaatsvinden, het programma is bekend en het belooft een druk maar leuk weekend te worden! Tot de volgende, namens de explo's,

Elroy





Beste lezers, je raadt t nooit! Lou hier! Mwhuaha-hahaha! Zoveel te vertellen en zo weinig tijd... Sinds de laatste keer heb ik mijn mooie vrouw op het vliegtuig gezet naar Afrika waar ze naar het schijnt nu volkstamhoofd is van een koppensnellerstam, wie weet krijgen ze haar (een kopje) kleiner! Zodoende heb ik weer wat tijd gehad om het stamteam in de goede richting te sturen en als teambuilding een grote slag te slaan bij het iscout spel. En na een professionele dreigbrief te hebben geknutseld en ons hebben misdragen zoals foto's op www.iscoutgame.com wel laten zien we ook alles hebben vastgelegd op de gevoelige plaat dachten we dat we nummer 1 stonden en lieten we de bezoekende explo's dansen op de beste platen uit onze jeugd zoals barbiegirl van aqua en we're going to Ibiza van de vengaboys! Ome Sjaak wilde zelf nog een dansje doen op de muziek van the simple minds maar dit werd deskundig weggebeld door Jo de professionele belletjesleller! Dank je Jo!



Helaas had de reisleiding van de Iscout de rechter ingeschakeld na de brief en foto's en de rechter bepaalde met z'n linker dat degene die moest zitten degene was die het beste kon koken. Ome Sjaak en ik zijn toen Friet gaan eten dus wij waren gevrijwaard van enige straf! Ons laatste nieuwe lid Shalene de koekenbakker dacht dat ze wat kon winnen (mede omdat wij dat haar gezegd hebben) en is nu dus elke avond aan het koken voor de mede celbewoners! Mwhuahahaha!

De volgende opkomst was van Lou en Rinus t amsterdammertje met zijn 3 kruizen, na maanden voorbereiding, telefoonrekeningen van 4500 euro en benzinekosten waar een planner stikgek van zou worden was er een route uitgezet in en om s gravenpolder waar alle monumenten, bijzondere plaatsen en historische gebeurtenissen in

verwerkt waren begon de bende met Evelien de ervaren kaartlezeres en Sebas de speurhond voorop aan de barre tocht....

Dachten wij.. Eenmaal onderweg kwam aan de tocht snel een eind (dit keer niet door Jordi met zijn waterbenen) maar door de FBI! 2 speciaal agenten versperde de weg om een mysterieuze verdwijning te onderzoeken! Ieder bendelid werd in voorlopige hechtenis genomen in het gebouw en na een kruisverhoor waar Patrick (niet likken!) Gaus nog steeds zwetend van wakker wordt, besloten de agenten dat wij eerlijke burgers niets met de verdwijning te maken hadden en werden we ingezet om Mulder en Sculder (de namen van de agenten) te helpen deze misdaad op te lossen. Het bleek namelijk dat 1 iemand in ons midden bestuurd werdt door een klein ruimtewezentje! Door middel van testen waaronder kennis, kracht en uithoudingsvermogen, konden we punten verdienen om aanwijzingen te kopen bij de sigaret rokende man, deze zat verstopt in de douche en had zoveel gerookt dat de hele douche blauw stond en je de man zelf niet kon zien! Uiteindelijk konden we 2 verdachten aanwijzen uit ons

midden, Patrick (niet likken!) Gaus en Kevkev de navigator werden onderzocht en na veel bloedverlies en verband bleek dat Kev degene was die bestuurd werd door het kleine vrachtwagenchauffeurkje eeeuh ik bedoel het wezentje dat bleef roepen! Zo heb ik het niet gepland! Zo heb ik het niet gepland!



Degene met de goede verdachte kregen van Mulder en Sculder een reis voor de hele bende aangeboden naar een onbewoond eiland waar het programma expeditie Robinson wordt opgenomen.... Hoe dat afloopt horen jullie de volgende keer! Tot zover! Namens jullie allergrootste voorbeeld van Oerrrrr!

Lou! Mwhuahahaha!

KRANTENKNIPSEL

Uit de Bevelandse Bode van 29 april 2015

Scoutinggroep De Voortrappers is klaar voor 4 mei



Zeven scouts van de Voortrappers assisteren bij Nationale dodenherdenking

'S GRAVENPOLDER - Scoutinggroep De Voortrappers is klaar voor de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.

Samen met nog ruim 75 scouts uit de ge-

hele provincie gaan er 7 scouts uit 's-Gravenpolder naar de nationale herdenking. Zij zullen daar assisteren met het aanreiken van kransen, begeleiden van oud veteranen, aanreiken van bloemstukken en het hijsen van vlaggen.

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE

WWW.VOORTRAPPERS.NL