

VAN HET BESTUUR

Van het vacaturefront valt er gelukkig weer goed nieuws te melden. Bart de Jonge is de scoutsleiding komen versterken. Uiteraard moet hij eerst een aantal trainingen gaan volgen om gediplomeerd leidinggevende te worden, maar hij kan in ieder geval al meedraaien om de leidingnood te helpen verlichten. Gelukkig is hij een ervaren scout, dus hij zal zeer snel ingewerkt zijn. Bart, van harte welkom bij de leiding.

Dan hebben we in de afgelopen Groepsraad Erik van Maldegem benoemd tot nieuw bestuurslid. Het bestuur is nu weer compleet. We weten dat Jaap van Maldegem in het midden van het jaar stopt als penningmeester, maar voor die functie heeft Rene Aarnoutse zich bereid verklaard om hem over te nemen. Ook hieraan heeft de Groepsraad haar fiat gegeven. Rene was uit hoofde van zijn oudervertegenwoordigerschap voor de welpen al lid van onze Groepsraad. Dat zal hij ook blijven. Deze combinatie van functies hoeft geen problemen op te leveren.

En tenslotte hebben we Jack de Vos benoemd als oudervertegenwoordiger bij de Explo's. Jack loopt al vele jaren mee bij onze groep, laatstelijk als veiligheidscoördinator. Die functie zal hij ook blijven vervullen. Dan zijn we nu alleen nog op zoek naar een nieuwe oudervertegenwoordiger voor de scouts, omdat Rien van Weele leiding is geworden. En de functie van leiding en oudervertegenwoordiger lijkt ons niet goed te combineren. Dus als je je wilt aanmelden of als er door de leiding een beroep op je wordt gedaan: graag!

Ja, en dan zijn we al weer bijna vergeten dat in de maand december Sinterklaas inderdaad op bezoek is geweest. Weliswaar moest hij nog van de stoomboot worden afgehaald, maar hij was er gelukkig met zijn pieten! En dan hadden we natuurlijk eind december weer onze oliebollenactie. Alle vrijwilligers weer heel hartelijk dank voor jullie medewerking. Er is door de bakploeg weer een nacht doorgebakken, de inpakploeg heeft alle bestellingen weer klaargezet en de bestelploeg, gelukkig weer mede bestaand uit een aantal ouders, heeft alle bestellingen weer zo veel mogelijk bezorgd, dan wel, als men niet thuis was, een briefje in de bus gedaan dat men 's middags zelf de bollen kon ophalen op het scoutinggebouw. De financiële opbrengst was dit jaar zelfs groter dan vorig jaar, vandaar dat we nu bezig zijn om een aantal nieuwe tenten te bestellen. Het is tenslotte wel prettig om in een niet-lekkende tent te slapen!

In de afgelopen maanden heeft de gemeente Borsele een initiatief gelanceerd om van 's-gravenpolder een sportdorp te maken. De bedoeling hiervan is dat zo veel mogelijk groepen en verenigingen in 's-Gravenpolder middels onderlinge samenwerking zich actief gaan inzetten om de bewoners meer lichamelijke beweging te bezorgen. Ook wij zijn gevraagd om hieraan mee te werken, omdat een hoop ideeën voor activiteiten raakvlak hebben met onze scoutingactiviteiten. Er is al een tweetal bijeenkomsten geweest en er is een enquête uitgezet onder de bevolking om na te gaan waaraan behoefte bestaat. Wel hangt voortzetting van het initiatief nog ervan af of er een subsidie voor kan worden verkregen. We zullen jullie op de hoogte houden.

Ook dit jaar zullen wij, op verzoek van de gemeente, op 4 mei weer deelnemen aan de dodenherdenking in Heinkenszand. Daarnaast is dit jaar aan de Zeeuwse scouts gevraagd of zij willen deelnemen aan de landelijke herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Roulerend wordt door de organisatie aan de provincies gevraagd of er interesse bestaat bij hun scoutinggroepen om hiervoor een afvaardiging te leveren. Ook onze groep zal hier met een aantal jeugdleden zijn vertegenwoordigd.

Tenslotte is mij vanuit de Groepsraad gevraagd om melding te maken van de Stichting Jeugdcultuurfonds. Deze stichting heeft het volgende doel: het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds. Alle gemeenten op Zuid-Beveland doen hier nu aan mee. Het adres van het Jeugdcultuurfonds Zeeland is 's Heer Elsdorppweg 12, 4461 WK Goes. Hun website is www.jeugdcultuurfonds.nl, en dan doorklikken naar provincie Zeeland.

En dan nog een verzoek van onze penningmeester: houden jullie er rekening mee dat, zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, de contributie dit jaar € 22,50 per kwartaal is? Voor twee kinderen uit het zelfde gezin wordt het dan € 43,00 en voor drie kinderen € 64,00. Na vele jaren de contributie constant te hebben gehouden waren

we helaas genoodzaakt om deze dit jaar te verhogen, mede als gevolg van een verhoogde afdracht aan Scouting Nederland.

Met scoutinggroeten namens het bestuur,
Kees Menkhorst, voorzitter
kees@voortrappers.nl

WELPEN

Sinterklaas

Dit jaar hadden we Sinterklaas alweer bijna gemist. Sinterklaas was vrijdagnacht alweer naar Spanje vertrokken, maar gelukkig was er een oplettende Piet mee. Piet waar-schuwde Sinterklaas op tijd dat ze de scouting waren vergeten. Sinterklaas en een paar van zijn belangrijkste Pieten sprongen gelijk in een kano om terug naar Nederland te roeien. Uitgeput maar op tijd kwamen ze in de kano aan op scouting.



Om Sinterklaas en zijn Pieten even op adem te laten komen hebben we hints gespeeld. De welpen beeldden per nest een aantal Sinterklaasdingen uit en Sinterklaas en de Pieten gingen deze raden. Bijna alles werd geraden, dus de welpen kunnen al heel goed uitbeelden!

Hierna was het tijd voor pepernoten en cadeautjes. Alle welpen kregen een 3D-puzzel en een chocolade Sinterklaas.



Eindejaarsopkomst

20 december was het weer tijd voor het eindejaarsfeest. Dit jaar hadden we een rustig eindejaarsfeest zonder Linke Lou die weer alles door de war komt schoppen. Hierdoor hebben we met zijn allen zonder problemen kunnen bowlen. Nadat iedereen zijn bowlingtalenten had laten zien door strikes en spares te gooien was het tijd voor frietjes met een snack.

Insigne

Sinds het begin van het nieuwe jaar zijn de welpen bezig met het insigne "ik". Hier hebben we al een aantal leuke opkomsten mee gedraaid. Zo hebben we de eerste opkomst een zelfportret geschilderd. Twee welpen moesten gaan raden welk portret bij welke welp hoorde. Dit was soms nog best lastig.

De welpen hebben ook nog aan elkaar moeten uitbeelden in een toneelstuk wat ze later willen worden. Een boef, kapster en jager waren erg populaire beroepen. We hebben nog een hoop "ik"-spelletjes gespeeld: IK ga op kamp en neem mee, ezeltje prik, bLIK gooien, rara wie ben IK? En we hebben lekkere marshmallows boven bLIK gemaakt.

Verder hebben we nog wedden dat gespeeld en hebben de welpen aan hun knopen gewerkt.

Voorjaarskamp

13 en 14 februari was het voorjaarskamp met een Valentijnsthema. Vrijdagavond kwamen de welpen aan op het gebouw. Nadat ze allemaal welkom waren geheten door Ron Brandstichter werden ze voorgesteld aan Romeo en Julia. Romeo en Julia wilden heel graag trouwen, maar hun families waren het er niet mee eens. Zonder familie heb je natuurlijk ook geen getuigen en daarom konden de welpen strijden in Ron's Honeymoonquiz om getuige te worden.



De honeymoonquiz bestond onder andere uit het uitbeelden van bepaalde woorden, een toneelstukje/liedje, ren je rot en het raden van liedjes en artiesten. Tijdens het raden van de liedjes kwam er opeens een boodschap van Linke Lou tussendoor. Linke Lou heeft een hekel aan feestjes en al helemaal aan bruiloften. Hij zou er dan ook alles aan doen om de bruiloft te saboteren. Helaas konden we er op dat moment niks aan doen en besloten we nog even te genieten van tosti's bij het kampvuur.

Na een korte nacht was het tijd voor ontbijt, opruimen, tanden poetsen etc. Na al die lastige klusjes was het weer tijd voor iets leuks. Wat is een bruiloft nou zonder bruidstaart? Niks natuurlijk en daarom hebben de welpen cupcakes versierd. De cupcakes vormden samen een hele mooie bruidstaart.

's Middags hebben de welpen door verschillende spelletjes te spelen de uitzet voor Romeo en Julia gespaard. Hierna was het eindelijk tijd voor de bruiloft alleen was Julia in de tussentijd ontvoerd door Linke Lou. In het parkje werd Linke Lou al snel overmeesterd en was Julia weer terug bij Romeo. Uit een verhoor op het gebouw bleek dat Linke Lou helemaal niet met Julia wilde trouwen, maar met tante Juliette uit Oe-

ganda. Plotseling waren er dus twee trouwerijen! Romeo en Julia zijn getrouwd en Linke Lou is met tante Juliette uit Oeganda getrouwd. Om het feest af te sluiten hebben we frietjes met knakworst gegeten en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan.

Vooruitblik en update

We hebben een aantal nieuwe welpen mogen verwelkomen de afgelopen tijd. Jen-the, Manouk en Sarah zijn geïnstalleerd bij de welpen. Van harte welkom allemaal! Helaas zijn Ties, Daniel en Nienke gestopt met scouting.

Scoutinggroeten,
De welpenleiding,
Jolanda, Erik, Rinus, Rien, Nadine en Evelien

EXPLO'S

De explo's hebben in december geholpen met de jaarlijkse olieballen actie, Shalene heeft voor het eerst s nachts meegeholpen met het bakken en diverse werkzaamheden, de rest heeft zich verdeeld onder de inpakkers en bezorgers. Het is fijn dat we langzaam nieuwe bakkers en deegzetters kunnen gaan gebruiken aangezien de oude crew af en toe wel eens behoefte heeft aan een minder vet oud/nieuw!



In januari zijn we begonnen met nieuwe programma's te maken voor de volgende maanden wat snel gebeurd was omdat we het nieuwe jaar nog moesten inluiden met een nieuwjaarsduik in het warme zwembad!

Het zomerkamp is ondertussen ook gepland en zal dit jaar in Duitsland plaatsvinden in de buurt van Monschau.

Het terrein is gereserveerd en achter de schermen zijn wij als begeleiding druk bezig om de wensenlijst van de explo's een plek te geven in deze week.

Helaas heeft Naomi aangegeven te gaan stoppen bij de explo's aangezien haar baantje wat meer aanwezigheid vereist, ze een vriendje heeft en ze na de zomer hoopt te beginnen met haar opleiding die ervoor zou zorgen dat ze weinig tot nooit bij opkomsten zou zijn. Vanuit de begeleiding en de rest van de groep wensen we je veel succes en geluk toe en hopen je nog wel eens te zien!

De explo's zijn dus iets afgeslonken en aangezien Shalene regelmatig stage loopt als scoutsleiding hebben we Jeroen als oudste explo wat meer verantwoordelijkheid gegeven om als oudste explo de kar te trekken en de programma's wat dagvullender te maken en de groep (samen met ons) goed te laten samenwerken aangezien we na de zomer 4





nieuwe stagelopers krijgen, Meike, Rosa, Ezra en Youri! En deze scouts moeten zich natuurlijk wel welkom voelen en het gezellig hebben waar het uiteindelijk om draait!

Tot slot excuses vanuit Javier, hij is begonnen met nieuw werk en door kleine bezetting en ziekte moet hij op zaterdag bijna altijd werken totdat de ziekte over is. Dit is niet super handig maar met hulp van de explo's hopen we Javier snel weer welkom te heten bij de opkomsten met leuke dagvullende en gezellige programma's!

Namens de explo's, Elroy

STAM

Hallo stelletje padvinders! Mwhuahaha, Lou hier! Er is sinds het vorige stukje weer heuuul heuuul heuuul veel gebeurd, maar wat?????



Na sinterklaas, kerst en oud nieuw met op illegale manier verkregen oliebollen van jullie groep (die zonder zout natuurlijk niet te eten zijn) heeft onze bende de jaarvergadering weer gehad in herberg ' De vergulde drol' dit gelegen onder de rook van sigarenfabriek de tulband. Onder genot van een schipperbitter en muziek van Franske Bierbrouwer hebben wij weer vele streken ingepland voor het komende jaar! Hierna hebben we Shalene als nieuw lid aan een kruisverhoor onderworpen met Psycho-loog! Of zoals onze planningdeskundige Kevlar 'toet toet vrachtwagenchauffeur ' zou zeggen Spiegeloo. Na 4 weken zonder eten brak Shalene en vertelde ze ons al haar geheimen die zelfs jullie eigen Lou te erg vond en we om bij te komen maar zijn gaan Poolen of zoals onze jembla hacker Sebas de jampot zou zeggen Polen..... Ja tis een bij elkaar geraapt zootje maar t blijft toch je bende hè!

Vliegende fladderaar Erik de reserve Belg uit Brabant wilde niet mee tot ik zei, je hebt geen keu's, waarop hij zei precies, en ging toen weg..... Als iemand dit brillante grapje snapt laat het weten op www.lou'sslimmegrappjesdiezomaaruitethnietsonststaanwateengeweldigebrillianteenknappemanishettoch.be

Welpen..... Wat een vervelende groep blijft het toch hè..... Ik was vreselijk stoer aan het rondlopen met mijn chiwawa Tarzan met een kralenketting van 10000000 euro om zijn nek! Kosten noch moeite worden gespaard! Toen ik bij die welpen een vreselijk mooie verschijning zag! Juliet! Stiekem sloop ik naar het raam en zag voorbereidingen voor een huwelijk!

Dat kon ik niet over mijn kant laten gaan begrijpt u wel! De mooiste vrouw van mijn leven weggeroofd door Romeo de platneusnekschildpaddenzoener! Grrrrr! Boos!!!!

Toen Juliet zich aan het omkleden was heb ik haar een zak over het hoofd getrokken en ontvoerde ik haar naar het s-gravenpolderse Woud waar ik mij verstopte voor die nare welpen want die rotromeo had mijn daad ontdekt en kwam met hordes welpen achter mij aan!!!



Even dacht ik dat ik ze te slim af was geweest en schoot met mijn trouwe waterpistool in de lucht, helaas hoorde die groene snotneuzen dit en werd ik in elkaar geslagen en meegenomen naar dat vreselijke gebouw van ze! Ron brandstichter begon nadat hij me hardhandig en professioneel als een Roma supporter had vastgebonden met de ceremonie en toen ik mijn blauwe ogen open kreeg zag ik dat niet Juliet ging trouwen met die vreselijke Romeo maar Julia! Toen ik rond mij heen keek zag ik Juliet zitten, verliefd tot over mijn oren en zonder grenzen riep ik stop! Ik wil dat meisje met dat brilletje en paardentanden wat vragen! Blijkbaar zagen ze de hartjes in mijn ogen en lieten me vrij, toen beste lezers is jullie Lou op zijn knieën gegaan en heeft deze boomlange ietwat Oegandeese ogende vrouw ten huwelijk gevraagd.... Zucht... romantisch hè?

Ik moest voor alle aanwezigen frietjes en snacks halen en dan zou ze JA zeggen... Ik beloofde haar dit te doen en Ron brandstichter trouwde ons. Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om voor iedereen friet te halen dus ik ving snel 4 witte duiven waar ik mee terugkwam. Kwaad keek Juliet me aan en zei, k binne Un vehetariër oor! En gooide de duiven in de lucht waarop ze wegvlogen en ik dus gedwongen was om toch friet te halen voor die rare welpjes!

Nu moet ik stoppen met schrijven lezers, ik moet boodschappen halen, de afwas doen, stofzuigen en ramen lappen zodat Juliet naar buiten kan kijken vanuit haar luie stoel... Ja schat ik kom al! Eeuuh misschien tot de volgende keer als dat mag van vrouwlief! Mwhuahaha ssssst! Ik kan Oprah niet horen Lou!!! Sorry lief, auw! Doe!

VOORTRAPPERS KALENDER

7 maart	Iscoot EXPLO'S/STAM
12 april	Masterchef STAM
2 mei	Moordspel STAM
20-24 juli	Zomerkamp WELPEN
15-22 augustus	Zomerkamp EXPLO'S
22-29 augustus	Zomerkamp SCOUTS

INTERVIEW MET:

WELPEN SARA & ARD-JAN

Ook deze keer is er weer een interview gedaan. Dan nu met de Welpen Sara en Ard-jan. Hieronder hun antwoorden op de vragen:

Naam?

Sara

Leeftijd?

7 jaar.

Woonplaats?

's-Gravenpolder

Speltak en nest?

Welpen, nest rood.

Lid sinds?

Sinds kort

Wat is je favoriete kleur?

Rood

Wat is je lievelingsdier?

Hamster, mijn zus heeft er één



Wat is je leukste gezelschap spelletje?

Geen favoriet

Wat wil je later worden?

Weet nog niet

Wat is je favoriete muziek?

Gitaar spelen

Wat is je leukste TV programma?

Sponsbob (stiekem kijken)

Wat is het leukst op scouting?

Knutselen

Wat is het minst leuk op scouting?

Corvee: vegen

Wat zijn verder je hobby's naast scouting? Turnen

Wat vindt je leukst van afgelopen voorjaarskamp?

Cup cakes kamen en de duiven

Naam?

Ard-jan

Leeftijd?

10 jaar.

Woonplaats?

Goes

Speltak en nest?

Welpen, nest zwart.

Lid sinds?

1 1/2 jaar

Wat is je favoriete kleur?

Blauw

Wat is je lievelingsdier?

Wolf



Wat is je leukste gezelschap spelletje?

Kwartetten

Wat wil je later worden?

Vrachtwagenchauffeur

Wat is je favoriete muziek?

Instrumentale muziek

Wat is je leukste TV programma?

Jeugdjournaal

Wat is het leukst op scouting?

Knopen

Wat is het minst leuk op scouting?

Corvee: afwas

Wat zijn verder je hobby's naast scouting?

Zwemmen

Wat vindt je leukst van afgelopen voorjaarskamp?

Big bag lopen en (niet) slapen

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE

WWW.VOORTRAPPERS.NL

SCOUTINGGROEP 'S-GRAVENPOLDER
DE VOORTRAPPERS
LAAT JE UITDAGEN!

Mijn Scouting:
Inloggen
Mijn Scouting-logs verspreiden of aan/rooien

Home

Zoeken...

Home
Contact
Wie zijn we?
Lid worden
Nieuws
Welpen
Scouts
Explo's
Stam
Foto's
Verhuur
Links
Gastenboek

Home

Welkom

Scouting is een wereldwijde jeugd- en jongerenorganisatie met 38 miljoen scouts in meer dan 160 landen. In Nederland zijn er 123.000 jeugdleden, en daarmee is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie in ons land. Iedereen kan meedoen met Scouting. Geloof, huidskleur, handicap; het maakt niet uit. Samenwerken, buitenleven, grenzen verleggen, avontuur en plezier, daar gaat het om!

Scoutinggroep "De Voortrappers" heeft de volgende speltekken voor de verschillende leeftijdsgroepen:

Welpen (jongens en meisjes van 6 tot 11 jaar)

Scouts (jongens en meisjes van 11 tot 15 jaar)

Explorers (jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar)

Stam (heren en dames van 18 tot ?? jaar)

Als Scouting iets voor jou is, neem dan vrijblijvend [contact](#) met ons op.

De onkomsten worden op zaterdagmiddagen gehouden vanaf 13:30

Laatste nieuws:

- ▷ Opkomst 7 februari 2015
- ▷ Opkomst 24 januari 2015
- ▷ "De olieballen zijn zeer uitstekend, als wij dit eerder hadden geweten hadden wij er meer gekocht"
- ▷ Nieuwe website online
- ▷ Scouting de Voortrappers helpt bij de 4 mei herdenking.

Agenda:

Zaterdag, 7. maart

Iscout

Zaterdag, 11. april

Masterchef

Zaterdag, 25. april

Groepsraad

Afspraken weergeven tot 30/4.

[Verder zoeken](#)

SPONSOR:



Spoorstraat 13
4431 NK 's-Gravenpolder
Tel: 0113-312213
Fax: 0113-311072
E-mail: info@snipperbv.nl

**verkoop, reparatie en verhuur van machines voor de
grondbewerking en groenvoorziening.**