



## **VAN HET BESTUUR**

Er is weer het een en ander gebeurd sinds de vorige nieuwsbrief. Allereerst het olie-bollen bakken tijdens de braderie. Alhoewel het wat minder druk was dan voorgaande jaren was er voor onze bollen toch weer een goede interesse. Dit keer hadden we een grotere inzet dan andere jaren van de explo's. De bedoeling hiervan was om meer mensen op te leiden tot gediplomeerd kneder, opschepper, bollebakboos en afzetter (alles in de goede betekenis van het woord!). En dat ging erg goed. Uiteraard is het ene karwei wat leuker dan het andere, maar met een goede roulatie kwam iedereen aan de beurt en kon iedereen ook de leuke karweitjes doen. En daarnaast was er weer het spijkerbroekhangen waar wij ook weer assistentie verleenden, niet in het minst uiteraard in het opbouwen van het hangwerktuig. Iedereen die heeft meegewerkt om deze dag scouting weer in het zonnetje te zetten en ons weer wat geld te laten verdienen: heel hartelijk dank!

Daarna kwam begin juli de eindejaar afsluiting met de traditionele barbecue voor leden, ouders en overige familieleden. Ook dit was weer een geslaagde happening. Als verrassing voor de betrokkenen had de Groepsraad besloten om een categorie "Lid van Verdienste" te creëren om die leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben

gemaakt voor De Voortrappers een erkenning te geven. Als eerste kreeg Sanny Meijard de oorkonde uitgereikt. Helaas stopt zij met wekelijks leiding geven, alhoewel ze nog wel beschikbaar blijft als noodhulp/invalkracht. En ze blijft lid van het bestuur, als secretaris in opvolging van Eddo. Helaas was de Lid-van-Verdienste-badge zoek geraakt bij de verzending vanuit België. Die kon dus niet worden opgespeld. Wel hadden we voor haar bij Scouting Nederland het insigne voor 30 jaar trouwe dienst aangevraagd en wel op tijd ontvangen. Dus er viel nog wat te spelden. Daarnaast kreeg ze van ons bloemenmeisje Marlieke, die hiervoor speciaal was overgekomen, een bos bloemen uitgereikt en ook nog van het bestuur een waardebon.

De volgende onderscheidene was Eddo de Fouw, die ons gaat verlaten als teamleider van de scouts en als secretaris omdat hij een baan in Eindhoven heeft gevonden en van plan is om in 's-Hertogenbosch te gaan wonen. Ook hij kreeg een bos bloemen en een waardebon, en ook het Scouting Nederland insigne voor 20 jaar trouwe dienst.



Als derde werd Hans van Sluijs in het zonnetje gezet. Hij is al actief bij ons sinds 1992 als leiding, bestuurslid, gebouw- en materiaalbeheerder en sinds vorig jaar als praktijkbegeleider in het kader van Scouting Academy. Ook hij kreeg als dank voor de vele verdiensten de oorkonde van Lid van Verdienste uitgereikt, vergezeld van een bos bloemen. Gelukkig blijft Hans nog wel actief in zijn functies. En tenslotte werd onze penningmeester Jaap van Maldegem onderscheiden. Jaap wil ons gaan verlaten als penningmeester aan het eind van dit jaar. Hij is nooit leiding geweest, maar wel vele jaren penningmeester bij ons en bij de regionale HIT, en daarnaast is hij onze bouwkundige expert, wat een mooie benaming is voor opperklusser. Welk onderhoudswerk ook moet worden verricht, Jaap weet een oplossing. Als dank hadden we voor hem, met ondersteuning van Scouting Regio Zeeland, het Bronzen Waarderingsteken van Scouting Nederland aangevraagd. Ook kreeg hij de oorkonde voor Lid van Verdienste uitgereikt. Twee weken later arriveerden toch nog de badges, zodat die alsnog konden worden uitgereikt.

Verder hebben in de zomer weer de nodige kampen plaatsgevonden. Daarover lezen jullie in de aparte speltakstukjes.

Dan wil ik besluiten met een oproep: door het vertrek van een aantal leidinggevendenden zijn we in een korte tijd terecht gekomen in een situatie waarbij we erg krap zit-

ten in onze leiding. Het lijkt wel een onvermijdbare ontwikkeling: soms genoeg leiding maar weinig jeugdleden, dan weer genoeg jeugdleden maar weinig leiding. Als jullie iemand weten die leiding zou willen worden, of als jullie er zelf over zouden denken, laat het weten, dan gaan we erover praten hoe alles ingepast kan worden! Daarnaast hebben we door het afscheid van Eddo en het komende afscheid van Jaap een vacature voor twee bestuursleden, waarvan één voor penningmeester. Als je hier meer over wilt weten: stuur me een mailtje of bel even op, dan kan ik meer inlichtingen geven. Het tijdsbeslag voor een bestuurslid is beperkt (dat zeggen ze altijd, maar bij ons is het inderdaad zo!).

Namens het bestuur wens ik iedereen weer een bijzonder goed en leuk scoutingjaar!

Kees Menkhorst

([Menkhorst@zeelandnet.nl](mailto:Menkhorst@zeelandnet.nl), tel. 0113-311 686)

---

## VOORTRAPPERS KALENDER

4 oktober	Cocktail avond STAM
1 november	Kolonisten van Catan STAM
6 december	Sinterklaas

---

## ARBO

Op het moment van dit schrijven schijnt buiten nog een lekker zonnetje. De gedachten gaan terug naar de afgelopen zomer(vakantie), en natuurlijk de afgelopen zomerkampen.

De afgelopen periode was voor het arboteam een rustig moment.

De meeste van ons waren op vakantie, op zomerkamp, of mee met de stam naar Frankrijk.

Voor de komende periode staan er weer een aantal kleine werkzaamheden te wachten, o.a aan materiaal en in en rond ons gebouw.

Hier in de volgende nieuwsbrief meer.

Zelden zijn de (zomer)kampen zo goed verlopen als afgelopen seizoen.

Hulde aan de (bege)leiding!.

Met een vriendelijke scoutinggroet,

Namens het arboteam,

Jack de Vos.

# WELPEN

## Kamp

Voor de welpen kwam het zomerkamp dit jaar wat vroeger dan normaal. Het zomerkamp van de welpen was dit jaar met Hemelvaart in Heinkenszand.



Om 10 uur ging het kamp van start. De welpen waren allemaal verzameld op de parkeerplaats bij het gemeentehuis. Na het afscheid van de ouders was het tijd om met alle bagage naar het kampterrein te lopen, waar de bedden klaargemaakt konden worden. Nadat iedereen een plekje had gevonden om te slapen was het tijd voor de kampdoop. Bij de kampdoop kreeg je te horen in welk nest je zat. Als je bij Odin zit ben je erg slim, bij Hoenir ben je erg snel en bij Thor ben je erg sterk.

Nadat iedereen had bewezen slim, snel of sterk te zijn, was het tijd voor een nieuw spel. Aangezien het thema Draken en Vikingen was kregen de welpen als afscheidscadeau van Sanny het vikingspel Kubb. Na een heftige strijd gingen we lunchen. Na de lunch zat ieder-



een weer vol energie en gingen we een tochtje lopen. Bij het tochtje mochten de welpen om de beurt de kaart lezen en vertellen waar we heen moesten. Zonder te verdwalen kwamen we bij verschillende punten waar we opdrachten moesten uitvoeren, zoals een vikingboot vouwen, verschillende vragen beantwoorden over dieren en planten en poseren als stoere vikingen.

Na een vermoeiende tocht kon iedereen tot rust te komen bij de film "Hoe tem je een

draak". Vervolgens was het tijd om op krachten te komen met een groot bord macaroni. Nadat iedereen uitgerust en vol zat gingen de nesten zich voorbereiden op de bonte avond. Na veel brainstormen en oefenen speelden we het avondspel vikingstrijd. Na de vikingstrijd werden de bedden opgezocht.

Ondanks de vermoeiende dag waren de welpen de volgende dag vroeg wakker. Net als echte vikingen altijd klaar voor de strijd! Voor de strijd hebben de vikingen natuurlijk wel een zwaard en vlag nodig, dus deze werden in de ochtend gemaakt. Toen de zwaarden en vlaggen lagen te drogen was er nog tijd om een kaartje te kopen.

Het werd steeds mooier weer en echte vikingen horen in het water, daarom zijn we 's middags naar Stelpleplas gegaan. De welpen en een aantal leiding weerstonden het koude water, maar sommige leiding vond het water toch echt te koud.

's Avonds werd de BBQ aangestoken en hierna ging de bonte avond van start waar we heel mooie toneelstukjes hebben gezien. Na de bonte avond was het tijd voor kampvuur, tosti's en liedjes. Toen alle kelen schor waren van het zingen ging iedereen naar bed. De volgende dag was het alweer tijd om op te ruimen en naar huis te gaan. Wij vonden het in ieder geval een heel geslaagd en leuk kamp!

### **Groepsdag**

Vlak voor de vakantie was het



weer tijd voor de groepsdag. Deze groepsdag bestond uit een leuke zeskamp met spelletjes. De spelletjes waren onder andere frisbeeën, memorie, een touwbrug over de sloot en er was zelfs een opblaashindernisbaan! Alle kinderen hebben heel enthousiast meegespeeld. Na al het spelen was iedereen hongerig. Voordat we konden eten hebben we met zijn allen afscheid genomen van Sanny en Eddo. Hierna was het tijd om te eten en ondanks dat Nederland die avond nog een belangrijke voetbalwedstrijd had was het druk op de BBQ.

### ***Nieuw insigne***

De vakantie is alweer voorbij wat betekent dat de opkomsten weer zijn begonnen. Inmiddels is de eerste opkomst alweer geweest. Tijdens deze opkomst hebben de welpen in vijf zinnen verteld wat ze in de zomervakantie hebben gedaan.

Daarna is het nieuwe insigne: spel-expert bekend gemaakt. We zijn hier gelijk mee begonnen door middel van een bordspellen – estafette. De komende tijd zullen wij dan ook verder gaan met het insigne spel-expert.

### ***Update***

Pjer, Corstiaan en Ruben zijn gestopt bij de welpen. Zoals vele van jullie al weten is Sanny gestopt als leiding, ze zal wel op andere manieren actief blijven bij de groep. Rien heeft voor de vakantie een paar keer meegedraaid met de welpen en heeft besloten om te blijven. Welkom!

Scoutinggroeten,

De welpenleiding: Jolanda, Jordi, Erik, Rinus, Rien en Evelien











# EXPLO'S



Het was een mooie, zonnige zaterdagochtend dat de explo's bij elkaar kwamen. Met volledige bepakking wel te verstaan, want we gingen een week op kamp. Eindelijk weg bij die ouders en vriendje/vriendinnetje. Na de kar overbeladen te hebben en de verplichte afscheidszoen stapten we in de auto's en begonnen onze tocht. Na een barre reis met Belgische snelwegen, op hol geslagen auto's met vreemde kentekenplaten en bierwalmen kwamen we moe maar heel aan in het Westmalle. Aldaar kregen we ons terrein toegewezen. Kar afkoppelen en dan begon de tweede beproeving. De kar moest langs drie boomkens en over een berg, zo kwamen we bij de waterput en daar voorbij was ons terrein. Eenmaal alles gelost begon het opzetten van alle tenten. Ik weet nog goed dat ik de jeugdigen uit eigen ervaring vertelde dat ze het best een tent niet in een laag liggend terrein op moesten zetten, mocht het gaan regenen..... 3 keer raden waar de tent opgezet werd... Juist! De avond brak aan en het eten werd bereid. 's- Avonds kregen Elroy en ik een bakkie Belgische koffie van de kampstaf, tijdens het corvee overleg. Elroy had lichte koffie en ik koos voor een donkere. Heerlijk! Die avond gingen we vroeg naar bed want zondag zou een loodzware dag worden.. Zondagochtend dus, vroeg. Oude kleren hadden mee gemoeten. Foutje. Na weer een rit van 2,5 uur over de wegen uit de hel kwamen we aan bij een parkeerplaats. Na een korte uitleg en een wandeling van 20 minuten waren we bij de ingang. De ingang naar t donker, naar de donkere, vieze kant van de aarde. Jawel.. We gingen speleologie doen in een grot. Het zou een tocht van 4 uur worden door kleine doorgangen, modder, water, en rotsen proberen te beklimmen het was soms een behoorlijke uitdaging maar het is ons gelukt om na veel geploeter weer levend uit de grot te komen en het daglicht weer te begroeten. Compleet afgebeeld kwamen we bij de auto, dronken wat en gingen weer richting kampeerterrein voor een lekkere douche. Toen gebeurde iets wat niemand aan had zien komen. Na het eten doken de explos de tent in.. "ik ben moe, ik wil in de tent liggen, muziekje luisteren" tot overgrote ergernis van de begeleiding, kan je wel begrijpen. Voor ons als begeleiding was het hopen



dat de accu's snel leeg zouden raken.. Maar helaas.. Powerpacks kwamen tevoorschijn en de muziek ging voort. Maandag.. We zouden uitslapen na een zware dag als zondag. Al die muziek is ook zo vermoeiend! Dus: 10 uur opstaan.. Mochten we willen.. Wreed werd ik wakker gemaakt door een blondine "GAB! GAB! GAB!!!" (het duurde ff voor ik wakker wilde worden) ONZE TENT STAAT ONDER WATER!!" ik: "heeft het geregend dan?" ja dus. Alles nat. Tot je knieën in het water.. Ik had nog zo gezegd... Afijn, gelukkig mochten we alles in een ruimte hangen van de kampstaf, dus 's-avonds was alles gewoon weer droog. Omdat we 's-ochtends al genoeg ellende met water hadden gehad, zijn we maar naar het zwembad gegaan om PLEZIER met water te hebben, wat lukte. Al zat hier en daar wel een verdwaalde explo een boek te lezen waar ondertussen weinig eer meer aan te behalen valt, want de bladzijdes zitten er los tussen. Dit zou later op dit kamp nog erger worden, maar dat wisten we maandag nog niet.

De dinsdag. We zouden vanochtend lekker uitslapen, poging 2. En die lukte. Na een ontbijt en tassen pakken (wat zo'n 3 uur duurde) zijn we naar Antwerpen vertrokken, hike dus. Niet zomaar een hike maar een loodzware hike, met bepakking en een bus ticket, begeleiding ging met de auto om slaappleatsen en een restaurant te regelen. Na een heerlijke Italiaanse maaltijd zijn we richting hotel gegaan, even opfrissen en naar de bios. De film "Divergent" verscheen op het doek. Een drankje achteraf had lekker geweest maar helaas, alles was dicht en de tram reed niet meer.. Dat wordt een taxi naar het hotel (denk niet te luxe bij een hotel, het was het scoutel, simpel maar doeltreffend) waar we naar bed gingen, woensdag stond namelijk een andere verrassing op het programma. Bobbejaanland! Je weet wel.. Pretpark. Typhoon, Sledgehammer en nog veel meer attracties. Na 5 uur in de wachtrij te hebben gestaan en in 4 attracties te zijn geweest, hadden we zin in friet. En zo het geschiedde dat we naar de snackbar gingen voor echte Vlaamse friet. Daarna zijn we weer naar het inmiddels vertrouwde kampeerterrein gegaan. Donderdag is een deel naar de winkel gegaan, boodschappen doen, terwijl het andere deel naar de bakker ging om taart voor Elroy want die was ergens de week erop jarig (voor exacte datum kun je terecht bij Elroy zelf) Maar allemachtig wat duurde dat boodschappen doen toch lang bij die Elroy. Na 4 uur shoppen kwamen ze afgepeigerd terug na de worsteling met de supermarkt. Om even onze frustraties te uiten gingen we een balletje slaan. golfen voor beginners werd het, midgetgolfen dus. 's-avonds stond eigenlijk nog poolen op het program

ma, maar helaas voor ons, de explo's vonden het leuker om de hele avond op het verboden Wi-Fi netwerk te zitten van het terrein, om contact te hebben met de geliefden en Facebook. Verder ga ik er niet over uitweiden ;) vrijdag was het relax dag. 's-Middags nog wat gedwarreld op het terrein, en op een of andere manier hebben we stiekem de tent weten te versieren met ballonnen, en de taart aangesneden. Ik kan je vertellen, Elroy was verrast. Of hij kon gewoon heel goed acteren. vrijdagavond hebben we dan toch nog kunnen bowlen en daarmee het kamp afgesloten. zaterdag spullen ingepakt en weer terug naar Nederland, met de normale kentekenplaten en

weg van die bierwalmen. MAAARRRR... Tot ons grote verdriet kwam Lea die bewuste zaterdag naar ons toe met heeeuul droevig nieuws. Lea gaat het ontzettend druk krijgen met school/studie dus ziet het niet meer zitten om elke zaterdag bij de explo's te zijn. Wel heeft ze nog interesse om zaterdagavond mee te doen met de stam. dus gelukkig voor Elroy blijft haar dorpsgenoot nog even rondhangen op scouting. volgens mij heb ik zo het kamp wel een heel eind beknopt weten te verwoorden.

eventuele fouten zijn voorbehouden, mijn geheugen heeft me hier en daar in de steek gelaten.

Kuskus, Javier.

---

## **STAM**

Beste lezers, Lou hier! Zoals jullie wel weten heeft onze bende het druk gehad met welpen bestelen en scouts opjagen en daarom hebben we een tijdje rust genomen in een ver en donker land... De reis hierheen was zeer lang en zwaar en begon al zeer slecht. Na het verzamelen bij jullie scoutinggebouw besloten we om dit keer niet van de welpen of de scouts te stelen maar van de explorers! Ik weet dat de explo's sterker zijn maar een hele horde welpen die op je nek springt dankzij sluwe plannen van die verschikkelijke leiding ( waarvan ik het bestaan echt wel wist hoor) dat gaat niet in de koude kleren zitten! De scouts zijn ook met een grote groep en aangezien de explo's met 5 zijn plus 2 begeleiders die dan wel vreselijk leuk en knap en stoer zijn ( vooral mijn broer) blijft het feit dat de explo's zelf het liefst in de tent liggen en muziek luisteren dus het bestelen was makkelijk gedaan! We namen boodschappen, een kampkist, de radio en de tosti ijzers mee die kennelijk nog vies waren achtergelaten door iemand maar dat mocht de pret niet drukken! Ome Sjaak had voor de gelegenheid een oud Volkswagen busje met bloemen en gordijnen gestolen en zat glunderend met een pruik met lang haar en een roze zonnebril en rare muziek in dit vreemd ruikende busje te wachten tot we vertrokken, helaas was ome Sjaak vergeten in alle opwindning dat hij de kar ( welke wij uit jullie schuur hadden 'geleend') moest trekken. Ten einde raad besloot onze Fransman Le Kev di Kir zijn Feint trekker maar op te halen en de kar verder te trekken. Net van het eikepad af kwam ik erachter dat we de groepskas van jullie groep ( die toevallig in mijn portemonnee zat) kwijt waren en in blinde paniek werd de bagage naar buiten gegooid en was iedereen in paniek behalve jullie Lou! Ik had een van mijn befaamde grappen uitgehaald en de portemonnee in de bus van de Sjaak neergelegd en toen ik dat vertelde lachte iedereen om deze uiterst geestige grap en vertrokken dan uiteindelijk naar dit verre oord! Over boerenwegen, onverhar-



de paden, door rivieren en bergen kwamen we uiteindelijk aan in een mysterieus oord met de naam Cuzy! We werden verwelkomd door een oude



man die in zijn vrije tijd met een Landrover rijdt en huizen leeg haalt maar deze ook weer volstopt.... Rare man maar zeer vriendelijk leidde hij ons rond en wenste ons succes met het kamperen! Kamperen??? Riep Sebasper eiklauwt! Dan heb ik geen wif, ik breek wel in! En zo gezegd zo gedaan, we gooiden alle spullen in het huis en Hans de handtekening vervalser stelde direct een contract op wat dit ons eigendom maakte. Na het eten besloot de Italiaanse vriendin van Le Kev di Kir om samen met het jong geboefte die in de leer zijn bij ome Sjaak de lokale bevolking angst aan te jagen door belletje te lellen, de lol bleef tot diep in de nacht hoorbaar galmen in de bergen.....

Om op gewone toeristen te lijken besloten we te gaan winkelen in een stad waar niets te koop was, Le Kir had alleen schoenen gezien en kocht deze snel lachend dat hij het laatste artikel in heel de stad had gekocht... Jammer dat hij erachter kwam dat deze schoenen veel te klein waren en hij met pijn in zijn voeten Jor de dekwabbers aanbod om wat te drinken graag aannam! De volgende dag namen de leerlingen van ome Sjaak ons mee naar een pretpark ( zeer zeker om Le Kev uit te lachen met zijn te kleine schoenen die hij in het pretpark maar moest inlopen) de volgende dagen was iedereen zo moe van dit dagje dat de enige die uit bed kwam Sebasper Eiklauwt was om te hacken. Na 5 dagen besloten we dat het genoeg was aangezien van slapen niets kwam door vreemde enge zaaggeluiden uit de kamer van eiklauwt en de klot-sende balk in de kamer van Le Kir. De spullen werden in de hippie bus gegooid en de Feint van Le Kir vloog met 25 kilometer per uur door de bergen terug naar huis, de rest proestte het uit want zoals iedereen weet mag je met een Feint in de bergen maar 15 kilometer per uur rijden en de flitskast schoot mooie plaatjes terwijl Le Kir dacht dat het ging onweten! Tot zover ons vakantie avontuur, en na de vakantie....

Linke Lou is bbbback! Mwhuahahaha! Pas dus maar op!

# **INTERVIEW MET:**

## SCOUTS THOMAS & MARIJN

### **Wie ben je en hoe oud ben je:**

Ik ben Thomas en ben 14 jaar oud

### **Hoe kwam je op scouting:**

Voordat ik naar 's-gravenpolder verhuisde zat ik bij de waterscouts

### **Wat vind je het leukste op scouting- stomste:**

Leukste Pionieren Stomste, ik kan niks bedenken maar dan hike.

### **Heb je nog andere hobby's:**

Schaken en Bankhangen

### **Wat wil je later worden? Wil je later nog betrokken zijn bij scouting?**

Meubel ontwerper en zeker nog betrokken willen zijn bij scouting

**Wat was je leukste zomerkamp:** Afgelopen zomerkamp was m'n eerste zomerkamp bij de scouts

**Wat vind je van scouting / hoe zou je het omschrijven:** Een gezellig clubje waar je dingen doet in de natuur

**Hoe omschrijf je jou scouting skills:** Het doen zou beter gaan dan het onthouden.

**Aan welke scouting skills denk je later nog wat te hebben:** Het pionieren vooral en tentopbouw ook wel een beetje.

**Hoe lang zit je al op scouting:** 5 jaar waarvan 3 zeeverkenners en 2 jaar land verkenners.

**Waarom kom je elk weekend terug?** Het is er erg gezellig en ben ik even van me broertje en zusje af!

**Naar welk land zou je nog eens op kamp willen?** IJsland dromen mag.

**Hoe vind je het met anderen samen te werken?** Ik vind het wel fijn zo leer je ook met andere mensen om te gaan of je het nu leuk vindt of niet.



**Hoe kijk je terug op je tijd bij de scouts?** Erg gezellig ook al was het een beetje kort.

**Wat zou je de aankomende scouts vertellen voor ze overgaan?** Onthoud goed wat je hebt geleerd en gebruik het ook.

---

**Wie ben je en hoe oud ben je:**

Ik ben Marijn 14 jaar oud

**Hoe kwam je op scouting:** Open dag wezen kijken

**Wat vind je het leukste op scouting- stomste:** Leukste kampen Stomste slapen in een frietzak

**Heb je nog andere hobby's:** Judo, Trommelen, Drummen.

**Wat wil je later worden? Wil je later nog betrokken zijn bij scouting?** Geen idee, en ja zeker

**Wat was je leukste zomerkamp?** Deze van afgelopen zomer

**Wat vind je van scouting / hoe zou je het omschrijven:** Geweldig plek om een dag mee te beleven.

**Hoe omschrijf je je scouting skills:** Goede vuur opbouwer en doorzetter

**Aan welke scouting skills denk je later nog wat te hebben:** Kaart en kompas

**Hoe lang zit je al op scouting:** 6 jaar

**Waarom kom je elk weekend terug?** Om weer meer sociale vaardigheden te krijgen

**Naar welk land zou je nog eens op kamp willen?** Duitsland en Ardennen België

**Hoe vind je het met anderen samen te werken?** Af en toe lastig maar ook gezellig

**Hoe kijk je terug op je tijd bij de scouts?** Met spijt en met mooie herinneringen.

**Wat zou je de aankomende scouts vertellen voor ze overgaan?** Dat ik ze veel plezier en succes wens maar dat komt vast wel goed.



## SPONSORS:

# Rijschool Walcheren

**PAK** *aanhangwagens*

*Kwaliteit die je achterna komt!*

**INKOOP • VERKOOP • ONDERHOUD • KEURINGEN  
VERHUUR • LEASING • SPECIAALBOUW**



Adfranse Automatisering B.V.  
Noordland 1  
4451RP HEINKENSZAND

T 0113 565758  
E info@afa.nl  
I <http://www.afa.nl>

**Uw beste kennis in de regio!**

Gespecialiseerd in netwerk- en systeembeheer

**Computer & Printer Reparaties**

Prijsopgave vooraf!

**Eigen technische dienst**

Tevens verkoop van nieuwe apparatuur

Voor zowel **zakelijk** als **particulier**