



VAN HET BESTUUR

Sloot ik de vorige keer af met een verzoek om eens na te denken over een oudervertegenwoordiger voor de welpen, deze keer kan ik beginnen met het heuglijke nieuws dat René Aarnoudse zich heeft aangemeld als welpenoudervertegenwoordiger. Hij heeft de laatste Groepsraad ook al bijgewoond. René, geweldig dat je je hebt aangemeld en van harte welkom. Na de Groepsraad hebben we al vast wat gepraat over het zijn van oudervertegenwoordiger en ik kreeg de indruk dat je het nu al leuk vond!

Een ander leuk nieuwtje is dat Rinus de Regt, leidinggevende bij de welpen, vader is geworden van een zoon. Rinus, Meike en jij van harte gefeliciteerd en veel geluk samen. Dat hij maar als een echte scout mag opgroeien! Dan vindt hij zijn weg wel! Een volgend leuk nieuwtje is dat, in het kader van het opleidingsprogramma "Scouting Academy" Jolanda nu gekwalificeerd teamleider is geworden en Patrick gekwalificeerd leidinggevende. We wisten uiteraard dat ze goed zijn, maar nu is dat ook onafhankelijk bevestigd! Allebei hartelijk gefeliciteerd!

Om nog even bij de leiding te blijven: vorige keer heb ik al aangegeven dat de situatie zowel bij de welpenleiding als bij de scoutsleiding wat betreft het aantal leidinggevenden steeds meer gaat knellen. Bij de scoutsleiding is het potentiële probleem zelfs

groter geworden door het afscheid van Diana. Diana, vanaf deze plaats nog hartelijk dank voor de tijd die je aan scouting hebt besteed!

De leiding en het bestuur zijn op het ogenblik dan ook hard op zoek binnen hun vrienden- en kennissenkring om potentieel nieuwe leidinggevendenden te vinden. Als jullie nog iemand kennen die misschien wel interesse zou hebben om leidinggevendende binnen scouting te worden, zoals een collega, een docent op school, een (achter)neefje of –nichtje, of een kennis, laat hem dan even contact opnemen met Eddo, Hans, mijzelf of één van de (andere) leidinggevendenden. Dan kunnen we een kennismaking regelen. Uiteraard zoeken we niet een ooi of ram met vijf poten. Maar we hebben natuurlijk wel een paar ideeën, afgeleid van het woord scouts:

Samenspel: bereid om samen het scoutingspel uit te voeren

Code: aan de hand van (gedrags)regels die binnen scouting en onze groep gelden

Outdoor: het leuk vinden om buiten en in de natuur bezig te zijn

Uitdaging: zowel voor jezelf als leidinggevendende, maar ook voor de jeugdleden, uitdaging bieden om de eigen zelfstandigheid te ontwikkelen

Teamwork: binnen zowel het leidingteam als bij de jeugdleden de teamvorming bevorderen: een team is meer dan de samenstellende delen

Spel: op een creatieve, leuke en ontspannende wijze de talenten van jezelf en van de jeugdleden ontwikkelen

Maar laat je niet ontmoedigen door deze opsomming. Het belangrijkste kenmerk van vrijwilliger zijn bij scouting is dat je er plezier aan beleeft, zowel binnen de leiding als in het samenspel met de jeugdleden. En middels de diverse cursussen binnen scouting kun je je goed bekwamen in de noodzakelijke meer technische vaardigheden. Het blijft tenslotte een Uitdaging!

Dan wil ik, in aansluiting op het voorgaande, nog een rapport vermelden dat Scouting Nederland heeft laten opstellen door het adviesbureau voor duurzaam ondernemen Steward Redqueen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en vele interviews komt dit bureau tot de conclusie dat de inzet van de 25.000 vrijwilligers binnen scouting "significant positieve effecten heeft op gezondheid, opleiding en persoonlijkheidsvorming onder de 87.000 jeugdleden van Scouting Nederland". "De sociale en economische meerwaarde van de jeugdactiviteiten van Scouting is volgens de onderzoekers overduidelijk. Scouting heeft een duidelijk pedagogisch kader en leert haar leden verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. Ieder kind en iedere leidinggevendende heeft talenten en kan deze bij Scouting ontdekken en ontwikkelen". Aldus het rapport.

Het bureau verbindt er zelfs een waarde aan van € 160 miljoen per jaar. Misschien moet je dat bedrag met een korreltje zout nemen, maar het is wel zonder meer duidelijk dat scouting zowel voor de leidinggevendenden als voor de jeugdleden veel positieve effecten heeft.

Zo. dat was een beetje zware kost. Nu weer wat luchtigere: wat waren die oliebollen

weer lekker. Alhoewel we er iets minder hebben verkocht dan vorig jaar was de opbrengst toch weer goed. Iedereen die daar weer zijn of haar bijdrage aan heeft geleverd: heel hartelijk dank! Met name ook de firma Den Dekker Bouw, waar we dit jaar gastvrijheid hadden gekregen. Helaas viel 's ochtends de stroom uit door een te groot elektriciteitsgebruik, zodat het bakken wat langer duurde dan gepland, maar al met al is alles toch vlot verlopen. Nogmaals heel hartelijk dank voor de bakkers, inpakkers, klaar zettters, opruimers, rondbrengers en alle anderen die er bij waren betrokken!

Namens het bestuur,
Kees Menkhorst.

WELPEN

Sinterklaas

Sinterklaas is dit jaar helaas iets anders verlopen dan alle andere jaren. Op 7 december komen we aan op het gebouw en het hele welpenlokaal is versierd. Overal hangen vlaggetjes, de tafels staan in het midden van het lokaal met de Sinterklaasstoel bovenop de tafels, overal liggen pepernoten en de totem is kwijt. We zijn gelijk met zijn allen op zoek gegaan naar de totem, die gelukkig snel gevonden was. Nadat de totem gevonden was konden we snel gaan opstellen, zodat de opkomst kon beginnen.



Terwijl we op Sinterklaas aan het wachten waren, keken we de Sinterklaasfilm Bennie Stout. Halverwege de film begint de film te storen en zien we ineens Sinterklaas met zijn pieten lopen. Al snel wordt het pad waar Sinterklaas over loopt herkend. We rennen met zijn allen naar buiten om Sinterklaas te begroeten, maar Sinterklaas was er

niet. We gaan weer terug naar binnen, waar ons een videoboodschap van Sinterklaas wacht. De planpiet had verkeerd op de planning gekken, waardoor ze op een dag kwamen dat er opkomst was. Na nog een paar keer op de planning te hebben gekken blijkt dat Sinterklaas en zijn pieten geen andere keuze hebben dan de cadeautjes achter te laten en het lokaal te versieren, want de eerst komende opkomst was op 7 december en dan zaten ze alweer in Spanje.



Helaas hebben we Sinterklaas gemist dit jaar, maar we hebben de cadeautjes in de doucheruimte gevonden samen met de pepernoten. Hierdoor hebben we toch het Sinterklaasgevoel gehad. Nu maar hopen dat de planpiet volgende keer geen fouten meer maakt.

Eindejaarsfeest

21 december was het eindejaarsfeest met de gourmet. Dit jaar was er echter een probleem. Scouting had namelijk nog een openstaande rekening bij de energieleverancier en zonder energie geen gourmet. Alleen het geld dat we klaar hadden liggen voor de rekening was gestolen! Van Eppo Electro kregen we kaarten met daarop plaatsen van verdachte personen. Als je deze verdachte persoon had gevonden kreeg je een opdracht waarmee je een hint kon verdienen.

Nadat alle hints waren verzameld en hard nadenken ontdekten we wie de dader was. Deze keer was het niet Linke Lou, maar Stef Stuntpiloot. Stef was zonder brandstof komen te zitten, terwijl hij onderweg was naar een feestje.

Toen we het geld terug hadden van Stef Stuntpiloot, konden we de rekening betalen en heerlijk met zijn allen gaan gourmetten. Stef Stuntpiloot heeft zijn feestje helaas niet meer kunnen halen, maar hij heeft gezellig mee mogen gourmetten bij ons.

Winterkamp

Van 31 januari tot 1 februari was het winterkamp. We zijn begonnen met een disco, waar veel werd gefeest en gedanst. Wilt u nog een leuk dansje leren? Dan moet u uw welp even vragen naar het vliegerlied.

Tijdens het laatste nummer van de disco wachtte ons een onaangename boodschap van Linke Lou, maar dat was een probleem

voor de volgende dag. Nadat we ons helemaal hadden laten gaan op de dansvloer was het tijd voor de nodige energie in de vorm van tosti's. De tosti's waren snel klaar en net zo snel opgegeten. Na de tosti's was het tijd om te gaan slapen.



Na een heerlijk ontbijtje de volgende ochtend was het tijd om na te denken over de boodschap van Linke Lou. We waren namelijk op bezoek bij Anton aus Tirol die een skischool heeft, maar Linke Lou had de sneeuw laten smelten door zout te strooien. Gelukkig kwamen de welpen met een geweldig idee om Linke Lou te vangen. Het idee was om sieraden te verdienen om onze lokheidi nog aantrekkelijker te maken voor Linke Lou. De sieraden werden verdiend met verschillende spelletjes als: sneeuwstuitbal gooien, skilopen, siroopdrinkstaffete, wakduiken en spullenbaas. Na al deze vermoeiende opdrachten was het tijd om even uit te rusten met Ice Age 3.



Nu onze lokheidi er op haar best uitzag was het tijd om Linke Lou te lokken. Heidi is op de brug bij het scoutinggebouw op Linke Lou gaan wachten, hier was hij makkelijk te omsingelen. Linke Lou kon Heidi niet weerstaan en liep zo in de val. Nu Linke Lou was gevangen kwam alles weer goed. Anton kreeg een ticket naar Tirol van Linke Lou om het goed te maken en Linke Lou mocht zout over de frietjes strooien in de keuken.

Insigne

We zijn aan het insigne "samen" begonnen. We hebben al verschillende opkomsten gedraaid voor dit insigne. Zo hebben we al een geheimschrift voor elkaar gemaakt met citroensap. Dit was nog best lastig, omdat je niet kan zien wat je hebt geschreven. Verder hebben we bij ik hou van Holland verschillende samenwerkingsspelletjes gedaan, zoals een stoelenrace.

Update

Momenteel lopen 4 welpen stage bij de scouts. Op 8 maart zullen ze overvliegen. Rinus is op 6 februari vader geworden van zoon Rein! De komende periode zal hij daarom niet aanwezig zijn bij de opkomsten van de welpen.

Scoutinggroeten,
De welpenleiding,
Sanny, Rinus, Erik, Jordi, Jolanda en Evelien

SCOUTS

Beste scouts,

Het is inmiddels alweer 2014 en met de winterse temperaturen wil het nog niet echt opschieten. Dat betekent dit jaar dus geen sneeuwballen gooien en schaatsen. Het voordeel is wel dat we nu vaker naar buiten kunnen om andere programma's te draaien. Daarover later meer, maar eerst even terug naar 2013.



Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief zijn we met een project begonnen dat meerdere weken in beslag nam. De scouts hebben Angrybirds gemaakt. Voor degenen onder u dit niet kennen, of alweer vergeten zijn; het is een spelletje waarbij je vogels lanceert om een bouwwerk omver te gooien. De eerste van drie opkomsten werd de basisvorm gemaakt. Dit gebeurde met een ballon en hoop kranten. Misschien wel heel veel kranten want er lag een laagje kranten op de vloer.

Deze kranten werden met behulp van behangerslijm tot mooie bolletjes omgevormd en moesten daarna een weekje drogen. Toen was het tijd voor het versieren van de vogels. Er werden heel mooie schilderwerkjes van gemaakt, sommige geheel in stijl met de echte Angrybirds, andere meer eigen creaties. Toen de verf een week droog was werd het tijd om ze te lanceren. Doelwit: een stapel dozen. Beide patrouilles hebben een katapult naar eigen ontwerp gebouwd. Uiteindelijk bleek het lanceren nog niet zo eenvoudig en schoten sommige katapulten niet ver of hard genoeg. Daarom eindigde het met een nieuwe rage: Angrybird werpen. De Angrybirds blijven dan ook langer heel!

December kent altijd een aantal terugkerende programma's. Te beginnen met een bezoekje van Sinterklaas. De goedheiligman had weer een bonte verzameling surprises in het scoutinglokaal achtergelaten. Grote en kleine met voor iedereen een persoonlijk gedichtje.

De scouts hebben meegeholpen bij het opnemen van de oliebollenbestellingen en ook bij het uitdelen van de oliebollen. Bij het opnemen van de bestelling zijn de scouts al in de ochtend begonnen. Dat vele handen licht werk maken bleek wel in de middag. Omdat



Iedereen meehielp waren we mooi op tijd klaar. Bij het uitdelen van de oliebollen op 30 december konden we ook rekenen op de hulp van veel scouts en hun ouders waarvoor onze dank!

Het laatste vaste programmaonderdeel in december was het eindejaarsfeest. Op dit feest zou gourmet worden gegeten. Maar een diefstal van het geld voor de stroomrekening gooide roet in het eten. Tot overmaat van ramp werd de stroom afgesloten omdat er geen geld was. De kinderen moesten op zoek naar de dader. Door alle verdachten te zoeken in het dorp en daar opdrachten uit te voeren kon worden achterhaald of de verdachten een alibi hadden. Want zoals politiecommissaris Kevin R de Vries al zei: zorg altijd voor een alibi. Uiteindelijk slaagde een aantal groepjes er in om de juiste dader te vinden en toen het geld terecht was kon de gourmet beginnen.

Het nieuwe jaar zijn we weer begonnen met afwisselende programma's. Zo hebben we de eerste opkomst gelijk een probleem aangepakt. Een aantal scouts had geen dasring (meer) en dat ziet er niet zo netjes uit bij het opstellen. Om dit op te lossen hebben de scouts de eerste opkomst zelf dasringen gemaakt, van touw of elektriciteitsdraad. Dat ziet er een stuk beter uit!

We hebben inmiddels ook een aantal stookopkomsten achter de rug. De scouts hebben een tafelvuur gebouwd en daar soep op gekookt en cup cakes gebakken in een blikje. Terugkerend thema daarbij is dat het aansteken van het vuur toch niet zo makkelijk blijkt te zijn. Een beetje extra oefenen is geen overbodige luxe, dus dat komt binnenkort nog een keer aan de beurt.



In het nieuwe jaar verwachten we ook weer een aantal nieuwe scouts die vanuit de welpen naar ons overvliegen. Dat betekent dat we binnenkort ook de andere scoutingvaardigheden weer op gaan poetsen, zodat iedereen hetzelfde basisniveau heeft. Wij kijken alvast een beetje uit naar het overvliegen!

Groetjes, de scoutsleiding.



EXPLO'S

De explo speltak heeft in het nieuwe jaar flink zijn best gedaan om leuke en uitdagende programma's te maken al dan niet met behulp van de begeleiding. Na te hebben geassisteerd met de oliebollenactie zijn we het jaar goed begonnen met een nieuwjaarsduik! Niet op 1 januari en ook niet in de zee want dat is veeste koud eej! Maar gewoon lekker in het zwembad waar de temperatuur toch best aangenaam was ;)



Alhoewel de zwemtemperatuur aangenaam was besloot Javier om het hier niet bij te laten en pakte zijn koffers om voor 10 weken af te reizen naar Argentinië en mij eenzaam en alleen achter te laten met het puberende zootje (valt best mee maar blijft leuk om de kachel aan te maken). Vol met stress en grijze haren vat ik de taak dan maar weer aan.

Alleen begon ik dan aan de eenzame reis, beginnend om de explo's te laten wennen aan de GPS van de groep met een Geocache rond de zwaakse weel welke ze niet veel later nodig zouden hebben op de winterhike! Verrassend genoeg dook er ineens een dame op die meeliep en dezelfde dag nog vroeg om een inschrijfformulier en deze ook meegekregen heeft en de volgende week ingeleverd en wel aan onze secretaris heeft gegeven dus dat is een extra lid voor onze speltak wat het totaal op 6 maakt! Bij deze van harte welkom Angelica en we hopen je een leuke tijd te geven!

Helaas betekent dit ook dat er nu 4 meiden tegen 2 jongens zijn en dat betekend tegenwoordig cupcakes bakken en vrouwelijke invloeden zoals snoep maken en chocola en chips eten. Onze mannen slaan zich er dapper doorheen en eten vrolijk mee ;). De winterhike was daar en 3 van de 6



explo's deden mee, deze wordt elk jaar georganiseerd door de gouden cirkel groep uit Middelburg en had dit jaar in totaal 55 deelnemers!

\Op vrijdagavond vertrokken ikzelf, Naomi, Sha en Sven richting Malmedy waar eenmaal aangekomen daar de explo's met zn allen een wandeling van 2 kilometer voor de boeg hadden naar de kamplocatie!

De begeleiding was hier ondertussen naar toe gereden en had alles klaargezet zodat de lieve kinderen lekker konden gaan slapen... toen om 2 uur nog iedereen druk bezig was met muziek, gillen en lol maken hield de begeleiding het toch maar voor gezien en dook het bed in want de wekker ging om 6 uur en voor het eerste groepje om half 7! Helaas werd het een korte nacht aangezien om half 5 het geluidsniveau weinig was gedaald en iedereen het best gezellig had... tot de wekker ging!

De begeleiding had de tafel voor het ontbijt al aangezet en niet zo heel wakkere exploitjes kwamen naar beneden om te ontbijten en een lunchpakketje te maken... Toen uiteindelijk iedereen was vertrokken voor een vrij lange, modderige, berg op, berg af, miezer tot regenachtige tocht, ruimden wij het een en ander op en vertrokken voor de posten onderweg waar de explo's getrakteerd werden op warme chocolademelk, soep en een kabelbaan onder een hoek van bijna 45 graden!

Uiteindelijk toen iedereen eindelijk terug was van de tocht hadden we een heerlijke BBQ klaarstaan die om half 11 begon omdat sommige groepen het idee hadden dat recht toe recht aan achter het pijltje aanlopen slimmer was dan de route te volgen... Hierna was het heeeeel snel bedtijd en was het heerlijk rustig!

De laatste dag hadden de explo's nog een klein stukje te gaan en vertrokken vol goede moed naar de finish waar men werd opgewacht door een enthousiaste begeleiding met broodjes warme rookworst! Na een groepsfoto en het vreselijke afscheid van elkaar vertrokken we weer naar het mooie zeeland en had iedereen een leuk en gezellig weekend achter de rug al dan niet met blaren ;). In totaal hebben ze een kilometer of 26 met bepakking, berg op, berg af gelopen dus ondanks het plagen van jullie wil ik dit nog even zwart op wit zeggen.... RESPECT!!

Opvallende programma's voor de volgende nieuwsbrief zullen zijn : Iscout op 8 maart en op 29 maart Citydropping als winteractiviteit van de regio!
Bij deze tot de volgende!
Groetjes Elroy namens de explo's!!



ARBO

Het arboteam is momenteel bezig om een aantal trainingen te organiseren voor leiding en bestuur. Terwijl ik dit stukje schrijf is er morgen een reanimatietraining een groot gedeelte van leiding en bestuur zullen hier aan mee doen.

In Maart / April staat er nog een training op de kalender voor een calamiteitentraining gebouw ontruiming, als alles verloopt zoals wij willen dan zal hier de plaatselijke brandweer ook aan deelnemen.

Met de aanschaf van een kettingmotorzaag hebben we ook veiligheidskleding aangeschaft zoals een veiligheidsbroek met metalen binnen voering en een veiligheidshelm met oorkappen en gelaatsbescherming.

Nu binnenkort de kampen weer van start zullen gaan houden we ook weer net als andere jaren een controle op de gaslangen en kooktoestellen.

Zo gaan we weer proberen om de kampen weer zo veilig mogelijk te maken voor uw kinderen en leidinggevenden.

Helaas gaan we niet meer over tot aanschaf van een defibrillator dit i.v.m. de zeer hoge kosten en het niet willen lukken om het gesponsord te krijgen.

Wellicht zullen we in de toekomst hier nader naar kijken of we wel tot aanschaf over kunnen gaan.

De aanhangers zijn een tijdje geleden gekeurd en weer in orde bevonden, hiermee kunnen we weer veilig mee de weg op.

U ziet het veiligheid en scouting staat niet stil.

We wensen u namens het arboteam een veilig 2014 toe.

VOORTRAPPERS KALENDER

8 maart	Overvliegen WELPEN/SCOUTS
8 maart	Iscout STAM/EXPLO'S
29 maart	Citydropping EXPLO'S
5 april	Masterchef STAM
10 mei	Mes smeden STAM
29-31 mei	Zomerkamp WELPEN
7 juni	Levend clueido STAM
16-23 augustus	Zomerkamp SCOUTS
6 september	weekendje Parijs STAM
4 oktober	Cocktail avond STAM
1 november	Kolonisten van Catan STAM



Mensen, mensen.... wat een fiasco de laatste tijd!

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik jullie over onze plannen om wat cadeaus van de sint tot ons te nemen.... helaas leest onze zwarte vriend met zijn grote diepe zak en roe onze nieuwsbrief ook en om een lang verhaal kort te houden... we zijn net terug uit spanje!

Ondanks het harde werken voor de sint zijn onze avonturen niet opgehouden en zoals altijd weer een eerlijk waarheidsgetrouw verslag van de avonturen van Lou en zijn bende!

In spanje kregen we een mail van Opper oliebol Jaap van de oliebollen bende of we de groep konden assisteren met het jaarlijkse oliebollenfeest, de pieten in Spanje waren veel te druk dus waren we gedwongen om de oliebollen bende te helpen en zodoende minstens anderhalf jaar veilig in de regen konden lopen aangezien al het vet ons waterdicht als een kaplaars had gemaakt, wat achteraf gezien best handig was voor onze viering van oud nieuw!

Jullie grote leider, commandant der troepen en boegbeeld van generaties topmodellen Lou had het feest tot in de puntjes geregeld en massa's mensen kwamen opdagen zodat het gebouw bomvol was en de portier bij de deur mensen via een omweg door moest sturen naar het vuur wat in de regen iedereen nog enigszins warm en droog hield!

Na een avond met optredens van stromaj, de 3 j's, K3, One direction en Urbanus probeerde onze nutty professor Sander een biertje open te maken met zijn autosleutel die hij hierna achteloos weggooidde en de kroonkurk in het slot van zijn auto probeerde te steken. Na hem te hebben overtuigd dat hij een andere auto moest kopen omdat de sleutel niet meer paste ging hij als ridder te voet naar huis om de volgende ochtend terug te keren en verbaasd zijn sleutel terug vond in de vuilcontainer. (ondanks alles zijn we scout en ruimen we alles netjes op!)

Nieuw jaar, nieuwe kansen.... Zo dachten wij er ook over en toen we uiteindelijk bij elkaar waren hebben we een lijst met enorme misdaden.... eeeuh activiteiten bedacht die we in 2014 willen uitvoeren! Te beginnen met sneeuw... Sneeuw zie ik jullie denken? Er ligt toch geen sneeuw? Nee nu niet meer! Mwhuahahahahaha! Als kleine Lou ben ik een keer flink onderuit gegaan en dat deed best zeer en sindsdien heeft jullie ome Lou een bloedhekel aan sneeuw! En aangezien ik ook erg van zout hou en dit met kilo's tegelijk in mijn jas bewaar besloot ik overal alle sneeuw te laten smelten met mijn zoutvoorraad die 200 keer groter is dan de Nederlandse overheid in opslag heeft om de wegen sneeuw en vorstvrij te houden!

Helaas hadden die rotwelpen... eeeuh ik bedoel natuurlijk lieve schattige nooit vervelende welpjes precies een ski kamp en werd ik in de val gelokt door pappa Heidi aus Tirol met een snor en baard in lederhosen en sprongen er ineens 20 welpen op

mijn nek! Zelfs met slaan en schoppen kreeg ik ze niet onder controle en toen de gevonde welpen zonder tanden en met een enkel gebroken beentje eenmaal bovenop mij zaten had ik geen keus meer dan me overgeven en mijn excuses aan te bieden... Helaas was dat niet genoeg en na enkele kleine handen klappen in mijn nek besloot ik de skileraar van de skischool dan maar een ticket aan te bieden naar Zwitserland of Oostenrijk.. (uiteraard was deze niet geldig en zit hij nu nog te wachten op een vlucht) dus daar was ik uiteindelijk wel vanaf, als extra straf moest ik de frietjes in de keuken helpen bakken en daar mijn zout over uitstrooien en als dank mocht ik dan mee eten! De volgende keer maak ik uiteraard een beter plan en neem ik wat meer wapens mee zodat ik eens een keertje win!

Toen we terug waren in Nederland had Erik de krent (zoon van Jaap Oliebol) een filmavond georganiseerd maar aangezien onze Erik van oude versleten historische dingen houdt pakte hij een film uit 1863 welke met de hand plaatje voor plaatje getoond moest worden waardoor vele leden van de stam afhaakten en Erik achter hebben gelaten in de martelkamer van slot Lou... Ik hoor hier af en toe nog eens een gedempte au vandaan komen maar dan zet ik de radio wat harder en heeft niemand hier last van!

Tot slot nog een lijstje met onze plannen voor komende tijd waar jullie verslag van krijgen als ik er een keer zin in heb!

Mwhahahahahahaha!!!! Lou!

P.s Namens de gehele stam willen we Rinus de Amsterdammer, Meike van Wannes die bie dn diek neffen de dulve mie die puut'n woont en Arie de slaper van harte feliciteren met de geboorte van Rein! Dat hij maar vaak mag genieten van de overwinningen van Ajax en opgenomen wordt in de selectie!

INTERVIEW MET:

SANNY MEIJAARD & RENÉ AARNHOUDSE

Wie is Sanny Meijaard?

Ik woon in Heinkenszand samen met Jan, heb 2 zoons, waarvan de oudste Patrick Scoutsleiding is bij onze groep en Niels die bij de Scouting Heinkenszand zit. Ik werk bij Allévo en Ouderenzorg Kapelle en School de Vliedberg allemaal als schoonmaakster.

Met welke vijf woorden zou je jezelf omschrijven?

Streng, rechtvaardig, eerlijk, vriendelijk en volhoudend.



Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Als eerste optreden met Sambaband, dan Scouting, lezen, sauna bezoek en kamperen met een kampvuurtje.

Wat is je Scoutingachtergrond?

Ik ben via Jan er bijgekomen toen ik 20 was. In 1980 als welpenleiding bij Scouting Heinkenszand, 1983 als welpenleiding bij de Voortrappers en vervolgens 1997 als Scoutsleiding van de Voortrappers. In 2001 terug in Heinkenszand als Explobegeleiding en dan in 2005 teruggevraagd als Esta/welpenleiding. Dit jaar stop ik als welpenleiding en blijf ik op de achtergrond actief in het bestuur.

Was het voor jou wel vanzelfsprekend dat je kinderen op scouting zouden gaan?

Ja, maar we hebben wel de keuze overgelaten aan de kinderen. Maar de jongens zijn gewoon gebleven en zijn nu zelf leiding.

Waarom wilde je Welpenleiding worden en nu stoppen als leidinggevende?

Ik was over bij Scouting Heinkenszand en later omdat ik gevraagd ben om terug te komen bij de welpen. Nu, na 34 jaar mee te hebben gedraaid in Scouting, is het tijd geworden om het over te dragen aan de nieuwe generatie.

Wat zijn je speerpunten voor de komende jaren?

Achter de schermen actief te blijven in het bestuur.

Zijn de scouts volgens jou trots genoeg?

De Voortrappers zijn trots in positieve zin, ze zijn goed zichtbaar.

Vind jij Scouting zichtbaar genoeg?

Ja, ze zien ons zeker wel goed, denk bijvoorbeeld aan de braderie, de oliebolactie en een vossenjacht.

Is er nog iets wat je de Voortrappers wilt meegeven?

Blijf in jezelf en de groep geloven, je kan meer dan je denkt.

Wie is René Aarnoudse?

Als nieuwe oudervertegenwoordiger van de welpen mag ik me even voorstellen. Mijn naam is René Aarnoudse, 37 jaar en getrouwd met Andrea. Samen hebben we 4 kinderen in de leeftijd van 11, 9, 7 en 2 jaar. Jan-Willem van 9 is lid bij de welpen en heeft het heel erg naar zijn zin.

Met welke vijf woorden zou je jezelf omschrijven?

Als ik mezelf in 5 woorden moet omschrijven kom ik erg in de problemen; ik kan nog wel eens *langdradig* zijn maar bij weinig tijd ook erg *kortaf*. Als docent economie ben ik zowel *mensgericht* als *resultaatgericht*. Omdat je als docent weinig beweegt, probeer ik m'n overtollige energie kwijt te raken door *sportief* een rondje te gaan lopen.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

In mijn vrije tijd ben ik ook nog kerkelijk actief voor de jeugd en probeer ik het vaderland van dienst te zijn als reservist bij de Koninklijke Marine. Zodoende heb ik wel een militaire achtergrond,

Wat is je Scoutingachtergrond?

maar helaas heb ik geen scoutingachtergrond. Als kind was ik wel altijd veel buiten, soldaatje spelen was toen m'n favoriet. En aangezien er van een appelboom geen peren vallen, zie ik bij Jan-Willem dezelfde eigenschappen.



Was het voor jou vanzelfsprekend dat je kinderen op Scouting zouden gaan?

Daarom leek ons als ouders de scouting ideaal om dat gedrag enigszins te reguleren en verantwoord met de natuur om te leren gaan. Oftewel, de natuur in maar dan zonder gewertjes en zwaarden; maar wel de orde en discipline.

Waarom wilde je oudervertegenwoordiger worden?

Aangezien er al enige tijd geen oudervertegenwoordiger bij de welpen was, ging ik een beetje nadenken over deze open plaats. Een van m'n eigenschappen is om niet aan de zijlijn allerlei positieve/negatieve kritiek te leveren, maar om dat ook kenbaar te maken op de juiste plaats. Een open communicatie vind ik dan ook erg belangrijk.

Wat zijn je speerpunten voor de komende jaren?

Specifieke speerpunten daarbij heb ik niet. Het is mooi dat de welpengroep en de scouts nu aardig wat leden hebben, wat perspectief biedt voor de toekomst.

Zijn de Scouts volgens jou trots genoeg?

Kinderen mogen een bescheiden trots hebben als scout, maar zich niet beter voelen omdat ze scout zijn. Scouting biedt een prachtige mogelijkheid om bijvoorbeeld in de natuur te kunnen (over-)leven, maar ook om de kennis van de natuur te verrijken. Persoonlijk vind ik dat kinderen beter in de natuur bezig kunnen zijn, dan veel bezig te zijn met computerspelletjes (althoewel de kinderen daar soms anders over denken...))

Vind jij Scouting zichtbaar genoeg? En is er nog iets wat je de Voortrappers wilt meegeven?

De scouting moet vooral zichtbaar bezig zijn en blijven om kinderen en jongeren enthousiast te maken lid te worden van de Voortrappers; daar hoop ik als ouder een bijdrage aan te kunnen leveren.

SPONSORING

Als dank voor de schenking van een aantal portofoons aan onze groep door Gert Jan van Grip Motorrijsschool deze advertentie als bedankje!



Auto en motorrijles met onbeperkt lessen en examens garantie.

Grip motorrijsschool is een jonge rijsschool ook voor autorijles waar velen van onze leiding hebben geleest voor het motorrijbewijs dus mocht je een rijbewijs willen halen voor auto of motor, kijk eens op de site voor meer informatie!

<http://www.griprijsschool.nl/>

Een goede instructie en een goede individuele begeleiding door een gedreven instructeur!

PAK *aanhangwagens*

Kwaliteit die je achterna komt!

**INKOOP • VERKOOP • ONDERHOUD • KEURINGEN
VERHUUR • LEASING • SPECIAALBOUW**



Adfranse Automatisering B.V.
Noordland 1
4451RP HEINKENSZAND

T 0113 565758
E info@afa.nl
I <http://www.afa.nl>

Uw beste kennis in de regio!

Gespecialiseerd in netwerk- en systeembeheer

Computer & Printer Reparaties

Prijsopgave vooraf!

Eigen technische dienst

Tevens verkoop van nieuwe apparatuur

Voor zowel **zakelijk** als **particulier**