



VAN HET BESTUUR

Mocht de lente het hebben laten afweten, de zomer heeft zich heel duidelijk kenbaar gemaakt met goed weer en zeer hoge temperaturen. Ondertussen zijn de temperaturen weer wat genormaliseerd, maar we zullen ons juli 2013 nog lang blijven herinneren. Gelukkig was het op de braderie niet zo heet. Hierdoor hadden we de gehele dag tot het eind toe een constante stroom van oliebolbelangstellenden. Dat betekende dat we altijd een paar mensen voor de kraam hadden staan die even moesten wachten tot de bollen klaar waren. En dan heb je natuurlijk even tijd voor een praatje, waarbij onze kwaliteit (van de oliebolletjes dus) steeds werd geprezen! Kortom, weer een geslaagde actie die weer de nodige euro's in ons laatje heeft gebracht. Ook het spijkerbroekhangen onder onze begeleiding was weer zeer in trek. En onze nieuwe activiteit dit jaar van het ter plekke knopen van sleutelhangers was ook succesvol. We konden het haast niet voorknopen! Iedereen die tijdens de braderie "in touw" is geweest voor onze club weer heel hartelijk dank! En met name ook Drogisterij Lokerse, waar we ook dit jaar weer welkom waren om het deeg te zetten en stroom af te nemen.

Een ander woord van heel hartelijk dank is voor de Stichting S. Boone uit Goes. Door één van onze ouders werden we getipt dat deze stichting subsidies had verleend aan

andere scoutinggroepen voor diverse zaken. Zou dat ook wat voor ons zijn? Deze stichting, vernoemd naar de oprichter de heer S. Boone die bij testament had beschikt dat zijn vermogen hierin moest worden ondergebracht, heeft als doel het financieel ondersteunen van rechtspersonen o.a. op het gebied van het algemeen nut. Nu wilden wij al langer een nieuwe groepstent aanschaffen zodat twee groepen die gelijk op kamp gingen, elk een eigen groepstent mee zouden kunnen nemen. Ook zouden we, door twee tenten aan elkaar te koppelen, één extra grote tent kunnen maken. En tevens zouden we een tent kunnen verhuren aan huurders van het gebouw, terwijl een groep de andere tent zou kunnen meenemen op kamp. Kortom als groepsraad hadden we besloten dat een tweede tent zeer welkom zou zijn. Alleen, die tenten zijn erg duur en eigenlijk te duur voor onze normale financiering. Maar de stichting S. Boone heeft ons ondersteund met een grote subsidie zodat we hem inderdaad nu geheel kunnen betalen zonder externe financiering. Een geweldig gebaar van deze stichting. Daarom ook vanaf deze plaats: nogmaals heel hartelijk dank!!

En dan beginnen we weer met enthousiasme aan het nieuwe scoutingjaar. Er is enige onzekerheid over het aantal leiding dat dit jaar beschikbaar zal zijn, met name bij de scouts, vanwege studie, werk, gezondheid en een eventuele verhuizing. We werken aan oplossingen voor het geval dat er inderdaad een leidingtekort gaat ontstaan. Voorlopig kunnen we het nog klaren. Dit was trouwens het belangrijkste actiepunt, dat uit de jaargesprekken met alle leidinggevendenden naar voren kwam. Andere punten waren o.a. de waardering voor alle kaderleden, het zo veel mogelijk streven naar het behalen van de (scouting)kwalificaties door de leiding, de belangrijke rol van de groeps-/praktijkbegeleider hierbij, het waar mogelijk meer betrekken van ouders bij ons reilen en zeilen, en het meer gebruik maken van de mogelijkheden die onze website biedt. Iedereen vond het erg nuttig om zo één keer per jaar eens te evalueren, terug te kijken en vooruit te kijken in een open sfeer. Dus volgend jaar zullen we dit zeker herhalen.

Als laatste punt dit keer de oudervertegenwoordiging. Door het overvliegen van de jeugdleden zijn onze twee oudervertegenwoordigers ook doorgeschoven. Ank is vanaf nu oudervertegenwoordiger voor de explo's en Rien is oudervertegenwoordiger van de scouts. Dat betekent dat we op zoek zijn naar een oudervertegenwoordiger voor de welpen. Als iemand zich geroepen voelt: denk er al vast even over na! Binnenkort zullen we een mailtje sturen naar de welpenouders met nadere informatie.

Dan wil ik besluiten met iedereen een leerzaam en leuk nieuw scoutingjaar toe te wensen!

Namens het bestuur,
Kees Menkhorst, voorzitter



WELPEN

Zomerkamp 2013: Schotland

Maandag om 10.00 uur verzamelden we bij het scoutinggebouw om vervolgens te vertrekken naar Zierikzee. Daar kwamen we aan bij het scoutinggebouw van de Mr. Bakkergroep, ons verblijf voor deze week. Bij aankomst werd het gebouw en terrein verkend. We bleken te zijn aangekomen in het fort van de familie Artion, te Schotland. Op eens kwamen er drie Schotten aan: Log Nessie, Terry Highland en Deef Doedel. Zij bleken de clanleiders te zijn van de drie verschillende clans waarin de Welpen werden ingedeeld: de Nessies, de High Landers en de Doedels. De Welpen werden eerst getest op hun krachten tijdens de kampdoop om te zien of ze wel geschikt waren om lid te worden van een clan. Iedereen bleek geschikt en per clan werd een vlag en wimpel gemaakt. Ook verzonnen ze een yell. 's Avonds kwam lady Eveline McArtion met haar hofdames het kamp bezoeken. Zij was namelijk op zoek naar een echtgenoot. Met verschillende opdrachten zou bepaald worden wie haar hand zou krijgen. Deze



avond konden de clanleiders zichzelf en hun clan presenteren met hun vlag, wimpel en yell. Lady Eveline vond de Doedels het meest overtuigend en zo kreeg Deef Doedel het eerste punt. Na het vertrek van de lady Eveline en haar hofdames was het tijd voor nog een spannend potje vlaggenroof. Voordat de bedden werden opgezocht, hebben we eerst nog liedjes gezongen bij het kampvuur en tosti's gegeten.



Dinsdag hebben we in de ochtend een Schots balspel gespeeld. 's Middags vertrokken we naar het centrum van Zierikzee om op zoek te gaan naar het ei van het monster van Loch Ness. Dit was de tweede opdracht van Lady Eveline om haar hand te winnen. De High Landers bleken de beste speurders en vonden het ei het snelst. Hierna mocht iedereen kaartjes en een souvenirkje kopen. Terug bij het kamp werden de kaartjes geschreven, zodat ze naar huis gestuurd konden worden. Verder hebben we de zwemkleding aangetrokken, de opblaasglijbaan opgezet en lekker door het sop gegleden. Na het avondeten kwam lady Eveline met haar hofdames langs om te

zien hoe de clans het er vanaf hadden gebracht tijdens de opdracht van deze dag. Terry Highland kwam trots het ei aanreiken en verdiende hiermee een punt. Toen was het tijd voor de spelletjesavond, waarbij verschillende bordspelletjes gespeeld konden worden. De avond werd afgesloten met een potje bingo.

Woensdagochtend kon iedereen tijdens de Highland games zijn talenten laten zien. Autoband slingeren, paal werpen, vragen beantwoorden en dan spijkers slaan stonden onder andere op het programma. De winnaar van de Highland games waren de Nessies. In de middag vertrokken we naar het zwembad. Na een middagje heerlijk zwemmen, glijden en drijven gingen we weer terug naar het gebouw. In de avond kwam lady Eveline weer langs met haar hofdames. Deze ochtend hadden de Nessies een punt in de wacht gesleept tijdens de Highland games. Dit betekende dat elke clan nu één punt had verdiend. Lady Eveline vertelde wat de opdracht voor de volgende dag zou zijn. Dit zou tevens de laatste opdracht zijn. Morgen moest elke clan optreden tijdens de bonte avond. Ook vertelde lady Eveline dat de winnaar haar een serenade moest brengen, dus alle clanleiders konden aan de slag. 's Avonds hebben we de film Brave gekeken.



Donderdagochtend begon met het opblazen van ballonnen en vrolijk gezang voor Anthonie, want hij was vandaag jarig. Deze dag stond in het teken van de voorbereidingen voor de bonte avond. Elke clan was druk bezig met het verzinnen van het meest overtuigende optreden, zodat hun clanleider de hand van lady Eveline zou winnen. Ook hebben we nog gegleden van de opblaasglijbaan. Na te hebben genoten van een heerlijke barbecue was het tijd voor de bonte avond. Lady Eveline kwam aan met



4

“DE VOORTRAPPERS” NIEUWSBRIEF

haar hofdames en toen kon de bonte avond beginnen. Alle clans vertoonden hun beste kunsten tijdens deze avond. Het tooneelstuk van de Doedels vond lady Eveline het meest overtuigend, waardoor Deef Doedel haar hand won. Hij bracht haar een prachtige serenade waar lady Eveline helemaal van ondersteboven was. Hierna konden we nog even nagenieten bij het kampvuur.



Vrijdag stond in het teken van inpakken, opruimen en schoonmaken. Aan het eind van het kamp kreeg iedereen een diploma. Om 14.00 uur vertrokken we weer naar 's-Gravenpolder. Daar werd iedereen opgehaald. Het was weer een super zomerkamp!

Vooruitblik

Het nieuwe scoutingseizoen is weer begonnen. Het insigne waar de Welpen zich de komende tijd mee bezig zullen houden is geschiedenis. Scoutinggroep de Voortrappers bestaat dit jaar 30 jaar. Een goed moment dus om eens wat te leren over onder andere het ontstaan van scouting en de geschiedenis van onze eigen groep. Verder zijn de eerste punten voor het nestgevecht alweer verdiend! Rood heeft de leiding genomen met 3 punten, gevolgd door zwart met 2 punten en wit met 1 punt. De strijd is net weer begonnen, dus er kan nog van alles gebeuren. De komende tijd is er dus weer van alles te beleven bij de Welpen!

Update

Vanaf nu zullen Hannah en Alinda, onze oudste Welpen, gaan stagelopen bij de Scouts. Na een aantal keer stage te hebben gelopen, kijken ze of ze dan willen overvliegen. Ook zijn er twee nieuwe kinderen komen kijken bij onze groep om te zien of ze lid willen worden: Ard-Jan en Thomas. We hopen dat ze het naar hun zin zullen hebben bij ons! Alyssa is gestopt als leiding bij de Welpen. Evelien is meegegaan met ons zomerkamp en komt vanaf nu ons leidingteam ook op zaterdag versterken.

Scoutinggroeten,

De Welpen leiding: Sanny, Rinus, Erik, Jordi, Evelien en Jolanda

SCOUTS



Nu het jaar weer is begonnen kunnen we terugkijken naar wat we deze zomer allemaal hebben beleefd. Het zomerkamp van de scouts van dit jaar vond plaats op het Naaldenveld, in een dorpje genaamd Bentveld, tussen Haarlem en Zandvoort. Met een weersvoorspelling van temperaturen boven de 25 graden en de hele week volop zon, kon het niet anders dan een geslaagd kamp worden.

Zaterdag 7 juli vertrokken we richting ons kampterrein. Met twee volle aanhangers, want ook de fietsen moesten mee. We kwamen mooi op tijd aan op het kampterrein en konden op zoek naar ons terreintje dat de toepasselijke naam 'de Kuil' had gekregen. Het terreintje was niet groot, dus het was soms wat gepuzzel om alle tenten om de bomen heen te plaatsen. Maar daarna konden we lekker in de schaduw van de bomen van de avond genieten.

Zondag stond de traditionele centendag op het programma. Hierbij was het weer de bedoeling om op zoek te gaan naar objecten met een bepaalde letter, of naar het kenteken van een auto die een heel eind verder op de parkeerplaats stond. Verkleden in bijvoorbeeld een regenpak was weer een heel andere opdracht. Anders zou dat regenpak de hele week toch maar ongebruikt blijven. Ook moes-



ten de scouts op zoek naar andere groepen om een suikerklontje te lenen. Van al dat rennen door het mulle zand kregen we het wel een beetje warm. Daarom zijn we zondagmiddag naar het strand gefietst om lekker te kunnen zwemmen in de Noordzee. 's -Avonds moesten er nog tentjes voor de volgende dag in elkaar worden geknutseld. De tenten, frietzakjes genaamd, hebben de vorm van... een frietzak! Ze werden gemaakt van doorzichtig plastic en waren groot genoeg voor drie personen. Deze tenten zouden morgen van pas komen tijdens de hike, maar eerst op tijd naar bed, want het zou een stevige wandeling worden.

Vervolg op blz. 10

RECTIFICATIE

In de vorige nieuwsbrief is bij het bericht over sponsoring vergeten te melden dat de Gemeente Borsele heeft meebetaald aan de rioolleiding en het zand. Daarom willen we naast de onderstaande bedrijven ook de gemeente Borsele hartelijk bedanken.



**Aannemersbedrijf
Traas en Ova Infra B.V.**



Spoorstraat 13
4431 NK
's-Gravenpolder
Tel: 0113-312213
Fax: 0113-311072
www.snipperbv.nl

VOORTRAPPERS KALENDER

7 September	Stam: Geocaching
21 September	Geen opkomst (Welpen)
12 Oktober	stam: 007 avond
2 November	Stam: Ik hou van Holland
7 December	Sinterklaas???





De volgende dag begon de hike. Er zou overnacht worden op een ander terrein, dus alle spullen moesten mee. Nadat de rugzakken gevuld waren met slaapzak, zelfgemaakte tentjes, pannetjes en vooral veel drinken konden we van start. De hike was gemaakt door mensen van het terrein zelf en



daarom zaten er af en toe wat leuke verrassingen in. Zo moesten er bijvoorbeeld allerlei rondjes door een woonwijkje worden gedraaid, voordat de juiste uitgang kon worden gevonden. De hike liep veel door bossen en ook nog een stuk door het duingebied van de Kennemerduinen. Het was die dag heel warm, maar met voldoende schaduw, drinken en af en toe een windje was het wel vol te houden. Iedereen kwam dan ook uiteindelijk op het terreintje aan... Hoewel, eerst nog even een stukje omlopen, want het terreintje lag aan de andere kant van het water!

Met hout dat op het terrein werd gesprokkeld kon op een vuur het eten worden klaar gemaakt. Daarna werd het tijd om de tentjes op te zetten want een dag lopen is toch heel vermoeiend. Ondanks dat het droog was, was het toch goed om in de tent te liggen want het waaide nog best aardig op het overnachtingsterreintje.

De volgende dag bleek dat de tentjes ook een nadeel hadden. Landbouwplastic ademt niet en daarom bleef er best wat condens in de tentjes hangen. Veel slaapzakken waren toch wel een beetje nat geworden aan de buitenkant. In het zonnetje waren ze echter binnen no-time weer droog. In plaats van het



hele eind terug lopen hadden de scouts een meevaller. De hike zou beginnen met een kanotocht. Na een rondje door recreatiegebied 'het Spaarne' en een zwempartij om weer een beetje af te koelen werden de scouts dan toch nog aan de rand van Haarlem gedropt voor een niet al te lange wandeling terug. Daarna was het tijd om lekker te ontspannen met een kampvuurtje.

De volgende dag ging het ontspannen verder. Ditmaal in het zwembad. Konden we lekker ronddobberen en even relaxen in de sauna. Hoewel... relaxen. We hebben ook nog meegedaan aan de zwemwedstrijd van het zwembad en daar toch ook nog een prijs in de wacht gesleept.

Na het zwemmen zijn we op zoek gegaan naar een supermarkt waar de scouts het geld dat ze hadden verdiend met centendag konden besteden aan een avondmaaltijd. De voorwaarden dat het een gevarieerde maaltijd moet zijn en ook voldoende eten moet bevatten voor iedereen blijken nog niet zo eenvoudig. Vooral als je ook nog met een budget moet werken en al die lekkere dingen ziet in de supermarkt. Uiteindelijk hebben beide patrouilles het toch voor elkaar gekregen om een maaltijd op tafel te krijgen waar ze ook heel blij mee waren.

Donderdag was het de dag van Amsterdam. We parkeerden de auto aan de andere kant van het IJ, maar moesten gelijk 25 minuten wachten op het pontje. Konden we mooi even uitkijken over het IJ en de onderzeer en Greenpeace boot die daar lagen. Na een kort boottochtje kwamen we in het centrum van Amsterdam, waar we een bezoek brachten aan Nemo. In dit wetenschapsmuseum is aanraken verplicht en er waren tal van leuke proefjes om te doen. Ook was er een megakettingreactie waarbij allerlei dagelijkse objecten elkaar aanstootten zodat er uiteindelijk een raket kon worden gelanceerd. Ook was er een afdeling over puberteit waar je alvast XXJ kon oefenen.



Na Nemo gingen we de stad in, richting de Dam. Daar kregen de scouts de gelegenheid om zelf nog even Amsterdam in te duiken. Het was niet veel tijd, maar het was ook erg druk in Amsterdam, maar de Kalverstraat is natuurlijk een must.



Vrijdag was alweer de laatste echte kampdag. We begonnen de dag met

een GPS speurtocht over het terrein. Aan het einde van deze geocache lag een kist begraven. Normaal gesproken zitten er allerlei leuke items in de kist, maar deze bleek al leeg te zijn. Dat was niet de bedoeling, maar van de kampstaf kregen we als troost nog een sticker van het terrein.

's-Middags gingen we nog een keer op de fiets naar het strand. Het was geen geweldig zwemweer, we waren dan ook een beetje verwend, maar op het strand kun je ook hele leuke spelletjes doen. Zo hebben we een leuk potje beachvolleybal gespeeld, maar ook beachbal. Bij terugkomst op het terrein hebben we alvast de tafel afgebroken. Die hadden we toch niet meer nodig want we hebben het kamp afgesloten met een barbecue. Zaterdag moesten we helaas weer naar huis, maar we hebben allemaal genoten van de leuke week en het lekkere weer.

En dan na de zomer begint het nieuwe jaar weer. Voor de zomer hebben we tijdens groepskamp afscheid genomen van Nellie als leiding, en na de zomer hebben we gelijk afscheid genomen van Shalene, Lea, Jeroen, Naomi en Sven. Zij vliegen over naar de explo's. Maar er gaan niet alleen mensen weg, we verwachten binnenkort ook Alinda en Hannah die stage komen lopen van de welpen. Met al die wijzigingen hebben we de patrouilles een beetje moeten herindelen, daar hoort ook een nieuwe PL en APL bij. Op het programma dit najaar staan weer een heleboel leuke dingen, maar die gaan we nog niet verklappen. Nou ja... eentje dan. We gaan nog vlotvaren in Vee-re, omdat dit een programma is dat al lang op het verlanglijstje stond. Tot ziens tijdens of na de opkomst!

Groetjes van de Scoutsleiding:

Eddo, Esther, Patrick, Kevin en Diana

GROEPSDAG: LIP DUB

Met het idee van vorig jaar zomerkamp van de welpen kwam bij hun het idee om eens een Lip dub te maken. Maar dan was de vraag wanneer kunnen we dit dan doen. En dat we dit keer voor de jaarlijkse groepsdag/kamp nog niks hadden. Kunnen we dan de lip dub maken, zo geschiedde. Het thema moet natuurlijk iets te maken hebben met scouting. En zo kwam het thema jungle, immers Scouting zorgt goed voor de natuur. Zo kwamen we ook bij het liedje "The lion sleeps tonight" dat betekent dat de leeuw slaapt vannacht. Met de regie van de lip dub in handen van Rinus komt het wel goed. Met aan zijn zijde staande Cameraman Sebastiaan, en Jolanda voor het instuderen van de dansjes.

Die dag zijn we om 10:30 uur begonnen met alles aan te kleden, dansjes en de tekst uit ons hoofd te leren, zodat we het goed kunnen playbacken, immers de muziek wordt er toch weer over gemonteerd

In de middag werd dan uiteindelijk dan de lip dub opgenomen. Bij de eerste take ging het nog niet zo lekker. We waren er eigenlijk nog niet helemaal klaar voor. Bij de tweede take ging het al wat beter, maar bij de derde take ging het helemaal perfect. Na dat dit was gedaan, was er nu tijd om dit snel te monteren tot een video-clip. Terwijl de montage werd gedaan door Sebastiaan, was er voor Welpen en leden nog tijd om een spelletje te spelen. Na een klein uurtje was montage af en gereed om af te spelen.

Dan was nu bijna de tijd aangekomen dat de ouders komen binnen druppelen voor de officiële onthulling van het bord op de voorgevel van ons gebouw. Waar Rinus het ontwerp voor heeft gemaakt. Na deze onthulling was het nu het om het resultaat van de lip dub te zien. Om vervolgens aan te vallen op het lekker stukje vlees, dat toch net als door leeuwen werd verslonden. Daarna werd afscheid genomen van Nellie die onze scoutinggroep, waar ze vele jaren bij heeft gezeten, ging verlaten. Volgens bronnen heeft ze aanvallen van leeuwen kunnen overleven met de vele zoenen van de leeuwen om haar succes te wensen in Amerika, waar Nellie vaak te vinden is.

Na de reactie die we hebben ontvangen van verschillende welpen, Scouts, ouders enz. kunnen we zeggen dat het een geslaagde dag was. Wil je het resultaat nog eens zien? Dat kan, intussen is de Lip dub toegevoegd aan de videopagina op de website.

Groetjes,
Nieuwsbrief redacteur Sebastiaan



INTERVIEW MET: **SCOUTS ILONA & THOMAS**

Ook deze keer is er weer een interview gedaan. Dan nu met de Scouts Ilona en Thomas. Hieronder hun antwoorden op de vragen:



<i>Naam?</i>	Ilona
<i>Leeftijd?</i>	Bijna 12 jaar.
<i>Woonplaats?</i>	's-Gravenpolder.
<i>Speltak en nest?</i>	Scouts, Valken.
<i>Lid sinds?</i>	4 jaar lid.
<i>Wat is je favoriete kleur?</i>	Oranje
<i>Wat is je lievelingsdier?</i>	Paard.
<i>Wat is je leukste gezelschap spelletje?</i>	Rummikub.
<i>Wat wil je later worden?</i>	Dieren fotograaf
<i>Wat is je favoriete muziek?</i>	Van alles wat.
<i>Wat is je leukste TV programma?</i>	De lama's
<i>Wat is het leukst op scouting?</i>	Spellen.
<i>Wat is het minst leuk op scouting?</i>	Ruzie maken en opruimen



<i>Naam?</i>	Thomas.
<i>Leeftijd?</i>	13 jaar.
<i>Woonplaats?</i>	's-Gravenpolder
<i>Speltak en nest?</i>	Scouts, Panters.
<i>Lid sinds?</i>	1 jaar lid.
<i>Wat is je favoriete kleur?</i>	Geel.
<i>Wat is je lievelingsdier?</i>	Schildpad.
<i>Wat is je leukste gezelschap spelletje?</i>	Kolonisten van catan.
<i>Wat wil je later worden?</i>	Werken in de weg- en waterbouw
<i>Wat is je favoriete muziek?</i>	Vrolijke muziek
<i>Wat is je leukste TV programma?</i>	De slimste mens
<i>Wat is het leukst op scouting?</i>	Pionieren
<i>Wat is het minst leuk op scouting?</i>	Opruimen
<i>Wat zijn verder je hobby's naast scouting?</i>	Schaken.



www.stichtingboone.nl

PAK aanhangwagens

Kwaliteit die je achterna komt!

**INKOOP • VERKOOP • ONDERHOUD • KEURINGEN
VERHUUR • LEASING • SPECIAALBOUW**



Adfranse Automatisering B.V.
Noordland 1
4451RP HEINKENSZAND

T 0113 565758
E info@afa.nl
I <http://www.afa.nl>

Uw beste kennis in de regio!

Gespecialiseerd in netwerk- en systeembeheer

Computer & Printer Reparaties

Prijsopgave vooraf!

Eigen technische dienst

Tevens verkoop van nieuwe apparatuur

Voor zowel **zakelijk** als **particulier**