



## VAN HET BESTUUR

Al weer eind februari. Je zou haast vergeten dat we weer een erg leuk Sinterklaasfeest hadden (met Sinterklaas in hoogsteigen persoon) en een erg goed geslaagde oliebol-lenactie. De orderverzamelploegen, de inkoopploeg, de deegzet- en bakploeg, de afleverbonnenschrijfploeg en de diverse bezorgploegen met ook weer een aantal ouders hebben weer een geweldige prestatie geleverd! Iedereen hartelijk dank! Het levert onze groep weer een beetje extra financiële armslag op. Als eerste aanschaf op ons verlanglijstje staat een tweede groepstent zodat we met meer speltakken tegelijk op kamp kunnen. Helaas is zo'n tent nogal duur, dus zullen we ook elders nog een financiële bron moeten aanboren of wat langer moeten doorsparen. Maar het goede nieuws is dat we inderdaad in onze twee grootste speltakken, de welpen en de scouts, weer voldoende leden per speltak hebben om met een grotere groep op kamp te gaan!

Voor de welpen hebben we zelfs op het ogenblik een wachtlijst met daarop 5 à 6 kinderen. Tijdens de afgelopen Groepsraad hebben we er uitgebreid over gesproken dat dit voor die kinderen geen ideale situatie is. Je wilt tenslotte iedereen die dat wil de leuke activiteiten van scouting laten meebeleven, maar zowel het aantal leidingge-venden als de gewenste groepsgrootte voor de welpen spelen daar in mee. De huidi-

ge groepsgrootte van ca. 22 welpen wordt zowel door de welpen zelf als door de leiding als de gewenste groepsgrootte ervaren. Bij meer welpen zou je dus een tweede welpengroep moeten beginnen. Dat is uiteraard mogelijk, maar daarvoor moet je dan wel de leiding hebben en moet je in totaal toch wel gedurende langere tijd minstens 35 welpen hebben om met twee leuke groepen te kunnen draaien. Bovendien zul je dan waarschijnlijk de tweede groep op een ander tijdstip gaan draaien. Voor wat betreft de integratie binnen de Voortrappers met een soepele doorstroming zul je dan speciale regelingen moeten treffen. Er komt dus wel wat bij kijken, maar dat op zich vormt natuurlijk een uitdaging. Vandaar dat we eerst eens gaan kijken of we meer welpenleiding kunnen vinden en opleiden. Je moet tenslotte ergens beginnen, en niets doen wanneer je een wachtlijst hebt is voor ons geen optie. Alhoewel het voor een groot aantal scoutinggroepen helemaal niet bijzonder is om een wachtlijst te hebben.

Ook de scouts draaien naar tevredenheid met een leuke groep. Daar hebben we nog geen capaciteitsproblemen. En ook de explo's beginnen weer te draaien. Vandaar dat we blij zijn dat de explo(bege)leiding wordt versterkt met Javier Arias, één van onze oud-jeugdleden die al vele jaren lid bij ons is en zelf ook een enthousiaste explo is geweest. Onder de overall begeleiding van Elroy zullen de explo's ongetwijfeld weer veel uitdagende activiteiten kunnen ontwikkelen. Het blijkt maar weer dat het voor een groep goed is wanneer de leden via de speltakken doorgroeien. Oud-jeugdleden zijn een ideale bron voor nieuwe leiding!

Last but not least draait ook de Linke Lou stam, onze speltak voor jongeren en wat minder-jongeren vanaf 18 jaar goed. Veel leden van de stam zijn ook de leidinggevendenden bij de andere speltakken.

Een ander onderwerp dat tijdens de afgelopen groepsraad werd besproken is het feit dat we dit jaar 30 jaar bestaan als groep. Daar zullen jullie in de loop van het jaar wel meer van horen!

Namens het bestuur,  
Kees Menkhorst  
voorzitter



# WELPEN

## December

In december hebben we een aantal speciale opkomsten gehad. Zo mochten we Sinterklaas ook dit jaar weer verwelkomen in ons scoutinggebouw. Hij bezocht ons met drie van zijn Pieten. De Welpen hebben verschillende stukjes opgevoerd voor de Sint, en de Pieten moesten ook verschillende opdrachten uitvoeren. Natuurlijk kre-



gen de Welpen volop pepernoten en ook de pakjes ontbraken dit jaar weer niet! Een andere opkomst gingen we langs de deuren om de bestellingen op te nemen voor onze jaarlijkse oliebollenactie. Vele handen maken licht werk, dus we hebben in een recordtempo alle huizen bezocht en de bestellingen opgenomen. Ook was het natuurlijk tijd voor het eindejaarsfeest met de hele groep. Dit jaar zijn we gaan zwemmen in het zwembad in Goes. Het was een gezellige afsluiting van het jaar!

## Insigne

In het nieuwe jaar zijn we begonnen met een nieuw insigne: Koken. Voor dit insigne hebben we menukaarten gemaakt van verschillende restaurants. Elk nest kreeg een eigen restaurant toebedeeld waar ze voor-, hoofd- en nagerechten bij moesten verzinnen, zoals bijvoorbeeld bij een Chinees restaurant. Ook werd getest hoe goed de smaakpapillen van de Welpen ontwikkeld zijn. Geblinddoekt moesten ze een parcours afleggen, waarbij ze verschillende producten moesten proeven. Ook is het receptenspel gespeeld. Elk nest moest de ingrediënten verzamelen voor een gerecht. De Welpen hebben verder geleerd wat de schijf van vijf is en welke producten in welke schijf thuishoren. 8 en



9 maart hebben de Welpen voorjaarskamp. Tijdens dit kamp zal het kookinsigne worden afgesloten.

### ***Nestgevecht***

Het nestgevecht is ook weer van start gegaan. De Welpen hebben het tijdens verschillende opdrachten tegen elkaar opgenomen. Ze hebben onder andere doeken beschilderd, sneeuwpoppen gemaakt en quizvragen beantwoord. Op dit moment staat nest Wit bovenaan met 10 punten, maar Zwart zit hen op de hielen met 9 punten, direct gevolgd door Rood met 8 punten. Er kan dus nog van alles gebeuren!

### ***Opkomsten***

Dit jaar willen we het Welpenthema wat nieuw leven inblazen, door de jungle en de junglebewoners weer wat vaker ter sprake te brengen. De Welpen hebben voor hun nest een doek beschilderd met daarop een locatie in de jungle. Zwart is de Grot, Wit de Berg en Rood de Vuurplaats. Ook heeft het scouting-



terrein nu junglenamen gekregen. Een andere opkomst stond in het teken van Bagheera, de zwarte panter. In het jachtgebied van Bagheera hoort onder andere knopen. Tijdens deze opkomst hebben de Welpen hun knopenkennis dus weer bijgespijkerd. Ook hebben we Malchi tijdens een opkomst beter leren kennen. Malchi is een vis en zijn leefgebied is dus het water. We hebben een tikspel gespeeld waarbij vissen verzameld moesten worden en wat geleerd over de windrichtingen van een kompas.

### ***Update***

De afgelopen tijd hebben we zes nieuwkomers mogen verwelkomen. Jan-Willem, Ruben, Rick, Daniël, Corstiaan en Meike zijn geïnstalleerd als Welp. We wensen jullie een fijne tijd toe bij de Welpen!

Scoutinggroeten,  
De Welpen leiding:  
Sanny, Rinus, Erik, Jordi en Jolanda

# SCOUTS

De scouts zijn het nieuwe jaar weer begonnen met veel uitdagende en leerzame programma's. Voordat we het daar over hebben kijken we nog even terug naar de laatste maand van vorig jaar.



5 December kwam Sinterklaas ook onze scoutinggroep weer met een bezoekje vereren. Het recept was duidelijk. Voor iedereen een leuke surprise met een inhoud van €5 en een zelf gemaakt gedicht. Er lag een grote stapel surprises en iedereen had heel erg zijn best gedaan. Er lagen hele leuke en persoonlijke surprises. Een paar voorbeelden: een happymeal voor Sven, een kaptafel voor Meike en een flitskast met bijpassende boete voor Kevin. Zo kon iedereen met een leuke surprise en een cadeautje van de Sint weer naar huis.



De scouts hebben ook volop meegewerkt aan de oliebolactie. Op zaterdag 15 december zijn we een ochtend en middag het dorp in getrokken om olieballen te verkopen. Mede dankzij de inzet van alle aanwezige scouts hebben we in recordtempo het hele dorp doorlopen. De verkoopresultaten kunt u elders in dit blad lezen, maar die waren als vanouds. Ook hebben de scouts dit jaar voor het eerst meegeholpen met het uitdelen van de olieballen. Een paar

vroege vogels hielpen met het labelen en inpakken van de zakken. De anderen hebben geholpen met het uitdelen en afrekenen van de olieballen. Wij vonden het heel fijn dat de scouts hebben meegeholpen, want vele handen maken licht werk.

De laatste opkomst van het jaar is het traditionele eindejaarsfeest. Dat werd dit jaar gevierd in het zwembad van Goes. Lekker bij de tropische temperaturen zwemmen en spelen in het water. Stukken beter dan het weer buiten. Omdat het zwembad niet langer open bleef was de maaltijd er al snel, en was het al weer tijd om aan te kleden. Het ijsje hebben we maar in de hal van het zwembad gegeten.

En dan was daar het nieuwe jaar. We zetten dit jaar volop in op het behalen van insignes. We hebben een planning gemaakt waarin alle activiteitengebieden aan bod komen. Daar zitten de programma onderdelen die de meeste mensen wel kennen zoals vuur stoken, hout hakken en knopen maken. Maar we pakken ook andere activiteiten gebieden aan. Op 26 januari hadden we een extra lange opkomst. 's-Middags hebben we voorbereiden getroffen. Anniek heeft een spreekbeurt die ze heeft gemaakt voor school ook op scouting gegeven. De spreekbeurt ging over wolken. Hoe ze ontstaan en welke verschillende soorten er zijn. Daarna hebben we een sterrenkaart gemaakt waarmee we die avond hoopten sterren te zien. Na een gezamenlijke maaltijd zijn we naar buiten gegaan. Helaas bleek het een van de minste avonden te zijn om sterren te kijken omdat het juist die avond heel erg bewolkt was. Een dag eerder was het nog helder. Maar de werking van de sterrenkaart is duidelijk en iedereen kan hem ook thuis gebruiken om sterrenbeelden te vinden. Gelukkig lag er nog veel sneeuw buiten dus een sneeuwballen gevecht in het donker heeft ook wel wat weg van vallende sterren.

De dag voordat we gingen zwemmen met het eindejaarsfeest kondigde de regio aan dat op 2 februari de regio een sport- en speldag zou organiseren in Kapelle. Zo lig je binnen korte tijd twee keer in het zwembad. Op het sportgedeelte van de dag hebben we een aantal balspelletjes gedaan en ook mega-apenkooi waarbij de magazijnen van de sporthal tot op het laatste sporttoestel helemaal geplunderd zijn om het parcours uit te zetten. Bij het zwemgedeelte van de dag waren er allerlei uitdagingen neergelegd. Zo vielen er allerlei objecten op te duiken, was er een lange mat om over te lopen (dat is nog best moeilijk) en een hele hoge mattenstapel. Een ander voordeel van deze dag is dat we zo andere mensen uit de regio beter kunnen leren kennen. We zullen ze dit jaar nog wel vaker zien omdat we vaker mee zullen doen met activiteiten van de regio.



Dat waren de hoogtepunten van het eerste gedeelte van dit jaar. En voor de rest van het jaar staat er nog veel meer op de planning. We gaan verder met de insignes, we gaan deelnemen aan de kookwedstrijden van de regio om te kijken waar de best kokende groep van de regio vandaan komt. En als de temperaturen weer hoger worden dan gaan we ook weer op kamp. Wij hebben er zin in en we hopen dat jullie dat ook hebben!

Groetjes van de scoutsleiding,

Eddo, Esther, Patrick, Kevin, Diana en Nellie













## **EXPLO'S**



Beste leden en ouders verzorgers, eindelijk is het dan zover: er zijn weer (stagelopende) explo's! De 5 oudste scouts zullen de komende maanden tot het zomerkamp 1 keer per maand stage komen lopen om te wennen aan het explo zijn. Dat iedereen er zin in had bleek wel want de eerste opkomst was het ideeën geven voor programma's, datums voor het stage lopen prikken en daar een programma bij zetten uit de lijst van eerst gemaakte ideeën. De lijst was lang, langer, nog langer ... En toen het 2de papier eindelijk klaar was (sommige ideeën waren wat beter dan andere: het driften in Elroy 's auto zal dus niet doorgaan) zijn we tot de volgende data en programma's gekomen met de verantwoordelijke mensen voor het programma :

16 februari een spelletjesmiddag door Lea en Naomi  
2 maart Iscout door begeleiding  
(uitleg iscout later bij stamstukje)  
20 April koken door Shalene en Jeroen  
4 mei een overnachting en bezoek aan bevrijdingsfestival  
15 juni Pionieren door Sven en Lea  
6 juli zomerkamp met scouts

zoals jullie hebben kunnen zien zijn de nieuwe explo's Lea, Jeroen, Shalene, Sven en Naomi, maar bij de begeleiding hebben we ook een nieuwe stageloper Javier Arias welke sommige van jullie ook wel kennen als de dwerg van Kapelle, deze vent van 2.10 meter zag het wel zitten om mij te helpen om de explo's onder de duim te houden en er gezellige tijden mee te krijgen!  
In het volgende nummer weer een update over de vorderingen en foto's van de opkomsten!

Tot slot nog even een persoonlijke note voor bovenstaande mensen, bedankt, we zullen het nooit, nooit vergeten ;)

Elroy





# STAM

Hallo allemaal, hier weer een stukje over de beruchtste stam van het land dit maal vanuit de ziekenboeg van de gevangenis Nooitrust en Altijdmoe.

Ziekenboeg denkt u?? Dat is een lang verhaal, spannender dan Skyfall, dromeriger dan The Hobbit, enger dan Stephen King's It en opwindender dan 40 tinten grijs, maar dat merkt u verder in het verhaal wel... we schrijven ver terug in het verleden, het jaar was 2012 en toen was geluk nog heel gewoon, de mensen waren simpel en waren allen vrolijk... Toch merkte iedereen dat er iets in de lucht hing, een naar iets als dat Lou anderhalf uur op de wc had gezeten met een Donald Duck... Niet zo mooi dus.. T was 6 oktober dat jaar toen het begon...



Sanny 40 tinten was in een uitdagende bui en dit keer niet in de vorm van korte rokjes en diepe decollete maar ze daagde de hele familie uit tot een strijd om de eeuwige roem en eer met Wedden dat! Duimendraaiend waren we samengekomen en werden gesplitst tot 3 teams... Een hele avond met uitdagingen variërend van kaartenhuizen bouwen, adem in houden onder water, opdrukken, flessen water voor je houden, rondes om het ge-

bouw rennen en nog 1000 andere uitdagingen bleven er, na veel van vermoeidheid in slaap gevallen en gewonden die afgevoerd werden en een enkele dronkaard die op de wc in slaap was gevallen 2 mensen over, Eddo Scarface en Jo de eenpoot welke schreeuwend de laatste uitdaging aangingen, geblinddoekt origami kippenvleugeltjes vouwen en deze tot op het bot opeten... Scarface lag ver voor maar besloot de origami kippenvleugels in de oven te doen en beide strijders moesten door de brandweer uit het met rook gevulde gebouw worden gesleept.... Dit had uiteraard tot gevolg dat de stam even moest herstellen en niet zoveel actie heeft ondernomen dan uit eten bij de Chinees en rustig bij een kampvuur de zonden overdacht... Toch kwam de goede Sint in december ook langs bij de stam en na een avond met de roe en vermanende woorden kreeg een ieder toch nog pepernoten en zelfs 3 kado's! Was de

lucht toen opgeklaard hoor ik u denken?? Toch niet..... 21 december kwam eraan en iedereen vreesde dat de mayastam, de oudste, wijste en net iets beruchtere stam waar we Sanny 40 tinten en Jack black leather van hebben ontvoerd en geheersenspoeld zodat ze nu bij ons horen, gelijk had... Gelukkig viel alles reuze mee en was het allemaal een grap en konden we uiteindelijk oud en nieuw vieren op het gebouw.

Het einde??? Nee toch niet.... Sander het digitale wonderkind ook wel bekend onder het alias Sander N.E.R.D was vreselijk jaloers geweest op 40 tinten en organiseerde een spellenopkomst met kaartspellen en hoge inzetten zodat hij zijn zet kon maken tegen de laptop van 40 tinten en naar wat later bleek de Sns bank... Iedereen bleef hoog inzetten en diverse Lamourgini's, Ferrari's en een Massarati plus de sleutels van 3 landhuizen verdwenen in het bezit van N.E.R.D.... Tot Tim de vakkenvuller (of zakenvuller?) Tot de ontdekking kwam dat N.E.R.D. aan het valsspelen was, kaarten stak en gemarkeerd had.en we spraken af, om het gebouw te sparen, dit 2 februari te beslechten met een shoot out... We vertrokken richting peeland en in een donkere uithoek van Kamperland waar de Olifanten op straat lopen en je je auto er bijna op in rijdt werd het beslecht.... Kevin De Stoomboot schrok voor het gevecht zo dat hij met hartproblemen werdt afgevoerd per vrachtwagen, een M.A.N meen ik en Eef de Mutsie ging met hem mee.

Na een uur of 20 keiharde oorlog waren er nog een aantal mensen aanspreekbaar en uit de leeggeschoten hulzen maakten we op dat we iedereen een plekje van volgende konden geven.

- 1ste was Eddo scarface
- 2de was Tim de Vakkenvuller
- 3de was Sander N.E.R.D
- 4de Elroy Linke Lou
- 5de Diana Chococake
- 6de Javier de Dwerg van Kapelle
- 7de Jo de eenpoot
- 8ste Jordi Vuulbak
- 9de Jack Black leather
- 10de Sanny 40 tinten
- 11de Rinus de Amsterdammer
- En als laatste Sebas, de Mol



Iedereen is redelijk herstellende en we kijken uit naar de volgende opkomsten waarvan de eerst volgende Iscout zal zijn. Dit is een spel over internet tegen andere groepen. Door middel van vraag en doe opdrachten proberen we zo hoog mogelijk te eindigen en de gouden iscout naambandjes te winnen.... Hoe dit afloopt hoort u de volgende keer. Vanuit het verband, vriendelijke groet en een kus van de verpleegsters hier! Muawhahahahaha!

Linke Lou

# VERSLAG VAN ONZE STAGELOPER:

## RAYMOND DE KUNDER

Mijn stage loop ik bij de scouting omdat ik kennissen heb die ook bij de scouting zitten. Zelf wist ik er nog niet veel van af. Omdat ik het eigenlijk toch best interessant vond, wou ik toch een kijkje nemen achter de schermen en zien hoe alles gaat en gebeurt.

De eerste keer dat ik meeliep bij de scouting ging ik mee met de oliebollenloop van 2012 samen met mijn Franse uitwisselings student en een paar Scouts. Samen met hen heb ik gepraat over hoe het daar gaat en of het leuk is. Ze zeiden; jazer, je leert er veel en het is heel leerzaam toen wist ik het zeker ik ga stage lopen bij de scouting.

Mijn echte eerste dag stage lopen bij leiding heb ik doorgebracht met de

welpen, de jongere groep onder de scouts. Ik wist niet hoe je knopen moest leggen op verschillende manieren en achteraf gezien was het heel handig om te leren voor het geval een vlag opgehesen moest worden of een boot vastgelegd moest worden. Na mijn derde keer dat ik bij de welpen liep als stage ben ik gaan kijken hoe het met de oudere groep ging; de scouts. De eerste keer gingen ze met kompas en kaart werken ook al ging het bij sommigen niet soepel, na een tijdje lukte het bij iedereen. Als je dan hoopt dat het ergste voorbij was: nee! Ze gingen met heel de groep Hollandse leeuwen spelen. Eerst denk je dan, dat gaat makkelijk worden maar als eenmaal 2 andere leidinggevendenden waaronder mijn stage begeleider mee gaan helpen, was het knokken om te blijven staan. Toen heb ik geleerd dat als je niet vies terug kwam was je niet bij de scouting geweest. Vandaag is eindelijk de dag dat ik ook zelf een spel mag bedenken en ik ben heel benieuwd hoe dat gaat en of alles goed uitpakt.



M.V.G Raymond de Kunder



# NIEUWSBRIEF PUZZEL

					3		2	
						4	6	
4	9					7	5	
	7	1	2					
		6			5			
		2		6	8			7
	5	8		2				
			4					
1	6			8				9

## VOORTRAPPERS KALENDER

2 maart	Iscout (explo's/stam/leiding)
8-9 maart	Voorjaarskamp welpen
6 april	Masterchef (stam)
20 april	Koken (explo's)
4 mei	Bevrijdingsfestival (explo's)
1 juni	Braderie

## ADVERTENTIES:

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE  
[WWW.VOORTRAPPERS.NL](http://WWW.VOORTRAPPERS.NL)



# **PAK** *aanhangwagens*

*Kwaliteit die je achterna komt!*

**INKOOP • VERKOOP • ONDERHOUD • KEURINGEN  
VERHUUR • LEASING • SPECIAALBOUW**



Adfranse Automatisering B.V.  
Noordland 1  
4451RP HEINKENSZAND

T 0113 565758  
E [info@afa.nl](mailto:info@afa.nl)  
I <http://www.afa.nl>

### **Uw beste kennis in de regio!**

Gespecialiseerd in netwerk- en systeembeheer

### **Computer & Printer Reparaties**

Prijsopgave vooraf!

**Eigen technische dienst**

Tevens verkoop van nieuwe apparatuur

Voor zowel **zakelijk** als **particulier**