

Kalender

<i>Datum</i>	<i>Activiteit</i>
16 - 17 juni	Groepskamp
22 - 29 juli	Zomerkamp Scouts
15 juli - 28 juli	Zomerkamp Explo's
12 augustus	Eerste opkomst van de Scouts speltak
2 september	Eerste opkomst van de Esta speltak

Gezocht !!!!!!!

Nog steeds zijn we als groep nog naar enkele spullen opzoek voor ons gebouw. Wij zijn nog: op zoek naar een combi koelkast, een combi magnetron (heteluchtoven) en een huishoudtrapje (klein en groot). Mocht u een van deze zaken overkomeet hebben en deze aan ons af willen staan, dan kunt u contact opnemen met Hans van Sluijs. Uiteraard, moeten de spullen nog wel in goede staat zijn en goed functioneren.

Hans van Sluijs tel. 0113-345209 of mail naar hvsluijs@zeelandnet.nl

Redactie

Helaas is er nog steeds geen nieuwe naam opgedoken voor onze nieuwsbrief. Voorlopig zal de nieuwsbrief dan ook gewoon nieuwsbrief blijven heten totdat er iemand met een goed idee komt. Dus denk jij een toffe naam te weten voor onze nieuwsbrief, lever deze dan in bij je leiding op papier en wie weet staat jou naam voor de nieuwsbrief wel op de volgende uitgave.

Marlieke, Rinus en Martijn

Scouts op Pinksterkamp in Brouwershaven



Bestuur

Juni 2006. Het scoutingjaar is al weer bijna achter de rug. Volgende week de jaarafsluiting. En dan staan de vakanties weer voor de deur. Al of niet met mede-scouts in een kamp. De eerste jaarafsluiting in ons nieuwe gebouw, waar het grasveld er niet bepaald als een strak gazonnetje bij ligt. Het is U ongetwijfeld opgevallen wanneer U langs het gebouw bent gereden. Vlak na de oplevering bleek al dat de afwatering van het grasveld ten westen van het gebouw niet goed was. Er bleven grote plassen staan op het gras. Nu heeft de gemeente afwateringsgeulen gegraven die nog afgewerkt moeten worden. Zo iets komt natuurlijk nooit uit, maar misschien had het beter in de zomervakantie gedaan kunnen worden. Maar ja, dat valt niet altijd zo te plannen, en wij werden door het tijdstip ook verrast. Het zij zo, hopelijk ligt er nu na de zomervakantie weer een mooi en droog grasveld.

Het gebouw is nu ook al een aantal malen verhuurd. Afgezien van wat veel geluid de eerste keer is het allemaal zeer soepel verlopen en werd

het gebouw iedere keer keurig schoongemaakt weer “opgeleverd”. Een aardige oppepper voor de clubkas. En dat komt goed uit, want de grote groepstent was aan vervanging toe. En zo’n tent van vijf bij acht meter is niet goedkoop, sterker nog, is schreeuwend duur. Maar samen met de opbrengst van het olieballen bakken tijdens de braderie (wat hadden we weer goed weer!), aangevuld met geld dat de penningmeester nog in kas had, kunnen we nu toch zo’n tent aanschaffen. Daar komt bij dat we nog een financieel meevallertje hadden: de stichting jeugdwerk 's-Gravenpolder, die het oude gebouw beheerde, heeft zichzelf, na de sloop van het oude gebouw, opgeheven. En uit het batig saldo dat na alle verrekeningen overbleef kreeg scouting ook nog een bedrag van een paar honderd euro. Uiteraard zeer welkom. Dus de nieuwe groepstent is besteld!

Nu een wat serieuzer onderwerp. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef, hebben we in de laatste groepsraad de Klachtenregeling Ongewenste Intimiteiten besproken en geaccepteerd. Zowel voor leden als hun ouders/verzorgers is het uiteraard belangrijk te weten wat hier in staat. Uiteraard hopen we dat we de regeling nooit hoeven toe te passen, maar voor het geval dat het wel een keer nodig zou zijn is het goed om een dergelijke regeling te hebben. In de eerste plaats gaat de regeling er van uit dat de leiding er voor verantwoordelijk is dat er geen ongewenste intimiteiten plaats vinden. Onder ongewenste intimiteiten verstaan we “ongewenste, seksueel getinte aandacht, tot uiting komend in verbaal of non-verbaal/fysiek gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn”. Als een lid of zijn/haar ouders/verzorgers van mening is/zijn dat dergelijk gedrag heeft plaatsgevonden dan kunnen/moeten zij dit bespreken met de vertrouwenspersoon, in ons geval de voorzitter, dus ik zelf. Mocht er bezwaar bestaan tegen mijn persoon, dan kan het geval worden besproken met de penningmeester, Jaap van Maldegem. De vertrouwenspersoon is dan verantwoordelijk voor een goede en serieuze afhandeling van de klacht en voor het nemen van eventuele maatregelen. Uiteraard wordt hier zeer zorgvuldig mee omgegaan, om personen niet onnodig te beschadigen. Mocht naar het oordeel van de “klager” de afhandeling niet naar tevredenheid plaats

Sponsoring

Scoutinggroep De Voortrappers bedankt de volgende sponsor voor zijn bijdrage voor de aankoop van de nieuwe groepstent.



'Uw vrijwilliger weet ook veel over energie.'

Het Shell Vrijwilligersfonds
Op vrijwilligers kun je bouwen. Hun inspanningen voor verenigingen, instellingen en stichtingen zijn goud waard. Eén van uw vrijwilligers werkt bij Shell in Nederland. Dat waardeert Shell zeer. Want juist maatschappelijke en sociale inzet maakt onze medewerkers completer en meer betrokken. Het Shell Vrijwilligersfonds doet donaties aan instellingen waar medewerkers van Shell als vrijwilliger actief zijn.
Ook u helpen wij graag!

Invest in Social Energy
www.shell.nl/socialinvestment

3de opdracht... huisnummer van een boerderij.... Makkie, wij lopen en ja hoor, boerderij met huisnummer 3 ok, dus ingevoerd maar toen kwamen we op een punt dat we langs de snelweg moesten gaan lopen en dat leek ons niet verstandig, dus gebeld en ja hoor, we waren dus verkeerd gelopen en moesten terug. Na nog 2 keer beetje moeite te hebben gehad met de omschrijvingen en de coördinaten waren we eindelijk op weg. t ging goed tot een uur of 5 (we waren nog niet eens bij de lunchpost geweest) tot er mensen van de organisatie belden.... Waar zijn jullie, t duurt te lang, we halen jullie op en droppen jullie bij de lunchpost. zo gezegd zo gedaan wij opgehaald met nog 2 andere mensen die doof waren (een heel gedoe om uit te leggen dat ze moeten blijven wachten en dat ze opgehaald worden) en met veel pijn in de voeten eindelijk bij de Lunchpost aangekomen. Daar konden we kiezen, nog 15 kilometer (hemelsbreed) lopen of opgeven en naar t kampterrein terug gaan. De moed was zo laag dat we opgegeven hebben door de pijn in onze voeten, de pech en t uitermate rotweer en uiteindelijk zijn we moe vertrokken uit Utrecht met een naambandje van de Gps hike rijker. Onderweg nog heerlijk gegeten bij de Wouse Tol en eenmaal thuis de tent uitgehangen en snel naar huis gegaan om bij te komen van t avontuur. Volgend jaar willen we t nogmaals proberen maar dan met wat meer ervaring. We gaan proberen wat Geocaches te doen komende tijd en zo proberen onze vaardigheid omhoog te krijgen met de Gps zodat we volgend jaar onze eer hoog kunnen houden en met de 1ste prijs naar huis komen :D

Tot zover de verslagen. Komende tijd hebben we nog groepskamp op het programma staan en daarna jawel..... Het zomerkamp! Frankrijk is nog steeds de locatie alleen de datum is door een fout verkeerd doorgegeven in de vorige nieuwsbrief en is 15 juli tot en met 28 Augustus. volgende keer uiteraard een lang leuk verslag van onze belevenissen hierin.



Tot zover het explonieuws, met vriendelijke groeten van de Explo's!

vinden, dan is er beroep mogelijk bij het voltallige bestuur. Een exemplaar van de volledige regeling ligt in het gebouw in de leidingkamer. Nogmaals, we gaan er van uit dat het nooit nodig zal zijn, maar indien er wel een vermoeden bestaat zullen we daar zeer serieus aandacht aan besteden.

Dat was het dan weer voor deze nieuwsbrief. Mocht ik U niet meer zien, dan wens ik U een hele prettige vakantie, al of niet buiten 's-Gravenpolder, met precies het weer dat U graag hebt en die activiteiten die U erg leuk vindt.

Kees Menkhorst.

De Vendel tent die wij als groep gaan aanschaffen komt van de Scoutshop in Nederland en is hiernaast op een foto te zien. Het is een prima kook- en verblijftent, maar kan, als het dak van katoen is ook als slaaptent gebruikt worden.



Door het gebruik van pvc-doek voor de zijwanden en katoen als dak,

Esta's



We zijn de afgelopen tijd nog steeds bezig geweest met het thema eten/koken. De esta's hebben zelf chips gemaakt. Hiervoor moesten ze eerst aardappels schillen en ze daarna in heel dunne plakjes snijden. Deze plakjes aardappel werden in de frituur gedaan en zo hadden alle esta's hun eigen chips! Ook hebben we het uitpakspel gedaan, maar deze keer moesten ze het cadeau met mes en vork uitpakken. Dit was wel moeilijk, maar ook erg leuk. Om de kennis van de esta's over eten/koken te testen hebben we ook een kookquiz gedaan, hier werden vragen gesteld als "Hoe warm is water als het kookt?", "Welke groente zit er in hutspot?" en "Welke kleur heeft een pak karnemelk?" En de esta's hebben nog een placemat gemaakt.

Er is twee keer een meisje bij onze groep op leidingstage geweest. De eerste keer draaide ze gewoon met de opkomst mee. En de tweede keer heeft ze zelf een speurtocht voor onze esta's uitgezet met allerlei soorten routebeschrijvingen, zoals een strippenkaart en een kruispuntenroute.

Andere activiteiten die de esta's de afgelopen weken hebben gedaan zijn krantenmeppertje, twister, overloperkje, waterestafette, Sint Joris en de draak en de esta's hebben schilderijtjes gemaakt om het gebouw op te vrolijken! Ook zijn we nog naar de braderie geweest, daar werden allerlei activiteiten georganiseerd door het leger. De esta's hebben een echt geweer vastgehouden, in een legerjeep gezeten en een klimmuur beklommen. Natuurlijk kregen de esta's nog een lekkere oliebol gebakken door de scouting!

Er is een esta kamp geweest in ons eigen scoutinggebouw. Dit kamp stond in het teken van "Het kind met de hoge hoed". (dit is themaverhaal dat bij de speltak Esta's hoort) Eerst kwam het kind met de hoge hoed een deel van het verhaal voorlezen.

Daarna kwam Jeroen Piraat met het nieuws dat de Koningin was ontvoerd. De esta's konden haar weer bevrijden door drie opdrachten uit te voeren, hierbij kregen ze dan aanwijzingen over waar de sleutel lag. Ze moesten er in een uur in slagen om de Koningin te bevrijden, want anders kwamen de boeven weer terug. Gelukkig zijn de esta's hierin geslaagd! Tot slot was er 's avonds natuurlijk nog een kampvuur waar marshmallows gemaakt konden worden. De volgende ochtend kwam Jeroen Piraat ochtendgymnastiek doen met de esta's om even echt goed wakker te worden. Daarna hebben we ontbeten. Hierna werden de esta's door de Kok op pad gestuurd om de ingrediënten te zoeken van wat ze 's middags zouden eten. Na alles gevonden te hebben, mochten de esta's helpen met het maken van het eten. De maaltijd bestond uit friet, salade, hamburger en appelmoes. Daarna hebben ze hun zelf bereide maaltijd opgegeten! Tot slot hebben de esta's nog een partijtje slagbal gespeeld en hutten gebouwd. Daarna was het kamp al



ten laten zien dat zij geblinddoekt konden zwaard vechten en Ricardo mocht laten zien hoeveel hij van etiquette wist door met mes en vork, beschuit met hagelslag te eten. Onze groep behaalde een gedeelde 1ste plaats waar we ook een heel mooie ceremonie voor kregen. De prinsen van de groepen die 1^e waren geworden, werden als prijs uitgehuwelijkt aan 2 prinsessen uit Bourgondië. Na de huwelijksvoltrekking werd de dag afgesloten met een kampvuur. Zondag morgen stond "Schiet maar Raak" op het programma, dat hield in dat we mochten schieten met pijl en boog, een katapult en een buks. Daarna was de afsluiting van het kamp en hebben we de tenten ingepakt en zijn we naar huis gegaan.



Naast het explokamp stonden er natuurlijk ook andere dingen op ons programma zoals: boemerangs maken en die testen op het strand (geen enkele boemerang heeft het overleefd), verschillende proefjes doen zoals menthos in een fles met cola stoppen en kijken wat er gebeurt en een waterraket bouwen ook hebben we als groep meegedaan aan een Gps hike in Baarn als enige Zeeuwse groep.

We vertrokken vrijdagavond richting Utrecht en na lang zoeken en belen over en weer uiteindelijk aangekomen en tent opgezet en bij het kampvuur plaatsgenomen.

De volgende dag was t slecht weer, t regende en zin om uit de tent te komen hadden we eigenlijk helemaal niet maar uiteindelijk hebben we ons naar het ontbijt weten te slepen en zijn we naar Bunnik vertrokken om daar te beginnen met onze (wat later bleek een moeilijk en zware tocht)hike...

Met goede moed begonnen we te lopen en bij de eerste opdracht ging alles goed, coördinaat opgelost en lopen, toen kwam de 2de opdracht.... Hoeveel hoofdletters staan er op de witte bordjes van De Drie Apostelen... Nu zijn we niet dom maar de vraagstelling was ietwat vaag dus wij dachten 3, achteraf bleken het er dus 16 te zijn omdat we alle hoofdletters van alle bordjes moesten optellen. 1ste fout....

Explo's

Beste lezers van onze nieuwsbrief, hierbij weer een update van de activiteiten van de explo's , verslag kamp en verslag van de GPS hike te Baarn.

Wij zijn op 2,3 en 4 juni op expokamp geweest naar Zierikzee. Het thema van dit kamp was Bourgondië. Patrick Meijaard kwam bij ons kijken om te zien of onze scoutinggroep wat voor hem was. Op vrijdagavond, na het opzetten van de tenten hebben wij een spel gespeeld met als prijs het ophijsen van de vlag. De opdrachten bestonden onder andere uit: touwtrekken, zo snel mogelijk een groot glas water leegdrinken en een evenwichtsbalk. Omdat wij de meeste opdrachten hadden gewonnen mochten Erik en Ricardo de vlag hijsen en was het kamp officieel begonnen. Hierna hebben we een spel gespeeld dat van Scotland yard was omgetoverd tot heksenjacht wat een gezellig openingsspel was voor iedereen alleen best vermoeiend, na het spel te hebben gespeeld hebben we een rituele heksenverbranding gehouden met veel gezelligheid en versierpogingen ;) Zaterdag morgen was er een boerenkermis, op het terrein waren verschillende activiteiten te doen zoals: ringwerpen, zakspringen en worstelen met de sterkste man van Bourgondië: Eloy (De beer van zuid Beveland) . S´middags mocht onze groep het programma invullen, wij hadden voor de andere groepen "levend kolonisten van Bourgondië" uitgewerkt, een postenspel in de binnenstad van Zierikzee, lichtelijk gebaseerd op kolonisten van catan. Na s´avonds te hebben geBBQed mochten de verschillende groepen zichzelf weer bewijzen, ditmaal voor een koninklijk gezelschap: de prinsen en prinsessen uit Bourgondië. Uit elke groep werden een nar, minstreel, twee zwaardvechters en een prins gekozen die verschillende opdrachten voor hun groep moesten uitvoeren. Kevin mocht als nar mensen aan het lachen maken, Henk mocht als minstreel een stukje meezingen met een nummer van Anouk, Erik en Patrick mocht



weer voorbij.

Tot slot nog een laatste mededeling. Sarina is gestopt als leiding bij de esta's. Ze heeft namelijk een nieuwe baan gevonden, waarbij ze regelmatig in de weekenden moet werken.



Groeten de esta leiding: Martijn, Rinus, Esther, Marlieke en Jolanda

Scouts

Het kampseizoen bij de Scouts is weer aangebroken, dus we hebben al een altijd kampen gehad maar er komen er ook nog enkele aan. Dus de Scouts zijn al een paar weekenden van huis geweest. Zo hadden we in het weekend van 22 april namelijk het voorbereidingskamp. Dit kamp werd gehouden op het scoutingterrein van Scouting Ossendrecht. We vertrokken met goed weer en goede moed richting Ossendrecht. Na aankomst werd er direct begonnen met het opzetten van de tenten en het inrichten daarvan. Daarbij kan het wel eens handig zijn dat je een moeder hebt die het luchtbed voor je opblaast. De avond werd afgesloten met het bekende lampenspel, waarbij het de bedoeling is om ongezien zo dicht mogelijk bij de lamp te zien te komen. Na een wat rumoerige nacht kon de zaterdagochtend namelijk nogal vroeg beginnen. Voor het ontbijt werd er nog begonnen aan het bouwen van de tafel, zodat we het ontbijt konden gebruiken aan de pas gepioneerde tafel. Na het ontbijt was het tijd voor een frisse en stevige wandeling, er stond voor deze zaterdag namelijk de hike op het programma. Via verschillende tochttechnieken leidde deze hike onze door de mooie omgeving rond Ossendrecht. Waarbij zelf een echte geitenranch werd aangedaan. De zaterdagavond werd de hulp van de scouts ingeroepen door de plaatselijke gemeente. Namelijk de bronzen os van Ossendrecht was namelijk gestolen. Via een bandje en een brief kon de identiteit van de dader worden achterhaald, namelijk niemand minder dan Linke Lou zat hier achter. Via een spoor leidde dit naar de schuilplaats van de dader. Na een wat moeilijke worsteling, kon dan toch uiteindelijk Linke Lou worden overmeesterd en de bronzen os van Ossendrecht weer aan de rechtmatige eigenaar worden terug bezorgd.

De avond werd weer besloten met het kampvuur en de verschillende stukjes door de scouts. De zondag was het tijd voor de Koninginnedag-spielen (we liepen al wat vooruit). Na deze spelen kunnen we terug kijken op een geslaagd kamp.

Tussen de kampen door hebben we ons bezig gehouden met de Start en vervolgvacatures en de verschillende insignes. Zo hebben we zelfs verschillende gerechten gekookt, een tafel en een zandloper toren gepioneerd, en verschillende tochten gemaakt.



Het volgende kamp stond namelijk ook al weer voor de deur namelijk het Regio Pinksterkamp dit maal werd het gehouden op het scoutingterrein van "de Grevelingengroep" te Brouwershaven. Dit is een kamp dat met meerdere groepen uit Zeeland zoals: Westerschouwen, Zierikzee, Middelburg en Goes. Het thema dit jaar was superhelden (zoals bijv: Batman, Spiderman, Superman), waar bij elk groep een superheld koos en onze keuze was gevallen op spiderman. Na de muzikale opening kon er gelijk aan de slaag worden gegaan met het middag programma. De groepen gingen namelijk op rondreis door Europa. Ze moesten zelf hun route door Europa bepalen, dit door middel vragen, reis en doe opdrachten. Zo moesten ze erachter zien te komen in welke Europese hoofdstad en in welk gebouw hun tegenstander zich had schuil gehouden. Wie als eerste alle tegenstanders had uitgeschakeld en de meeste steden had bezocht werd de winnaar van het spel. De zaterdagavond werd besloten met een smokkelspel op de markt van brouwershaven, waarbij soms voorbijgangers in het spel werden betrokken. Daarna was het weer tijd voor ons eigen kampvuur met de heerlijke tosti's. De zondag was het tijd voor de hike, namelijk dit keer langs de omgeving van Brouwershaven, met onderweg verschillende posten. Het avondeten moest dit keer niet zelf worden bereid, maar bestond uit een heerlijke barbecue. De zondagavond werd besloten met een bonte avond, waar elke groep een stukje opvoerde. Daarbij hebben de scouts soms wat hulp van de leiding voor nodig, en de leiding moet dan ook

wel eens het voortouw hiervoor nemen. De maandagochtend was het tijd voor wat de sport, namelijk de zeskamp. De spelen bestonden uit verschillende behendigheid, snelheid, denk en doen spelen. Na de gezamenlijke sluiting kunnen we terug kijken op een geslaagd kamp.

Bij de scouts hebben we ook een nieuw lid, namelijk Irvin Wimmers afkomstig uit Goes en nu woonachtig te 's Gravenpolder. Irvin heeft al een aantal opkomsten meegedraaid met de scouts is ook mee geweest met het pinksterkamp en schijnt zo aardig zijn draai te hebben gevonden binnen de scouts. Helaas moeten we ook afscheid van iemand nemen, namelijk Fransien gaat de scoutsspeltak verlaten. Ze heeft namelijk van werkplaats moeten veranderen en is ze verhuisd van het stille Zeeland naar het levendiger Utrecht. Ze gaat daar werken in het Ziekenhuis in Utrecht. We vinden het jammer dat ze weg gaat, want haar enthousiasme en inzet voor de scouts waren geweldig. Ook zullen we haar missen als we het aantal scheppen koffie weer eens zijn vergeten, of dat er wat rumoerige leiding in toom gehouden moeten worden. Wij wensen dan ook Fransien veel geluk en succes in haar nieuwe woning en met haar nieuwe baan. Ze heeft al aangegeven dat ze zeker nog wel eens een bezoekje aan Zeeland en ons zal brengen.

Geheel iets anders is namelijk het Zomerkamp, dit is namelijk het kamp van het jaar. Een hele week zelf je eten bereiden, kennis nemen van de omgeving, contacten leggen met andere scoutinggroepen, in je eigen tent slapen, etc. De leiding heeft na een weekend voorbereiding al weer het wat leuke dingen gezien. De plaats en datum van het zomerkamp zijn ook al bekend. We zullen dit jaar onze tenten opslaan in Wiltz (Luxemburg), en wel van zaterdag 22 juli t/m zaterdag 29 juli.

De Scouts en de leiding houden vakantie vanaf zaterdag 1 juli tm zaterdag 5 augustus. De eerste opkomst in het nieuwe scoutingseizoen is dan op zaterdag 13 augustus. Zoals jullie zien zijn we druk bezig met de scouts en hebben nog veel leuke dingen en uitdagingen voor de boeg.

Namens de Scouts en de Scoutsleiding,
Hans van Sluijs.