



VAN HET BESTUUR

Het was warm. Ongetwijfeld de warmste dag van dit voorjaar: het was de eerste zaterdag in juni met de jaarlijkse braderie in 's-Gravenpolder. Tijd om olieballen te bakken. Twee grote "pannen" met ruimte voor respectievelijk 35 en 28 olieballen stonden de hele dag te "draaien". Om acht uur 's morgens werd begonnen met het opbouwen van de stand en het klaarmaken van het beslag. Om half tien 's morgens gingen de eerste ballen in de, uiteraard puur plantaardige, olie. Om half vier werd de eerste pan weer uitgeschakeld en om vier uur de tweede. Dankzij die pannen hadden we het in onze stand nog een graadje of wat warmer.

Maar het was weer gezellig. Alhoewel het door de hoge temperatuur was het wel wat minder druk op de braderie, met name 's middags. Daar waar we vorige jaren altijd een "voorraad" klanten hadden die geduldig stonden te wachten op die overheerlijke ballen, hadden we nu zowaar af en toe een voorraad ballen. En de opmerkingen van passanten dat het veel te warm was voor olieballen werden gelogenstraf door die anderen die terugkwamen om nog wat meer ballen te kopen met de opmerking: die ballen waren nou eens lekker! Drogisterij Lokerse: hartelijk dank dat we weer van jullie pand en elektriciteit gebruik mochten maken! En Carolien, Ellen, Jaap, Martijn, Eddo en Erik: weer geweldig bedankt voor jullie inzet. Dankzij jullie allen hebben we weer een paar honderd euro kunnen verdienen voor onze scoutinggroep!

Naast de oliebollen hebben we nog op een andere manier bijgedragen aan het succes van de braderie. Door het opbouwen van een spijkerbroekhangpionierbouwwerk konden de enige echte braderiespijkerbroekhangkampioenschappen worden georganiseerd. Een geweldig succes. Een enorme drukte, veel belangstelling van de jeugd en volgens de organisatie iets wat volgend jaar zeker terug komt. Natuurlijk weer met onze medewerking. En uiteraard kregen wethouder Marga Vermue, die de braderie opende, en oud-wethouder Mart de Bruijne, die de Paradijsvogel opende, traditiegetrouw weer zo'n heerlijke enige echte scoutingoliebol aangeboden!

Genoeg over de braderie. Dan nu de oudervertegenwoordiging in de groepsraad. In onze groepsraad hebben we een open plaats voor een vertegenwoordiger namens hetzij de welpen, hetzij de scouts. Dus hebben jullie een kind bij de welpen of bij de scouts zitten, geef je dan op als oudervertegenwoordiger. Mag schriftelijk, per e-mail of telefonisch. De groepsraad vergadert ca. 6 keer per jaar op zaterdagmorgen. Het leuke is dat je daardoor veel meer betrokken wordt bij het scoutinggebeuren van je kind en dat je ook mee kunt praten over alle onderwerpen die ter sprake komen. De ervaring het afgelopen jaar heeft geleerd dat de twee nu zittende vertegenwoordigers regelmatig met suggesties komen waar we dankbaar gebruik van maken. Dus meld je aan! Ook als je wat meer wilt weten over wat het inhoudt: bel of mail even; onderaan dit stukje staan mijn gegevens.

In de laatste groepsraad hebben we de concept versie van ons operationele plan behandeld. De daar gemaakte opmerkingen worden nu verwerkt, en daarna kan het definitief worden vastgesteld. De bedoeling is om daarmee een leidraad te krijgen voor de ontwikkeling van onze groep op langere termijn, naast een soort werkplan voor het komende jaar. Ook hier heeft de oudervertegenwoordiging weer een nuttige bijdrage geleverd.

En dan wil ik afsluiten met Sanny van harte te feliciteren met haar vijftigste verjaardag. Sanny, nog vele goede, gelukkige en gezonde jaren, bij voorkeur natuurlijk doorgebracht bij onze groep! De Sarah reuzinnen die op het scoutingterrein stonden trokken wel de aandacht! Iedereen een prettige vakantie toegewenst, hetzij in Zeeland/Nederland, hetzij in het buitenland, en tot in het nieuwe scoutingjaar! En denk nog even aan de aanmelding voor de oudervertegenwoordiging!!!!

Kees Menkhorst

(Prunusstraat 63, 4431 DD 's-Gravenpolder; kees@voortrappers.nl; 0113-31 16 86)

WELPEN

Insigne

Met de Welpen zijn wij druk bezig met het insigne Stap op. Aan dit insigne is ook de afgelopen tijd gewerkt. Zo hebben de Welpen in groepjes toneelstukjes gedaan over het verkeer. In dit toneelstukje moesten drie vervoersmiddelen worden uitgebeeld. Dit zorgde voor een leuke, creatieve uitspattingen! Ook hebben de Welpen per nest een speurtocht uitgezet voor een andere groep. Dit deden ze met behulp van de routetechniek kruisje - rondje. Hierbij wordt elk kruispunt getekend en in dit kruispunt wordt aangegeven hoe je moet lopen, van kruisje naar rondje. Tijdens een andere opkomst hebben de Nesten elkaars speurtocht gelopen. Hiermee kon worden getest of de speurtochten goed waren uitgezet. Beide middagen waren zeker geslaagd! Tot slot is er om dit insigne te halen een Vossenjacht georganiseerd. Deze vossenjacht werd gehouden met alle speltakken van onze scoutinggroep. In groepjes gingen de kinderen op zoek naar de Vossen. Je kon de Vossen herkennen aan hun kleding uit verschillende landen. Zo was er een Chinees, een Mexicaan, een Hollands meisje, een Griek, een Spaanse dame, enz. Wanneer je een



Vos gevonden had, moest er natuurlijk eerst geraden worden uit welk land deze persoon kwam en vervolgens kreeg je een handtekening. Deze Vossenjacht zorgde voor een actieve middag! Met het uitvoeren van deze opdrachten hebben de Welpen alle opdrachten, die nodig zijn voor het insigne Stap op, uitgevoerd. Daarom zal dit insigne binnenkort worden uitgereikt!



Nestgevecht

Tijdens de opkomsten is natuurlijk ook weer aandacht besteed aan het Nestgevecht. De Nesten hebben het tegen elkaar opgenomen tijdens een partijtje Spullenbaas. Bij dit spel is het de bedoeling spullen weg te stelen zonder hierbij getikt te worden door de bewakers. Bij een ander spel was het juist belangrijk om je goed te concentreren en te blijven tellen. De opdracht voor de Welpen was namelijk om precies 100 seconden stil te zijn en daarna naar voren te stappen. De puntentelling van de Nesten ligt op dit moment erg dicht

bij elkaar. Het is dus nog even spannend aan welk Nest de Prijspet binnenkort uitgereikt zal worden.

Opkomsten

Eén middag stond in het teken van het schilderen van gipsbeeldjes. De Welpen mochten zelf kiezen tussen allerlei dieren. Het dier dat zij gekozen hadden, mochten ze daarna schilderen. Het was een gezellige, creatieve middag! Tijdens een andere opkomst zijn de Welpen juist erg sportief en actief bezig geweest. Op het programma stond namelijk een partijtje slagbal. Iedereen deed erg zijn best om de bal zo ver mogelijk weg te slaan, hard te rennen of een vangbal te maken. Ook hebben de Welpen een Paasopkomst gehad. Op het programma stonden verschillende spelletjes in het teken van Pasen. De Welpen hebben een hindernisbaan gelopen met een ei op een lepel, ze hebben overgegooid met eieren en natuurlijk chocoladepaaseieren gezocht. Tijdens de opkomsten zijn ook nog allerlei spelletjes gespeeld, zoals levend kwartet, hollopen, poortbal, het eikeltjesspel, het duikbotenspel, kapiteintje, Chinese muur en het overgooien met waterballonnen.



(Hulp)gidseisen

Om (hulp)gids te worden van een Nest is het de bedoeling dat je bepaalde opdrachten uitvoert. Eén van deze opdrachten is het verzinnen, voorbereiden, uitleggen en begeleiden van een spel tijdens een opkomst. We hebben drie verschillende spelletjes gespeeld. De leiding heeft hierdoor ook weer nieuwe spelen geleerd! We hebben WC-tikkertje gespeeld. Dit is een

tikspel, waarbij iedereen die getikt is een WC moet uitbeelden. Een ander spel dat we gespeeld hebben, is Marc O'Polo. Bij dit spel moest Marc O'Polo harder rennen dan zijn tegenstanders om zo een nieuwe Marc O'Polo aan te kunnen wijzen. Tot slot hebben we het spel Ice Age gespeeld. Hierbij moet je proberen blokken te stelen bij de tegenstander zonder te worden afgegooid. Erg leuke spelletjes allemaal en alle (hulp)gidsen hebben het erg goed gedaan, en zijn zeker geslaagd voor dit onderdeel!

Inmiddels heeft bijna iedereen de opdrachten voor de (hulp)gidseisen afgerond en is dus echt (hulp)gids! Onze gidsen zijn: Marijn, Rodi en Damon, en onze hulpgidsen zijn: Kevin, Meike en Melissa.

Scout it out

Op 10 april 2010, de 100ste dag van het jaar, werd Scout it out georganiseerd. Tijdens deze dag werden verschillende activiteiten georganiseerd voor onze eigen leden, maar ook voor alle anderen die wilden komen kijken bij de scouting. De middag werd geopend door onze voorzitter, en vervolgens werd de jubileumvlag van 100 jaar Scouting Nederland gehesen door leden van al onze speltakken. Vervolgens vormden we met z'n allen het getal 100.



Na deze opening kon begonnen worden met het postenspel. Er waren tien verschillende posten: een apenbrug, vijf Hollandse Spelen, een drinkpost, boerengolf, een klim- en klauterbaan en stokbrood bakken. Na deze Spelen kwam er een einde aan de gezellige middag. Tot slot kregen alle leden nog een jubileumbadge van 100 jaar Scouting Nederland voor op hun uniform.

Scouts2day

15 mei 2010 stond er een zeer bijzondere opkomst op het programma. Op deze dag kwamen alle scouts vanuit heel Nederland samen in Utrecht om het 100-jarig bestaan van Scouting Nederland te vieren. Rond 9.00 uur verzamelden we op het station in Goes om daar met vele andere scouts te vertrekken naar Utrecht. We vertrokken vanaf Goes met z'n zevenen (Rodi, Rosa, Mandy, Melissa, Sanny, Erik en Jolanda), en in Rotterdam voegde Rinus zich nog bij ons. Aangekomen in Utrecht werden wij via de parse route naar het Moreelsepark geleid om daar deel te nemen aan verschillende activiteiten. Er was een vliegend tapijt, zaklopen, levensgroot twister (met 100 tegelijk!), een jungle luchtkussen, schilderen op een enorm doek, enz. Bij elk spel kreeg je een sticker om zo alle bewoners van het vernieuwde Jungleboek te leren kennen. De activiteiten in het park werden afgesloten met het aanleren van een dans met 1000 scouts! Na deze actieve middag, vertrokken we richting de Jaarbeurs voor een spetterende jubileumshow. Bij binnenkomst waren er circusartiesten aan het optreden. Vervolgens begon de show, deze werd gepresenteerd door







Sipke Jan Bousema. We zongen samen het lied Hello World, er was een echte scoutingquiz, de oudste deelnemers in de zaal werden naar voren gehaald (een vrouw van 89, en een man van 83) en het nieuwe Jungleboek verhaal werd verteld en gedanst. Tot slot was er een super optreden van Nick en Simon! Na deze geweldige optredens, gingen we terug in de trein om aan onze reis terug naar

Goes te beginnen. Rond 19.30 uur kwamen we moe, maar enorm voldaan terug van een gezellige dag! Zo'n enorm scoutingevenement was een geweldige belevenis!

Update en vooruitblik

Met de leiding hebben we op een middag gezamenlijk Nestschotten gemaakt. Hiermee heeft elk Nest zijn eigen plek gekregen. Elk schot is geschilderd in de kleur van het Nest, met blauw in het midden en een gedeelte schoolbordverf. Verder hebben we de afgelopen tijd weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen: Glen, Alinda en Sjors. Binnenkort zullen zij ook geïnstalleerd worden. We hopen dat zij een leuke tijd bij ons zullen hebben! Op dit moment hebben we een aantal kinderen op de wachtlijst. Na de zomervakantie zullen wij daarom een aantal nieuwe gezichten zien bij de Welpen. Verder komt Esther binnenkort terug uit Indonesië. Zij zal dan weer regelmatig aanwezig zijn bij de opkomsten. En nog een ander feestelijk nieuws vanuit de Welpen leiding: Sanny is 50 jaar geworden!

Tot de zomervakantie staan er verder nog een aantal leuke activiteiten op het programma, waar wij nu nog niets over zullen verklappen. Van 26 tot en met 30 juli gaan we op zomerkamp naar Zierikzee. De voorbereidingen zijn al in volle gang en met zo'n groot aantal aanmeldingen (nu 17 Welpen), hebben wij er alle vertrouwen in dat het een geweldig zomerkamp gaat worden! Wij hebben er in ieder geval al veel zin in!

Scoutinggroeten,

De Welpen leiding:

Sanny (Bagheera), Rinus (Baloe), Esther (Hathi), Erik (Jacala) en Jolanda (Raksha)



PLUSSCOOTS

EENS EEN SCOUT ALTIJD EEN SCOUT?

Vorig jaar heb ik tijdens het groepskamp afscheid genomen van een mooie tijd als leidinggevende bij 'De Voortrappers'. Door het afronden van mijn studie en mijn laatste co-schap in Tanzania was het voor mij niet meer mogelijk om voldoende tijd vrij te maken die bij het leidinggeven hoort. Sommige lezers zullen hebben gemerkt dat ik het scoutingleven echter niet helemaal losgelaten heb; sinds ik terug ben uit Afrika ben ik weer een paar keer bij scouting langsgelopen. Dit niet als leidinggevende, maar in een nieuwe functie als plusscout.

'Plusscouts' is een relatief nieuw begrip binnen 'De Voortrappers'. Plusscouts zijn vrijwilligers die geen vaste functie hebben maar wel lid zijn van de groep. Bij evenementen en activiteiten kunnen plusscouts gevraagd worden om hun medewerking te verlenen. Hierbij kun je denken aan de open dag of de beroemde oliebolactie.



Omdat het scoutingleven me toch zo aantrekt ben ik plusscout geworden. Het is niet alleen gezellig, maar ook een mooie gelegenheid om wat voor de scoutinggroep te kunnen blijven betekenen. Zo hoop ik naast de tropenopleiding die ik in september ga starten, betrokken te blijven bij scouting en en een scout te blijven.

Lijkt het jou ook leuk om meer betrokken te zijn bij onze scoutinggroep maar is het niet mogelijk om een vaste functie te bekleden? Dan is plusscout worden misschien iets voor jou! Momenteel zijn er 5 plusscouts binnen de Voortrappers. Als je meer informatie wilt kun je mailen naar plusscouts@voortrappers.nl of spreek 1 van de leidinggevendenden of bestuursleden aan.

Tot ziens bij scouting!
Marlieke de Fouw

SCOUTS

Zwerftocht

We zijn weer een paar maanden verder. Dus voor het laatste scouts nieuws. Of de scouts goed de weg kunnen vinden werd met Pasen op de proef gesteld tijdens de zwerftocht. Vanuit Ossendrecht gingen onze scouts op pad door de bossen en de weilanden rond Ossendrecht om weer (ha ha) weer terug te komen op het beginpunt. Daarna mochten de scouts verder per auto richting van Bergen op Zoom om daar te genieten van de pasta. En dan 's avonds na het zoeken van paaseitjes lekker genieten bij de open haard. Na de nachtrust werd de volgende dag begonnen met de terugtocht. Dat liep helaas snel in het water door een regenbui die als een waterval naar beneden kwam. Toen zijn we als alternatief gaan bowlen.



Scouts2day

Op 15 mei zijn we per trein naar het lang verwachte feest gegaan in Utrecht. Om 9:00 was het verzamelen op station Goes om in de speciale trein te stappen die ons naar Utrecht bracht. Na uren in de trein kwamen we eindelijk in Utrecht aan. Daar zijn we direct met een bus naar het park te gaan, waar ze voor ons spelen hadden uitgezet, zoals touwtrekken (hiep hiep hoera, we hebben gewonnen), reuzenmikado en blind volleyballen. En niet te vergeten het boogschieten in het park. Na dit alles in het park hebben gedaan, was het tijd om naar de jaarbeurs te gaan voor het jungle feest. Dit was echt een geweldig feest want het duo Nick en Simon traden voor ons op. Na deze show was het weer tijd om naar huis te terug te keren. In de trein was er weinig plaats, dus werd de gangpad dan ook gebruikt als stoel om te kunnen zitten, maar gezellig was het wel.

Update

Nu zijn dan eindelijk de nieuwe scouts (Celeste, Kelly en Mandy) geïnstalleerd zodat ook zij nu echte scouts zijn. En als we verder vooruit kijken staan er nog een heleboel

leuke programma's in de planning. Daarbij valt te denken aan slapen op hoogte en vloten bouwen.

En niet te vergeten de JubJam ter ere van 100 jaar scouting in Roermond, dus het feest is nog lang niet afgelopen.

Groetjes, de scouts en de leiding



SECRETARIAATSNIEUWS

Na ruim 20 jaar heb ik in een van de laatste bestuursvergaderingen besloten om te stoppen met de functie van secretaris. Dit stoppen gaat mij zeer aan het hart, maar ik kan helaas deze functie niet meer combineren met mijn prive omstandigheden. Omdat mijn vrouw 3 jaar terug is overleden heb ik de zorg voor mijn beide zonen. Gelukkig is Eddo de Fouw bereid gevonden om mij te vervangen. Via deze weg wil ik Eddo veel succes wensen met deze nieuwe uitdaging.

Ik zal de groep niet verlaten, maar zal mij verder toelleggen op arbo. In deze uitgave zal er nog geen arbonieuws verschijnen, in de volgende uitgave zal er een update komen van het arbo gebeuren. Tot slot wil ik alle ouders, leiding, bestuur, plusscouts, en leden bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren.

Ik zie u vast nog wel eens op een groepsopkomst, Jack de Vos.

WEBSITE

Er is weer achter de schermen hard gewerkt. Zo is het vanaf heden mogelijk om je in te schrijven voor een webbrief. Via deze brief wordt je op de hoogte gehouden van het al het webnieuws van onze website en tevens van het belangrijkste nieuws van onze groep. Dus als op de hoogte wilt blijven van al het webnieuws schrijf je dan in voor webbrief. (zie hiervoor onder knopje Webbrief)

Daarnaast is er gewerkt zodat de webpagina in alle internet programma's goed wordt weergegeven. Als je toch de website bezoekt; schrijf dan maar iets leuks in het gastenboek.

Tot op de webpagina, Sebastiaan, Webmaster www.voortrappers.nl

EXPLO'S

Beste lezers, wat een drukke afgelopen tijd! Na Alyssa Voogd als nieuwe explo geïnstalleerd te hebben is ze meteen in het diepe gegooid door mee te gaan naar Scouts2day, de dag in Utrecht waar we als explo's een spel deden om de mister X te vangen waar we welgeteld 1 keer in slaagden. Na een bezoek aan een terrasje gingen we met z'n allen naar de Jaarbeurs om daar een show te zien over Mowgli en alle hoofdrolspelers in het Jungleboek waar de welpen hun spel spelen. Na een optreden van Nick en Simon gingen we met de trein terug naar huis. Maar dit was het begin van de drukke periode. 5 en 6 juni zijn we naar de fundays geweest, 2 dagen in Walibi flevo en daar alle spectaculaire attracties meegemaakt en een optreden van een illusionist met een speciale doek waaruit hij 2 dames haalde en vervolgens vertelde dat de doek helaas niet te koop was... ;)

Na dit drukke en supergezellige weekend rust? Neeeeeeeh! De week erop meteen weer een kamp, exploweekend in Zierikzee! Ook vreselijk gezellig, leuke activiteiten, kampvuur, biertje erbij, workshops waar scrubs en gezichtsmaskers gemaakt door de explo's (zelfs door de mannen) gretig werden gebruikt. Een cyberhikeachtig spel in Zierikzee met doe, denk en foto opdrachten waar iedereen enthousiast aan meedeed, een BBQ met overheerlijke salade en vlees, bananen en appels,

en daarna ook weer een enorm lekker kampvuur met uiteraard een biertje voor degene die dat wou.... De zondag was de laatste dag met een levende sjoelbak, een opblaasbare baan vol zeep en water waar iedereen veel plezier aan beleefde en zich nog snel voor de sluiting om moest kleden!

Wat een drukte, nu weer een moment van rust? Nee joh! We gaan nog even door! Aanstaande zaterdag zullen we assisteren op het schaapsscheerdersfeest met een kabelbaan en een klim/klauterbaan en de week erop is ie er weer, de LAN party, dus stof de pc maar af en warm de vingers maar op want de spellen gaan hard tegen hard! Tot zover een drukke begeleiding die de tijd kon vinden om dit jullie toch nog even mede te delen en graag tot de volgende nieuwsbrief!

En denk erom, een knaklaaf geeft geen licht in een put gegraven door een ander als de appel op je hoofd valt van de hoge toren die wind blaast!

