



VAN HET BESTUUR

Als ik dit schrijf loopt november op zijn einde. Volgende week is het al weer Sinterklaas en hopelijk zal de goedheiligman ook dit jaar onze groep weer met een bezoek vereren. En dan daarna natuurlijk weer met oudjaar de scouting oliebollenactie. Samen met de braderie in 's-Gravenpolder de belangrijkste manier voor ons om wat extra geld te verdienen om onze scouting uitrusting te vervangen en af en toe zelfs uit te breiden. Dus we rekenen op jullie allen voor een grote bestelling! Tijdens de laatste groepsraad hebben we de planning weer besproken. Donderdagavond 29 december om 20.00 uur wordt er begonnen met bakken. Dan wordt er de hele nacht doorgebakken zodat we vrijdagmorgen de 30e vanaf 09.00 uur kunnen beginnen met de bollen te bezorgen. Een groot aantal jeugdleden, aangevuld met leiding en bestuur, gedeeltelijk ook met hun echtgenotes, is bij deze activiteit betrokken. We zullen weer ons uiterste best doen om net zulke heerlijke bollen te bakken als vorig jaar!

Vorige week heeft een lid van het bestuur van Scouting Nederland in de Stenge een toelichting gegeven op de diverse ontwikkelingen die binnen scouting gaande zijn. Een aantal zaken is daar besproken. In de eerste plaats uiteraard de activiteiten die samenhangen met het feit dat Scouting volgend jaar 100 jaar bestaat. In dat kader vinden verschillende activiteiten plaats. Ook de Voortrappers zullen aan een aantal

van deze activiteiten deelnemen. Elders in deze Nieuwsbrief wordt daar nader op in gegaan. Daarnaast werden de eerste ervaringen met het nieuwe scouting uniform uitgewisseld. Er zijn nu aparte blouses voor meisjes/dames en jongens/heren. Ook zijn de kleuren wat anders geworden dan we tot nu toe hadden, alhoewel het de zelfde hoofdkleuren zijn gebleven. Uiteraard kan de huidige kleding ook gewoon blijven worden gedragen!

Daarnaast gaf het bestuurslid een toelichting op de plannen van Scouting Nederland voor de nieuwe opzet van de trainingen en opleidingen van de vrijwilligers. In plaats van algemene cursussen komen er meer deelscussussen, waaruit de vrijwilligers dan kunnen kiezen, afhankelijk van de behoefte en noodzaak om meer over een bepaald onderwerp of een bepaalde competentie te weten te komen. Op het ogenblik worden de diverse onderwerpen nader uitgewerkt. Begin volgend jaar zal er nadere informatie beschikbaar komen.

Na vele jaren actief te zijn geweest binnen de Voortrappers als leiding en als secretaris heeft Jack de Vos te kennen gegeven dat hij bij het aflopen van zijn bestuurstermijn aan het eind van dit jaar wil stoppen als secretaris. Hij kan het werk steeds moeilijker combineren met zijn andere verplichtingen. Het zal wennen zijn om niet meer zijn vertrouwde gezicht te zien tijdens de groepsraad- en bestuursvergaderingen. Wel blijft hij nog bij de groep betrokken, o.a. als ARBO-commissaris, waarvoor hij hoopt nu meer tijd te krijgen. Jack, er komt nog een gelegenheid om echt afscheid van je te nemen, maar alvast heel hartelijk bedankt voor alles dat je voor onze scoutinggroep hebt gedaan. Te zijner tijd zal ik jullie informeren over de nieuwe invulling van de secretariaatsfunctie.

Aan het eind van dit stukje wil ik jullie allemaal alvast hele goede en prettige kerstdagen en een goede en veilige jaarwisseling toewensen (uiteraard met onze scouting oliebollen!) en ook de beste wensen geven voor een goed, gezond en gelukkig 2010!

Namens het bestuur,
Kees Menkhorst, voorzitter

GROEPSKAMP

Noot van de redactie:

Dit stukje had in een vorige versie van de nieuwsbrief moeten staan, maar dit is er bij in geschoten. Daarom is het verhaal op verzoek alsnog geplaatst.



Het groepskamp werd dit jaar gehouden op het kampterrein 'Buitenlust' in Bergen op Zoom. Het kamp stond in het thema 'Er was eens...' Bij aankomst op het kampterrein liepen er dan ook figuren uit verschillende sprookjes rond. Zo waren er Roodkapje, Sneeuwwitje, Peter Pan en zijn vijand Kapitein Haak, Klein Duimpje en nog vele anderen. Het kampterrein werd verkend en vervolgens was het tijd voor wat sprookjesspelen. We

speelden sprookjestikkertje en levend kwartet waarbij ieder een naam van een sprookjesfiguur aannam. Luc was de grote winnaar van dat laatste spel! Niemand had geraden dat hij Assepoester was.

Na deze spelen, werden wij bezocht door Tita Toveraar. Hij las ons een sprookje voor en leerde ons een spreuk. Helaas ging het volledig mis bij het uitspreken van de spreuk en het sprookjesboek viel uiteen in allemaal kleine snippers. Alle sprookjes waren hierdoor door elkaar geraakt. Tita Toveraar riep gelijk onze hulp in om hem te helpen de sprookjes weer in de goede volgorde te krijgen. Natuurlijk beloofden iedereen hem te helpen, waarna de Toveraar weer verdween.

Vervolgens was het tijd voor een avondspel; het grote Roodkapje spel. Iedereen kreeg een koekje dat overgebracht moest worden naar Grootmoeder. Je moest wel uitkijken voor de boze wolven in het bos die hen konden tikken en dan hun koekje afpakten. Na dit spannende avondspel, gingen



we naar het kampvuur waar verschillende kampvuurliedjes zijn gezongen. Vervolgens was het tijd om de tent op te zoeken en naar bed te gaan.

De volgende ochtend gingen we na het ontbijt aan de slag met het knutselen van allerlei sprookjesattributen. In groepjes werden een klok, snoepluisje, spiegel en spinnenwiel geknutseld. (ja weet u het nog? welk attribuut hoort bij welk sprookje??) In de middag werd er een postenspel gespeeld met allerlei spelletjes onder leiding van sprookjesfiguren.

Bij Sneeuwwitje werd het spel appelhappen gespeeld. Aladdin liet iedereen een parcours afleggen op een vliegend tapijt. Bij Repelsteeltje leerde je levensecht touwvlechten, bij de Gelaarsde Kat was je staart niet veilig. Assepoester was op zoek naar haar glazen muiltje, hierbij moest iedereen geblinddoekt zijn/haar schoenen terugvinden en weer aantrekken. En zo waren er nog veel meer sprookjesfiguren en spelletjes.

Aansluitend aan deze spelen was het tijd voor de generale repetitie van het grote toneelstuk. Iedereen kreeg een rol toebedeeld in het toneelstuk en wanneer je naam voorkwam in het stuk, beeldde je uit wat er werd verteld. In het toneelstuk liepen alle sprookjes nog steeds door elkaar door de verkeerde spreuk van Tita Tovenaar de avond ervoor. Tijdens de generale had iedereen vlug door wat de bedoeling was, dus we waren helemaal klaar voor het optreden voor de ouders. Nadat de ouders gearriveerd waren, werd het toneelstuk opgevoerd.

Net toen de Kikker (Rob) Roodkapje (Lea) had wakker gekust, kwam Tita Tovenaar het toneel op. Hij vertelde dat hij de goede spreuk weer wist om alle sprookjes weer in de goede volgorde te krijgen: 'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Tover alles weer goed in sprookjesland!' En zo kwamen alle sprookjes weer in de goede volgorde te staan en leefde iedereen nog lang en gelukkig!



Na deze uitvoering kwam Kees, de voorzitter van onze groep, naar voren om te vertellen dat Gerard en Marlieke na de zomervakantie zullen stoppen als Esta-leiding. We willen hen hartelijk danken voor hun inzet! Ook meldde hij dat de BBQ gereed was en dat iedereen kon gaan genieten van een heerlijke maaltijd. Hierna was het tijd om weer naar huis terug te keren. Wij kijken met zijn allen terug op een zeer gezellig, sprookjesachtig groepskamp!

Groetjes, de Esta-, Scouts-, en Explo-leiding

ESTA'S

Insigne

Na de zomervakantie zijn de Esta's van start gegaan met een nieuw insigne. Dit insigne is: jaargetijden. Voor dit insigne hebben de Esta's een kalender geknutseld, waarbij elk stel vier maanden heeft gemaakt. Het is een erg leuke, gevarieerde kalender geworden. Tijdens een andere opkomst hebben de Esta's tien verschillende bladeren en bloemen gezocht, om deze vervolgens te laten drogen. De week erna hebben de Esta's toen van hun mooiste bladeren en bloemen een collage gemaakt. Deze collages zijn erg mooi geworden! Voor dit insigne hebben de Esta's ook tuinkers gezaaid. Dit hebben ze gedaan in bakjes waarop ze gezichtjes mochten tekenen, zodat de tuinkers het haar van het poppetje zou worden. Na de opkomst heeft iedereen zijn of haar eigen bakje mee naar huis genomen. Het resultaat hebben we hierdoor helaas niet kunnen zien, maar het is vast goed gelukt! Ook hebben de Esta's een kijkdoos geknutseld met één van de vier jaargetijden als thema. De Esta's hebben enthousiast geknutseld en dat was ook goed te zijn toen de kijkdozen klaar waren.



Stellenstrijd

Na de winst van stel Rood voor de zomervakantie, is de stellenstrijd ook weer losgebarsten. Met allerlei spelletjes is er door de stellen weer druk gestreden om de Prijspet te winnen. De Esta's hebben onder andere een boekenrace gedaan, een parcours gelopen met een ei op een lepel, touwgetrokken, een quiz gespeeld waarbij ze informatie op moesten zoeken in de krant en een dienbladrace gedaan. Het einde van de stellenstrijd voor 2009 zit er al bijna op, dus stellen nog even doorzetten en dan weten we welk stel de Prijspet deze keer in de wacht zal slepen! In 2010 zullen de tellers weer op nul staan voor een nieuwe stellenstrijd.

Opkomsten

Er was ook een opkomst die in het teken van koken stond.

De Esta's hebben toen overheerlijke pizza's gemaakt.

Ze mochten hier van alles opdoen, zoals ham, paprika, ananas en champignons. Ook was er natuurlijk geraspte

kaas om erover heen te strooien. Na de pizza's belegd te

hebben, gingen ze de oven in. Hierna konden de pizza's lekker worden

opgegeten! Tijdens een andere opkomst was het tijd om verder te knutselen aan de

ideeënboom. De Esta's hadden de takken al een keer gemaakt, maar nu moesten de

bladeren nog worden geknutseld. Iedereen heeft toen een eigen blad gemaakt met

daarop een spelletje geschreven dat we een keer kunnen spelen als er tijd over is of

als het een keer slecht weer is. De ideeënboom is nu dus helemaal klaar om een keer

te gebruiken. We hebben de boom nog niet nodig gehad, maar dat zal zeker nog

wel een keer gebeuren. Andere spelletjes die we tijdens opkomsten onder andere

hebben gespeeld zijn: trefbal, het eikeltjesspel, gordiaanse knoop, kapiteintje, de

woeschj, chinese muur en nachtwacht.



Halloween

Op 31 oktober hebben we een opkomst gehouden die volledig in het teken stond van Halloween.

De middag begon met het knutselen van spookjes en spinnen. Daarna

was het tijd voor een bezemsteelrace, waarbij

de Esta's zich zo vlug mogelijk moesten

voortbewegen op een bezemsteel. Ook

hebben de Esta's

een soort ezeltje

prikje gespeeld,

alleen moesten ze bij deze variant een stukje kauwgom

op de neus van een heks plakken. Een erg leuk spel! Verder

hebben de Esta's mummies van elkaar gemaakt door de

ander in te wikkelen in wc-papier. Het middagprogramma

was alleen met de Esta's, maar het programma 's avonds

was gezamenlijk met de Explo's. Samen hebben de beide

speltakken genoten van de lekkere frietjes! Na het eten

mocht iedereen zich omkleden in Halloween thema. Om

19.30 uur arriveerden de ouders. Kort hierop vertrokken





we richting het bos waar de Halloween tocht zou gaan plaatsvinden. Daar aangekomen kon de tocht dan echt begonnen. In verschillende groepjes gingen de Esta's het bos in en daar kwamen zij verschillende Halloween figuren tegen. Het was een leuke, en toch ook wel een spannende tocht! Na de tocht vertrokken we weer richting het scoutinggebouw waar we

nog even moordenaartje hebben gespeeld. Om 22.00 uur was het toen toch echt tijd om deze opkomst af te sluiten. We hebben een gezellige, griezelige dag gehad!

Update

Na de zomervakantie hebben we vier nieuwe Esta's mogen verwelkomen. Onze nieuwe leden zijn: Anniek, Daisy, Ilona en Lianne. We hopen dat ze allemaal een leuke tijd zullen hebben bij onze speltak! Tevens hebben we er een nieuwe leiding bij, namelijk Erik. Hij had hiervoor al verschillende opkomsten van de Esta's bijgewoond en is ook met meerdere Esta kampen mee geweest. Nu is hij dan echt officieel leiding bij de Esta's. Hij heeft dan ook een Jungleboek naam gekregen. Erik zal vanaf nu Jacala heten, dat is de krokodil in Jungleboek.



Vooruitblik

In december staan ons ook nog twee bijzondere programma's te wachten. Op 5 december zal Sinterklaas hopenlijk onze scoutinggroep komen bezoeken met zijn Pieten. En 19 december is het alweer tijd voor de eindejaarsafsluiting. We zullen deze laatste opkomst van het jaar 2009 gezamenlijk afsluiten met alle speltakken. Hierna zit 2009 er alweer op, maar natuurlijk zullen er in 2010 ook weer allerlei leuke opkomsten op het programma staan.

Groetjes,

De Esta-leiding: Sanny, Rinus, Esther, Erik en Jolanda

KALENDER	
5 december	Sinterklaas
19 december	Eindejaarsafsluiting
26 december	Geen opkomst
2 januari	Geen opkomst
9 januari	Eerste opkomst 2010

SCOUTS

Stukje Scouts voor nieuwsbrief.

Het jaar 2009 loopt weer op zijn einde en Sinterklaas en Kerst staan al weer voor de deur. Na de pepernoten, chocoladeletters en marsepein is het weer bijna tijd is voor de oliebollen. Maar eerst gaan we toch even terug in de tijd om te zien wat de Scouts de laatste tijd allemaal hebben meegemaakt.

Zo hadden we half oktober de JOTI/JOTA, een ontmoeting tussen scouts via zendamateurs (JOTA) of internet (JOTI). De scouts hadden gekozen voor het laatste. Vooraf had Ricardo een spel op het internet uitgezet voor de Scouts. Het thema van de JOTI was namelijk Lord Baden Powell, de oprichter/bedenker van scouting. Wie nog niet wist wie deze man was en wat hij heeft gedaan kon dit zo te weten komen. De vragen gingen over Baden-Powell maar ook over bepaalde scoutingtechnieken. Het antwoord van een vraag leverde gelijk de toegang tot de volgende vraag. Er moest soms flink worden gezocht om tot het goede antwoord te komen. Tevens werd er ook wat actie van de scouts verwacht want sommige antwoorden bevonden zich ook buiten de reik wijdte van de computer.

Nadat alle vragen goed waren beantwoord kon men overgaan tot het leggen van contacten met scouts uit binnen- en buitenland. Een van onze scouts had zelfs contact met een Spaanse scout. Het kon nog gekker, want we hadden ook contact met een scoutinggroep die in dezelfde periode van ons zomerkamp op hetzelfde terrein heeft gestaan.

Eind oktober was het tijd voor het herfstkamp. Dit jaar was er voor een andere locatie gekozen dan anders, namelijk het bos- en duingebied rond Westen-Schouwen. Volgens mij toch wel een van de mooiste stukjes Zeeland. We vertrokken redelijk op tijd voor onze tocht door dit gebied. Via verschillende routetechnieken zoals een kruispuntenkaart en een strippenkaart werd een weg gezocht door het gebied. Daarbij moesten we soms even terugdenken aan ons zomerkamp want daar ging het soms ook flink omhoog. Een moment van rust is tijdens zo'n hike niet verkeerd. De plaats die hiervoor was gekozen was de uitzichttoren in dit gebied. Hier had men een mooi vergezicht over het gebied waarin men wandelde. Boven op deze toren moest een kruispeiling (kompastechniek) worden uitgevoerd om te controleren of men wel op de juiste uitzichttoren stond.

Tijdens dit rustmoment was het tijd voor boterhammen en werden de scouts getrakteerd op een heerlijk beker soep. Na het volgen van een stuk route langs gekleurde paaltjes volgde het laatste stukje van de tocht over het strand. Het weer liet het niet toe om te genieten van de zon en de zee. Met wind tegen en soms wat paarden ontwijken werd het eindpunt van de route bereikt. Daarna werd er koers gezet na de overnachtingplaats, het clubgebouw van scouting Zierikzee. Na het eten was het tijd voor wat actie namelijk het smokkelspel met gele en rode stenen en het altijd vermakelijke spel met de schaar (bij sommigen beter bekend als gekruist/ongekruist). De zondagmorgen werd er flink uitgeslapen en het gebouw flink schoon gemaakt. We kunnen al met al terugkijken op een geslaagd en leuk Herfstkamp.

Zaterdag 7 november was het natuurwerkdag in heel Nederland. De scouts gingen aan het werk op de locatie Zwaakse Weel. Eerst werd door iemand van natuurmonumenten een uitleg gegeven over het gebied van de Zwaakse Weel en wat er voor deze dag op de planning stond. Het ochtend gedeelte bestond uit het verzamelen van gemaaid gras en riet op een plaats die men later onder water zou zetten. Het gras en riet moest daar worden verwijderd om een rottingsproces te voorkomen. Het weer was ons deze dag minder goed gezind, begon het eerst nog zachtjes te regenen, dat werd later op de ochtend steeds meer. Tijdens het middageten keerden we terug naar de werkschuur van natuurmonumenten, waar een heerlijke kop soep op ons wachtte. De werkzaamheden voor de middag zouden bestaan uit het knotten van wilgen. Omdat de regen maar neerdaalde en de vooruitzichten er niet beter op werden, werd het middagprogramma geschrapt. Wel jammer dat deze werkzaamheden niet door konden gaan, maar met een beschermhoes als cadeau kunnen we terug kijken op een geslaagde ochtend.

Na een week van voorbereiding kon dan eindelijk het kookprogramma van start gaan. Er moest een driegangen maaltijd worden gemaakt die bestond uit een zelfgemaakte soep, macaroni met spinazie en een zelf verzonden toetje. Deze maaltijd moest op houtvuur worden bereid. De scouts kwamen er achter dat dit wat sneller ging dan thuis op het gasfornuis.

Zoals in de scoutswet ook wel staat een scout heeft eerbied voor zich zelf en voor anderen. Tevens helpt hij graag een andere scout. Met deze achtergrond werd begonnen aan de middag met het programma 'doe eens een klus voor een ander'. Via verstopte klussen in ballonnen kreeg men een klus toe bedield. Deze klussen waren: Een bloemetje bezorgen bij iemand in Vorsvliet, iemand helpen met het inpakken

van zijn of haar boodschappen bij de Golff, het sturen van een zelfgemaakt kaart naar iemand die dicht bij je staat, het opruimen van zwerfvuil, een lege flessenactie houden waarvan het geld wordt gedoneerd aan een goed doel. Het geld wat de Scouts hiermee hebben opgehaald word geschonken aan de vakantieweek van verstandelijk gehandicapten met een aangeboren hartafwijking van de Nederlandse Hartstichting. Dit was geen oplegde keuze maar een keuze van de Scouts zelf.

Bij het drukken van deze nieuwsbrief zal het Sinterklaasfeest net achter rug zijn. Maar we gaan er vanuit dat er weer mooie en leuke surprises en gedichten gemaakt zijn. Tevens loopt het ook al weer langzaam naar het einde van het jaar. Dan sluiten we altijd met de gehele groep het jaar 2009 af. Dit jaar houden we een thuiswedstrijd en zal het programma in en rond het scoutinggebouw plaatsvinden. Tevens willen we langs deze weg iedereen bedanken die zich in 2009 belangeloos heeft ingezet voor de scouts. Ook willen we ook alle leden, ouders, verzorgers, leiding en bestuur fijne kerstdagen en een gelukkig 2010 toewensen, zodat we er in het jubileumjaar 2010 een mooi en fijn jaar van kunnen maken.

Met vriendelijke groet,
Scouts en Scoutsleiding.

EXPLO'S

Beste lezers van de nieuwsbrief,

Hierbij weer een stukje van de razende exploreporter, de favoriete reporter van het zuidelijk halfrond! De Explo's hebben weer een bewogen tijd achter de rug met diverse activiteiten waar we hieronder bericht van zullen doen dus bij deze, veel leesplezier!



De explo's hebben ook dit jaar weer meegedaan aan de Wemeldinge dag om de explokas te spekken en daar hielp het meewerken aan het personeeluitje van Thermphos ook lekker aan mee zodat we nu een leuk bedrag hebben om diverse leuke programma's mee te kunnen doen zoals afgelopen zaterdag in het Mediamuseum in Hilversum gelegen op het mediapark. Hier konden de explo's dingen doen als een stukje uit Goed Tijden Slechte Tijden naspelen en zelf het nieuws voorlezen, Reclames

inspreken en raden voor welk merk een reclame was, muziek en filmpjes bekijken en nog vele andere leuke activiteiten.

Na de inkomstenverhogende programma's hebben wij met de explo's onder andere Halloween gevierd in samenwerking en voor de Esta's. Het begon met een middag vol knutselplezier en voorbereidingen



treffen, waarna we gezamenlijk heerlijk gegeten hebben en de explo's de tocht gingen bemannen. De enorm spannende tocht werd zelfs door de ouders die het lef hadden om deze tocht mee te lopen bijna huilend ervaren door de diverse vreselijk enge figuren en monsters die er in het enge donkere bos verscholen zaten! Na uiteindelijk toch de tocht te hebben volbracht kon iedereen met een gerust hart weer naar huis omdat alle leden er nog waren en men op het einde een lekkere zak snoep meekreeg.

Na dit spannende avontuur hebben we een rustige periode meegemaakt met de normale scoutingprogramma's en een enkele crea bea opkomst zoals de mega windy super duper xtrime knikkerbaan....



Die helaas mislukt is, zelf je houten bestek snijden en onze huis tuin en keuken oven buiten getracht te repareren hebben we dus een paar goede maanden gehad. De explo's hebben tevens afscheid genomen van Erik van Maldegem die we als pannenkoek naar de esta's hebben gestuurd en we hebben sindsdien niets meer van hem vernomen. Dus als jullie hem zien, doe m de groetjes!

Tevens zijn Kevin Voogd en Jordi Clarijs de stagelopers die het leidingteam gaan zullen versterken bij een andere speltak volgend jaar dus we hopen deze 2 ook

glorieus te kunnen wegsturen! Helaas heeft Tim de Jonge besloten om onze speltak te verlaten, dit brengt het explo aantal dus terug naar 3 waar we in januari 1 stageloper aan mogen toevoegen, namelijk Alyssa Voogd. Dit betekend dus dat er 3 oud explo's weggaan en we er 1 voor terugkrijgen. Als jullie nog vrienden/ vriendinnen hebben die wel interesse hebben in scouting en 14 jaar zijn laat het ons weten zodat we ons groepje weer wat groter kunnen maken!



Wat staat er allemaal nog op de planning? Uiteraard doet de goed heilig man ook ons dit jaar aan waar iedereen erg naar

uitkijkt want ookal ben je een jong volwassene, snoep en kado's doet iedereen goed natuurlijk! Verder zijn de voorbereidingen voor een winteractiviteit in volle gang, het exploweekend, scout it out in Utrecht en de JubJam en de afsluiting van het feestjaar zitten allemaal in de planning, dit uiteraard voor het feestjaar 2010 waarin Scouting Nederland 100 jaar bestaat en we dit met zijn allen flink gaan vieren!

Tot zover de razende exploreporter, de meest geliefde en populairste verslaggever van iedereen!

Namens de explo's, Elroy Schipper en Eddo de Fouw, graag tot de volgende nieuwsbrief!

Feitelijke onjuistheden over de razende reporter kunnen niet worden geverifieerd