



VAN HET BESTUUR

De vakanties zijn weer achter de rug en het wekelijkse scoutinggebeuren is weer begonnen. Hopelijk is de vakantie voor een ieder van jullie goed verlopen, of deze nu in of buiten Nederland was. Wat het weer betreft hebben we in Nederland over het algemeen niet te klagen gehad. Het is de laatste tijd zelfs zo droog geweest dat het gras in de tuinen hier en daar al gele plekken laat zien!

De vorige keer is verteld wat de functie van een vertrouwenspersoon is. Tijdens de eindejaarsbarbecue is al meegedeeld dat naast mij ook Jolanda Goud vertrouwenspersoon voor de Voortrappers wilde zijn. Ook is toen gezegd dat er nog een derde persoon zou worden gevraagd, te weten Annelies de Jonge. Gelukkig heeft ook zij er in toegestemd om vertrouwenspersoon te worden. Dus we hebben nu een vertrouwenspersoon uit de groep van de ouders, één uit de groep van de leiding, en één uit de groep van het bestuur. De bedoeling van het hebben van drie vertrouwenspersonen is dat de drempel om iemand te benaderen zo klein mogelijk is. Dan kunnen wij onze taak ook zo goed mogelijk verrichten. Maar zoals de vorige keer gezegd, we hopen alle drie dat we heel weinig te doen krijgen!

Tijdens het kamp is ook afscheid genomen van twee leidinggevendenden, te weten Marlieke de Fouw en Gerard Innemee. Beiden kregen een presentje namens de groep overhandigd. Ook op deze plaats wil ik hen van harte bedanken voor de vele uren die zij aan de Voortrappers hebben besteed. Een scoutinggroep kan niet

draaien zonder enthousiaste vrijwilligers, en met name de leiding speelt daarbij een uiterst belangrijke rol. Daarmee staat of valt het enthousiasme van onze jeugdleden. Dus nogmaals Marlieke en Gerard: heel hartelijk dank. Gerard blijft aan onze groep verbonden als plusscout, dat wil zeggen dat hij nog hand- en spandiensten blijft verrichten waar nodig. Zo zal hij bijvoorbeeld in november nog een cursus EHBO geven voor leiding en bestuur. Marlieke is voor een aantal maanden naar Tanzania vertrokken om daar als arts te werken. Ook zij heeft al gezegd dat zij na terugkomst weer bij de groep betrokken wil zijn, alleen ziet het er niet naar uit dat dat als (wekelijkse) leiding zal zijn.

Dan nog een leuk nieuwtje: door het geld dat we hebben verdiend met het olieballen bakken op de braderie en met het verhuur van het gebouw waren we in staat om een nieuwe aanhangwagen voor de groep te kopen. Uiteraard moet er altijd van alles worden meegenomen wanneer we op kamp gaan en we vonden de oude aanhangwagen niet meer veilig voor dat doel. Met name wanneer je over grotere afstanden moet rijden zoals voor een buitenlands kamp. En veiligheid gaat voor alles.

De eerstvolgende groepsraad zal zijn op 10 oktober. Mocht er iets zijn dat jullie dan besproken willen hebben, laat het even weten aan jullie speltakvertegenwoordiger, aan iemand van de leiding of aan een van de bestuursleden. Dan kan hij/zij het inbrengen.

Dan wil ik besluiten met alle jeugdleden een zeer goed en leuk nieuw scoutingseizoen toe te wensen. Speel ze, leer ze en heb plezier!

Namens het bestuur,
Kees Menkhorst, voorzitter

ESTA'S

Maandag 27 juli

Om 10.00 uur verzamelden de Esta's zich bij het scoutinggebouw in 's-Gravenpoler om vervolgens gezamenlijk te vertrekken richting Tholen. Na een kleine zoektocht kwamen we aan bij onze nieuwe verblijfplaats voor de komende dagen. De spullen werden uitgeladen en het gebouw en terrein werden verkend. Vervolgens kon aan de lunch worden begonnen, dankzij het mooie weer kon dit zelfs buiten. Na de maaltijd verkleedde iedereen zich als Piraat om met het thema te starten. Er werd een stuk voorgelezen uit het boek *De Blauwe Boekanier*, dit boek zou de leidraad vormen gedurende het kamp. De piratenvlag werd gehesen om het kamp te openen en daarna was het tijd voor de kampdoop.

Nadekampdoop was het tijd voor verschillende spelletjes. Per spelletje konden punten worden verdiend, zodat aan het eind duidelijk werd wie de Beste Piraat zou zijn. De Esta's speelden het windrichtingspel, moesten spijkerpoepen, blauwe flessen omgooien, deden galgje en speelden piraat mag ik overvaren.



Na deze spannende middag mocht iedereen even iets voor zichzelf doen. Sommigen gingen rustig wat lezen, terwijl anderen druk bezig waren met het bouwen van een hut. Na zo'n drukke middag had iedereen wel zin in wat te eten, dus de maaltijd smaakte goed. 's Avonds was het natuurlijk tijd voor een spannend avondspel. Dit werd gespeeld rond de molen, waar de Esta's moesten proberen smokkelwaar over te smokkelen zonder getikt te worden door de douane. Na dit spel waren de Esta's nog lang niet uitgeput, zodat iedereen nog fanatiek een paar rondjes rond de molen rende om vervolgens moe naar het gebouw terug te keren. Eenmaal terug bij het gebouw werden de bedden opgezocht en viel iedereen (uiteindelijk) in slaap.

Dinsdag 28 juli

Dinsdag hadden we een jarige in ons midden, Celeste was namelijk jarig. Na een feestelijk gezang met ballonnen kon de dag beginnen. Er werd ontbeten en vervolgens werd er weer een stuk voorgelezen uit De Blauwe Boekanier. Hierna volgden verschillende spelletjes, eveneens weer voor de puntentelling voor de Beste Piraat. De Esta's speelden dweilhockey en schoenengrabbelrace, bij dit laatste moest iedereen geblinddoekt zijn of haar schoenen terugvinden en aantrekken. Vervolgens werd gezamenlijk het spel Water-Vuur-Spons gespeeld.

Na het middageten was het tijd om goede schoenen aan te trekken, want Tholen moest worden verkend door middel van een speurtocht. De route voerde ons door Tholen met een tussenstop bij een winkeltje waar kaarten konden worden gekocht om naar huis te sturen en een post waar wat gedronken kon worden en een spel werd gespeeld.



Na deze tocht kon iedereen de gekochte kaartjes schrijven en daarna iets voor zichzelf doen, zoals bordspelletjes, donald ducks lezen of jezelf tekenen als piraat. Vervolgens was het tijd om te eten om daarna in groepjes wat te gaan verzinnen voor de Bonte avond van donderdagavond. 's Avonds kwamen de ouders en zus van Celeste nog langs voor haar verjaardag en zij hadden een heerlijke traktatie voor ons meegebracht!

Tijdens het avondspel moesten de Esta's een stoel veroveren door iemand anders te laten lachen. Het valt niet mee om dan je lachen in te houden! Het leverde heel wat rode hoofden op met als uiteindelijk resultaat toch vaak een lach. Daarna werd nog het spel Gekruist/Ongekruist gespeeld. Helaas zijn de Esta's er nog steeds niet achter hoe het nou zit. Dit spel zal dus nog wel eens gespeeld worden. Hierna was het dan toch echt weer tijd om de bedden op te zoeken en te gaan slapen.

Woensdag 29 juli

Deze ochtend begon weer met een goed ontbijt om vervolgens weer te luisteren naar een deel van het verhaal van De Blauwe Boekanier. Daarna werd stoorzendertje gespeeld voor de puntentelling voor Beste Piraat. Ook werd er weer een windrichtingspel gedaan, waarbij de Esta's 10 stappen naar het oosten, 3 kruipen naar het zuiden, 7 kikkersprongen naar het westen enz. moesten doen. Hierna mocht iedereen weer even iets voor zichzelf doen. Deze tijd werd door de Esta's voornamelijk opgevuld met het bouwen van hutten.



Na het middageten kon iedereen zijn zwemspullen inpakken, want we gingen naar het zwembad in Tholen. Na een kleine wandeltocht, konden de Esta's een frisse duik nemen in het zwembad! Er werd gezwommen en volopvandeduikplankengesprongen en gedoken. Ook werd een fanatiek partijtje lummelen gespeeld van de Esta's tegen de leiding.

Deze verfrissende middag kwam helaas tot een eind, dus begon de wandeling terug naar het gebouw. Die avond konden de groepjes, na het avondeten, nog verder met het verzinnen van hun stukje voor de Bonte avond. Hierna werd de eetzaal verbouwd tot een heuse bioscoop waar de film Haaiensnaaier werd getoond. Als piraat is het natuurlijk van belang te weten wat er nou echt gebeurt in de zee. Na deze vrolijke onderwater film, werden de bedden weer opgezocht.

Donderdag 30 juli

Deze ochtend stond er een creatieve ochtend op de planning. Na het ontbijt en het voorlezen van de volgende hoofdstukken van De Blauwe Boekanier was het namelijk tijd om een eiland te knutselen. Iedereen, zelfs de leiding, ging enthousiast aan de slag met allerlei materialen om een origineel eiland



te maken. Deze creatieve ochtend maakte, na een smakelijke lunch, plaats voor een sportieve middag. Er kon voor het laatst gestreden worden voor punten voor Beste Piraat, dus iedereen deed goed zijn of haar best. De middag vulde zich met zaklopen, bliklopen op ongelijke blikken, het ophouden van een emmer met water, drie minuten rondjes rennen en het lopen van een parcours met een flesje op de hand. Als afsluiting werd nog een gezamenlijk spel gespeeld. Hierna was er nog even tijd voor de laatste voorbereidingen voor de Bonte avond. Vervolgens kon iedereen aanvallen op het avondeten: frietjes!



Na de maaltijd werd het kampvuur opgestookt en kon de Bonte avond begonnen. Alle groepjes hadden voor elkaar een leuk toneelstukje voorbereid met piraten, een spook en een aap. De leiding verzorgde een quiz met allerlei vragen over het kamp, zoals 'Wat aten we dinsdagavond?' en 'Wie van de leiding snurkt het hardst?'. Vervolgens werd het kampvuur opgezocht, waar overheerlijke tosti's werden geserveerd en vrolijke kampvuurliedjes werden gezongen. Aan het eind van de avond was het tijd voor het uitreiken van de diploma's. Iedereen ontving een Piratendiploma. Daarna was het toch echt tijd voor de uitreiking van het diploma voor de Esta die de meeste punten had verdiend. Nick werd hierbij uitgeroepen tot Beste Piraat! Ook werd er nog een diploma uitgereikt voor de Mooiste Piraat, dit werd Rosa! Na deze officiële uitreiking was het tijd om voor de laatste keer onze luchtbedden op te zoeken.



Vrijdag 31 juli

De laatste dag van het kamp was aangebroken. Na het ontbijt kon iedereen zijn of haar spullen bij elkaar zoeken en inpakken. Het laatste deel van het boek De Blauwe Boekanieer werd voorgelezen, zodat het eind van het verhaal eindelijk bekend was. De hutten werden voor de laatste keer bezocht en alle spullen werden in de kar geladen. Na het middageten kon de grote schoonmaak van het gebouw en het terrein beginnen. Gelukkig verliep dit allemaal voorspoedig en hadden we nog tijd om een spel

te spelen. Dit was het spel Kapitein roept.... Bij dit spel heeft iedereen een rang van kapitein tot scheepskok tot dekwabber. Om iemand aan te roepen, moest eerst je eigen naam en vervolgens de naam van de ander worden genoemd. Bij een fout kreeg je de laatste rang en schoof iedereen dus door. Een erg leuk spel en ook goed voor het geheugen! Om 15.30 uur werden we opgehaald om met z'n allen weer terug te gaan naar het scoutinggebouw in 's-Gravenpolder. Daar aangekomen werd iedereen opgehaald en was het zeer geslaagde zomerkamp dan toch echt afgelopen.

Update

Vlak voor de zomervakantie hebben Pim en Toon onze groep verlaten. Na de vakantie hopen we een aantal nieuwe leden te mogen verwelkomen!

Ook in het leidingteam zijn er wat wisselingen. Zoals eerder bekend is gemaakt, zijn Gerard en Marlieke gestopt als leidinggevenden bij de Esta's.

Erik zal daarentegen ons leidingteam komen versterken. Hij heeft al meerdere opkomsten meegedraaid en is ook met verschillende kampen van de Esta's meegegaan. Vanaf nu zal Erik vaker meedraaien als leiding van de Esta's om zich vervolgens definitief bij ons leidingteam te voegen.



Vooruitblik

Alvast een korte vooruitblik op wat ons de komende tijd te wachten staat. De Prijspet is de laatste keer gewonnen door stel Rood, de strijd tussen de stellen zal daarom ook dit jaar weer losbarsten om de Prijspet te bemachtigen! Ook zal er aan een nieuw insigne worden gewerkt, welk insigne dit wordt, blijft nog even geheim. En natuurlijk zullen de opkomsten verder gevuld worden met allerlei leuke spelletjes, knutselmiddagen en andere activiteiten! Zoals jullie zien, staat ons weer van alles te wachten het komende jaar. Wij hebben er zin in!

Piratengroeten,

De Esta-leiding: Sanny, Rinus, Marlieke, Esther, Erik en Jolanda

SCOUTS

Bij de Scouts hebben we de periode voor het zomerkamp verschillende kampen gehad. Hieronder volgt een verslag van de gehouden kampen. We hebben ook ons nog bezig gehouden met andere dingen zoals de start en vervolgvacatie, waarbij de Scouts kennis maken met verschillende dingen uit de scoutsspeltak. Begin juni werd het slapen op hoogte gehouden. De Scouts moesten hierbij zelf een constructie bouwen/pionieren waar een tent op andere halve meter van de grond af kwam te staan. Na een avondje flink doorwerken kon de tent geplaatst worden. Dat viel nog niet mee, om een tent op hoogte op te zetten. Na het opzetten van de tent moest er natuurlijk ook in geslapen worden. Na wat klim en klauterwerk kon iedereen zich neerleggen voor een verdiende nachtrust. De volgende zaterdag stond in het teken van het breiden van je eigen maaltijd op houtvuur.

Eind juni werd tevens een bezoek gebracht aan het sterrenkundig museum te Middelburg. Hierbij werd een uitleg gegeven over de verschillende sterren, het heelal en de zon. In juli werden de voorbereidingen voor het zomerkamp getroffen. Hieronder volgt een verslag van de verschillende kampen die de Scouts hebben mee gemaakt zoals: het Voorbereidingskamp, de Scouting Fundays, het groepskamp en het zomerkamp.

Vorbereidingskamp

Het voorbereidingskamp van de Scouts was van vrijdagavond 25 april t/m zondag 27 april, op het Scoutcentrum te Veere. Dit kamp gold als voorbereiding voor de overige kampen in 2009 en om te zien of de tenten goed uit hun winterslaap waren gekomen.



Vrijdagavond 25 april betrokken de Scouts voor hun eerste kamp in 2009 richting het Scoutcentrum te Veere. Daar aangekomen op hun terreintje aan het water werd meteen begonnen met het opzetten van hun tenten, daarna konden de slaappleaatsen worden ingericht en werd het terrein verkend. Het water en de steiger bleken wel erg in de belangstelling van de Scouts te staan. De avond werd besloten met een uitdagend avondspel.

De zaterdag werd al vroeg begonnen, want voor sommigen was het wel een kort nachtje geweest. Er werd vol goede moed begonnen aan de kampoebouw. Deze bestond uit het bouwen van een tafel, want het hele kamp blijven staan als je moet eten is ook niet alles. Voor het koken op houtvuur moest er ook een tafelvuur gepioneerd worden. Op dit tafelvuur kon de avondmaaltijd op houtvuur worden gekookt. De zaterdagmiddag vertoefde men in en aan het Veerse meer, waar sommige Scouts het toch niet helemaal droog konden houden. De driegang maaltijd werd gekookt op het houtvuur van het gepioneerde tafelvuur. De Scouts kwamen er achter dat dit toch sneller gaat dan op het gasfornuis bij hun thuis. Na de avondmaaltijd die bij iedereen goed in de smaak viel, moesten er natuurlijk pannen worden geschuurd en de afwas worden gedaan. Na een spoedcursus pannen schuren was dit ook voor de Scouts geen enkel probleem.

Aan het begin van de avond werd een actief volleybalspel gedaan met behulp van hun zelfgemaakte net. Het spel werd echter verstoord met de mededeling dat Linke Lou weer in Zeeland was. Via een bandje (dat bij de Scouts was achter gelaten) vertelde hij de hen dat "Oma's snoepwinkel in Veere was overvallen en hij de buit in een put in Veere had achter gelaten. Hij riep hier bij de hulp van de Scouts in. Als goede Scouts werd de koers



richting Veere gezet en ging men op zoek naar een bekende put in Veere. Deze werd gevonden in de buurt van de kerk. Via een touw dat in de put hing moest de buit naar boven worden gehaald. Deze buit zou men dan op de Scouting Fundays ruilen tegen een verrassing en ontmoeting van Linke Lou.

Zondag werd er uit geslapen en kon met genieten van een uitgebreid ontbijt dat door de Scouts zelf was gemaakt. Na het ontbijt werd het Veerse Meer van ver en dichtbij nog even goed bekeken en werden de kampspullen opgeruimd. De zondagmiddag werd moe maar voldaan koers gezet richting 's Gravenpolder. We kunnen hierbij terug kijken op een mooi en geslaagd voorbereidingskamp.

Scouting Funday's

Bijna elk jaar worden de Scouting Fundays georganiseerd. Zo ook in 2009 en wel van

vrijdag 8 mei t/m zondag 10 mei. Dit allemaal in Walibi World Flevoland, voor een geringe prijs en 2 dagen toegang tot het attractiepark. De Scouts kamperen dan op een Scoutingcamping met 2500 andere Scouts. Een gedeelte van de leiding zette zijn beste beentje al voor, en vertrok vrijdag aan het begin van de middag richting Walibi. Daar aangekomen, ons aangemeld te hebben, werden de tenten opgezet.



Het weer zat ons niet mee, door een paar flinke onweersbuien waren wij genoodzaakt om de tent opnieuw op te zetten. Daardoor waren we veel natter van de onweersbuien dan van de splash uit Walibi. Maar met vereende krachten lukte het ons om de tenten op te zetten. Na het opzetten van de tenten was het alleen nog wachten op de Scouts. De vrijdagavond

waren er nog verschillende dingen te doen op de plaza van de camping zoals: een open lucht bioscoop, kraampjes, optredens, etc. De zaterdagochtend was het voor sommigen al weer vroeg dag, want de Scouts wilden zo snel mogelijk Walibi al weer in. We waren nog net op tijd om de opening mee te maken. Een druk op een knop en het park, het hekwerk en de dag waren geopend. De gehele dag werd er genoten van verschillende achtbanen, waar je in zit of onderaan hangt, of natuurlijk ook van de houtenachtbaan. Van verschillende boten, die rond draaien, of in boomstammen. Een bezoek werd ook gebracht aan een kasteel waar alles in ronddraait. Natuurlijk mocht ook het reuzenrad, de boomstammen, de mijnkarretjes en een sprekende fontein niet ontbreken. Daarnaast waren er ook verschillende scoutingkraampjes en de mobiele scoutshop. Wie nog niet nat genoeg geworden was van de verschillende attracties in Walibi, kon dit nu doen in het zwembad van de Scoutingcamping.

De zaterdagavond was er een disco en werden er verschillende spelletjes gedaan in de grote tent. De Scouts gingen op tijd naar bed, want de zondag wachtte nog een Walibi dag. De zondag was een dag op Walibi, om de attracties te verkennen waar men zaterdag niet aan toe gekomen was, of om ze nog eens een keer uit te proberen. Het weer leende zich op de zondag voor het uitvoeren van verschillende wateractiviteiten en er werd een bezoek gebracht aan de show van de beste goochelaar ter wereld

van 2009. Terwijl een gedeelte van de leiding de tenten en de kampspullen op de Camping opruimde, konden de Scouts nog even nagenieten van de verschillende attracties op Walibi. Alles ingepakt en weer terug naar 's Gravenpolder, we konden moe en voldaan terug kijken op een geslaagd weekend in Walibi. Waar sommigen nog draaierig waren van de achtbanen, of 's avonds nog het gevoel hadden dat ze in een achtbaan zaten.

Zomerkamp (door Lea Priem)

Op 25 juli 2009 gingen we met vijf scouts, Tim, Alyssa, Marije, Jeroen en Lea op zomerkamp, er waren ook vier leidinggevendenden mee. Eerst moesten we 3 uur rijden naar Wiltz. Toen we daar kwamen moesten we ons eerst aanmelden bij het scoutscentrum. Op het kampterrein gingen we eerst alles uitladen en opzetten. Omdat onze tent zo belabberd was opgezet, viel hij na drie minuten al om. We konden weer opnieuw beginnen. Daarna moesten we onze spullen in de tent leggen. Ik had al mijn bagage in mijn hike rugzak gedaan, maar aangezien die heel zwaar en groot was, kreeg ik allemaal opmerkingen zoals: Hé, tas! Wat ga jij met dat meisje doen? En: Kijk, een tas met een meisje. Toen alles klaar was mochten we vrij rondlopen. Alyssa had een 'leuk' paadje op het oog en sleurde ons mee. Op den duur kwamen we steeds hoger en steiler tot we niet meer hoger konden op onze slippertjes. Bij het naar beneden gaan zijn we minsten vijf keer tegen een boom gebotst. Vervolgens gingen we het eten klaarmaken en afwassen. Na een tijd moesten we gaan slapen. De eerste dag zat er alweer op.

De tweede dag op het kamp stond in het teken van verdere opbouw van het kamp. Hiermee waren we al klaar, dus stond er niks op het programma. Marije en ik gingen naar de overkant van het riviertje de Wiltz. Daar was een tunnel die onderdoor het treinspoor liep. Aan het eind waren er twee paden, eentje met allerlei keien, plasjes en planten en een recht, platgelopen pad. We kozen voor het hobbelige pad. Daarna gingen we weer naar beneden omdat het te stijl was. Alweer. Verder nog wat dingen met de groep gedaan en vroeg gaan slapen.

Dag 3 hadden we de hike. Het eerste stuk liepen we al gelijk verkeerd. Daarna liepen we goed maar mijn rugzak was veel te zwaar en ik kreeg veel rugpijn.



Halverwege de hike mochten de zwaarste spullen uit mijn rugzak; mijn luchtbed en een andere zak met spullen erin. Daarna ging het lopen veel beter en liepen we ook harder. Toen we uiteindelijk aankwamen op de slaappleats, konden we meteen rond gaan kijken want de tent stond al. Marije en ik waren rond gaan kijken op het andere deel van de camping. Er lag een riviertje tussen waarover twee bruggen lagen. Een om over te lopen en een voor de auto's. Daarna kwamen Hans en Sebastiaan met het eten. Frietjes! Het was echt heel lekker. Vooral omdat de leiding ze niet zelf hadden gebakken. Na het eten zijn we gaan kaarten met Ricardo en Patrick. We waren zolang bezig dat we het potje pesten niet uit konden maken, maar we waren zeker al anderhalf uur bezig. Toen moesten we gaan slapen.



De volgende dag (dag 4) waren Marije en ik nogal laat wakker en we moesten nog alles inpakken. Zo kwam het dus dat de andere mensen er al waren, toen we nog aan het opruimen waren. Maar na een half uurtje waren we alweer aan het wandelen. Alleen maar bergopwaarts. Niet leuk. Na een tijdje was het zo erg, dat je een halve meter had om op te staan. Hans en Sebas hadden gezegd, dat ze de route hadden gedaan met fietsen. Maar als je dat stuk met de fiets moet doen dan val je naar beneden. Dus hadden we de conclusie getrokken, dat ze dat niet hadden gedaan. Ik liep die dag weer met veel te veel bagage. Daarom moest halverwege weer dezelfde spullen uit mijn tas. Na een tijdje waren we op het kampterrein en gingen we eten rond het kampvuur en slapen.



De volgende ochtend (dag 5) gingen we kanoën. Leuk, dachten we, even lekker rustig kanoën. Dat was het niet, want het bleek een route van 14 kilometer te zijn. En natuurlijk deden Hans en Sebas niet mee. Behalve Marije had niemand zijn brood meegenomen. Dus toen we rond drie uur klaar waren, was iedereen uitgehongerd. Eindelijk mochten we toen

naar de winkel. En daarna zijn we weer teruggegaan naar het kampeerterrein. In onze vrije tijd hebben we een kampvuur gemaakt. Na het kampvuur gingen we weer slapen.

Dag 6 - donderdag - hadden we een vrije dag. We hebben gekozen voor het zwembad. Het was een zwembad dat bij een andere camping hoorde. Er was een draaikolk en twee glijbanen, een peuterglijbaan en een grote met stroomversnelling. Het was heel gezellig en we deden allemaal zotte dingen. We hebben zelfs Sebas proberen wijs te maken, dat als je jezelf kleinmaakt en je adem inhoudt, je langzaam zinkt. Eigenlijk blijf je drijven en zink je alleen als je al je lucht uit je longen blaast. Na een tijdje gingen we weer terug naar het kampeerterrein.

De één na laatste dag gingen we met de trein naar Luxemburg. We deden tijdens de reis kaarten. Dat was erg leuk, aangezien het wederom een heel lang potje werd. In Luxemburg aangekomen, gingen we naar de muren van Luxemburg. Daar was in één van de gangen een trap die een stuk doorliep, terwijl er geen verdere



trap was. Ik ging op dat stuk zitten en liet de rest schrikken. Dat was wel grappig. Nadien hebben we de stad bezichtigd en in de souvenirwinkeltjes rondgestruind. Dit duurde nogal lang, dus moesten we ons haasten naar het station om onze treinreis niet te missen. Op de terugreis gingen we weer kaarten. Op den duur waren de kaarten op en gingen we werken met tegoed. Toen de reis klaar was, waren we nog niet klaar. Marije had 20 kaarten in haar hand en had er 30 tegoed, die had sowieso niet gewonnen!

De volgende morgen moest alles ingepakt en opgeruimd worden. Zo rond 12 uur waren we klaar en begonnen we aan de terugreis naar 's-Gravenpolder met heel veel leuke avonturen in onze rugzak. Op naar het volgende kamp! Lea Priem.

KALENDER

17 okt.	Joti/Jota
31 okt.	Herfstkamp

MATERIAALBEHEER

Omdat onze groep vaak de grote kar gebruikt voor allerlei activiteiten en vaak verschillende chauffeurs er mee rijden hebben we een nieuwe kar gekocht om de grote blauwe kar te vervangen deze heeft meer dan 15 jaar dienst gedaan bij onze groep. We hebben nu een spikplinter nieuwe geremde kar met deze kar mag iedereen rijden omdat je met deze kar geen BE rijbewijs nodig is.

Door de vele inzet door onze groep door acties en verhuur van ons gebouw is deze aanschaf mogelijk geworden. Namens het materiaal beheer bedanken we PAK aanhangwagens te Kruiningen voor de goede raad en service.



EXPLO'S



Hier weer een berichtje van de explo's na een succesvolle zomervakantie. Wij explo's zijn afgelopen zomer naar Duitsland geweest samen met de explo's van Brunisse. De eerste 6 dagen hebben we in de buurt van Trier gebivakkeerd op een grasveldje van een leidinggevende van Brunisse die daar een vakantie woning heeft.

We hebben ons daar perfect vermaakt onder andere een bezoekje aan Trier met zijn Romeinse overblijfselen en Cochem, waar we een oud fort hebben bezocht. Er stond ook nog een hike op de planning maar dat is veranderd in een programma waarbij je kon kiezen uit mountainbike of een bezoekje aan mooie watervallen met heel veel water pret.



Na die 6 dagen zijn we verhuisd richting Koblenz daar stonden we op een officieel label terrein van scouting Duitsland wat zicht bevond in een heel mooi dal het lag prachtig tussen de bergen. In die dagen dat we daar waren hebben we onder andere een dagje Phantasialand gedaan en we zijn wezen karten op de officiële kartbaan van Michael Schumacher dat was echt genieten.

Uiteraard heeft Meneer Elroy weer eens van ons gewonnen met de beste ronde tijd!! Na het karten zijn we nog even naar Koblenz gereden om daar rond te kijken en Evelien op te halen want die heeft die dag zich vermaakt met het shoppen met de dames van Brunisse (en ja dan moet je de geen mannen bij hebben he :P).



Toen was het alweer zaterdag we zijn vroeg opgestaan om de spullen in te pakken want we moesten toch nog een eentje rijden terug naar huis. In een paar woorden kunnen we zeggen dat ons zomerkamp SUPER GEZELLIG/GEWELDIG WAS!!

Afgelopen zaterdag hebben we nieuwe programma's gemaakt voor de komende weken met op het programma van zaterdag 12 september wemeldingen dag waar wij als scouting met een touwen parcours staan en het verkeer regelen. Tot zover het nieuws van de explo's.

Erik van Maldegem

