



VAN HET BESTUUR

Zaterdag 17 januari 10.00 uur was het zo ver: de ouderbijeenkomst om te praten over deelname van ouders/vertegenwoordigers van jeugdleden in de Groepsraad. Jullie hebben de laatste maand twee brieven van mij over dit onderwerp gekregen. En ook in de vorige Nieuwsbrief heb ik er wat over geschreven.

Toch benieuwd hoeveel ouders/vertegenwoordigers er in totaal zouden zijn. Nou, dat viel niet mee. Naast twee ouders die zich in de laatste week hadden opgegeven om zitting te nemen in de Groepsraad waren er geen andere ouders aanwezig! Een aantal ouders had zich vooraf afgemeld, maar je hoopt toch dat er van de andere ouders toch ook nog een aantal komt. Maar het betekent dus in ieder geval dat deze twee ouders met algemene stemmen van harte welkom werden geheten als vertegenwoordigende ouders in de Groepsraad. Deze twee ouders zijn:

Annelies de Jonge, als vertegenwoordigers van de Explo's, en
Rien van Weele, als vertegenwoordiger van de Esta's.

Als jullie dus iets hebben over hoe het loopt in die speltak in het bijzonder, of vragen over Scouting 's-Gravenpolder in het algemeen, neem dan even contact met hen op. De Groepsraad vergadert ongeveer om de twee maanden, dus jullie zullen nooit al te lang op een antwoord hoeven te wachten. Mochten jullie eerder een reactie willen,

dan kunnen jullie dat uiteraard ook melden en dan zullen Annelies en Rien buiten de vergadering om een antwoord of een reactie zien te krijgen.

Annelies is te bereiken onder Annelies@voortrappers.nl en Rien onder Rien@voortrappers.nl. Telefonisch kan uiteraard ook.

Uiteraard zijn we erg blij dat zij zich hebben aangemeld, maar het betekent wel dat we voor de Scouts nog geen vertegenwoordiger in de Groepsraad hebben. En dat is toch jammer. Daarom zou ik een dringend beroep willen doen op de ouders/vertegenwoordigers van onze Scouts om er toch nog eens over te denken om zich alsnog aan te melden. En daarbij denk ik ook aan de ouders/vertegenwoordigers van de Esta's die binnenkort overvliegen naar de Scouts. Als één van jullie zich nu aanmeldt dan kunnen we gezamenlijk voor een langere tijd werken aan het nog beter laten draaien van onze Groep. En ook voor Annelies en Rien zou het prettig zijn om er nog een derde ouder/vertegenwoordiger bij te hebben. Dus tel jullie knopen nog eens, dan komt er vast nog een Scoutvertegenwoordiger bij!!!!

En dan de andere twee grote activiteiten, buiten de normale opkomsten: het eindejaarsfeest en de oliebolactie. Over het eindejaarsfeest lezen jullie elders in deze Nieuwsbrief. Ik zal hier nog wat over de oliebolactie zeggen. Die was weer zeer geslaagd. Met een totaal aantal oliebollen van ongeveer 4800 (!) hebben we een record opbrengst gekregen. Maar daarvoor is wel een vijftal van ons, inclusief zelfs een zwager!, van 8 uur maandagavond tot 8 uur dinsdagmorgen in de weer geweest met beslag maken en bakken. Dit vijftal werd dinsdagmorgen half zes aangevuld met de klaarzet- en schoonmaakploeg. Tenslotte kwam om kwart over acht de bezorgploeg. Rond één uur waren de meeste bollen bezorgd. Daarna waren er nog wat nabestellingen en mensen die hun bollen kwamen ophalen op het scoutinggebouw. Allen die hebben meegewerkt weer hartelijk dank, in het bijzonder ook Garage Trampler waar we weer gastvrij werden ontvangen!

Zo, dat was het weer voor deze keer. Denken de (aankomende) scoutouders/vertegenwoordigers er nog even serieus over na of ze zich toch niet zouden aanmelden voor de Groepsraad? Bedankt!

Namens het bestuur,

Kees Menkhorst, voorzitter

ESTA'S

Opkomsten

De Esta's hebben de afgelopen tijd weer verschillende activiteiten ondernomen. Ze hebben het 'cadeau-uitpak-spel' gespeeld, waarbij het geduld op de proef gesteld wordt. Hierbij moet je eerst proberen zes te gooien met een dobbelsteen, wie dat lukt moet bepaalde kleding aantrekken en mag dan proberen het cadeau uit te pakken, tot iemand anders weer zes gooit; dan mag die een nieuwe poging wagen. Uiteindelijk wordt al het scheuren en geduld beloond en heeft iemand het cadeau te pakken! We hebben het smokkelspel gespeeld, waarbij de Esta's moesten proberen smokkelwaar over te brengen, zonder dat de douane hen pakte. Voor de 'tunnel of terror' hebben de Esta's een tunnel gemaakt van tafels en kleden om hier vervolgens geblinddoekt doorheen te kruipen. Tijdens het kruipen door de tunnel waren er verschillende dingen te proeven, ruiken en voelen en die moest je dan ook nog onthouden! We hebben het Estalokaal een middag omgetoverd tot



bioscoop en de film "The Wild" gekeken. Bij een andere opkomst stond de 'lange tafelconferentie' op het programma. Hier werden verschillende spelletjes gespeeld. Na een paar minuten werd er gewisseld van plaats, zodat je bij een ander spel en tegenover een andere tegenspeler terecht kwam en verder moest spelen waar de ander gebleven was. We hebben ook marshmallows geroosterd boven een heus kampvuur en verschillende korte spelletjes gespeeld, zoals levend kwartet, krantenmeppertje, de woeschj en liedjes gezongen.

Sinterklaas

Op 6 december kwam Sinterklaas met drie van zijn pieten bij ons op bezoek. Bij binnenkomst werd er volop gezongen door de Esta's en dit beloonden de Pieten rijkelijk met pepernoten. Iedereen mocht even bij Sinterklaas komen, daar had hij voor iedereen een woordje en natuurlijk een cadeautje. Ook voor de stellen was er

een apart cadeau met een gedicht. Toen iedereen een cadeautje had gekregen, mochten ze worden uitgepakt! Na een gezellige middag, besloot Sinterklaas weer te vertrekken, want hij had nog een lange reis voor de boeg met de stoomboot.

Eindejaarsfeest

Met het eindejaarsfeest zijn we met de hele groep gaan bowlen bij Carambowl in Goes. Nadat iedereen gearriveerd was konden we prachtige bowlingschoenen uit-zoeken. De juiste maat vinden was soms nog een probleem met zoveel kinderen.. Toen was het tijd om naar de banen te gaan en flink te scoren. De eerste



ballen waren even wennen, maar uiteindelijk kwam iedereen op dreef en werden er verschillende strikes en spares gegooid! Het is ook gelukt om een bal achteruit te werpen en om een bal op de baan van de burens terecht te laten komen. Na twee uur te hebben gebowld, was het tijd om te gaan eten; frietjes met een snack en appelmoes en als nagerecht een ijsje. Hierna was het alweer tijd om naar huis te gaan. Het was

een gezellige afsluiting van het jaar!



Update

De laatste tijd zijn er weinig wisselingen geweest in onze Esta-groep. We hebben Mandy en Nick als nieuwe leden mogen verwelkomen, zij zijn inmiddels ook geïnstalleerd. De komende tijd zullen er weer nieuwe kinderen worden uitgenodigd om te komen kijken bij de Esta's.

Vooruitblik

Natuurlijk staan er voor het nieuwe jaar ook weer leuke activiteiten op het programma. We zijn dit jaar begonnen met het uitbrengen van een toast. Verder hebben de Esta's mooie 3D-kaartjes geknutseld. Na het behalen van het insigne 'Reiziger' zal er de komende tijd gewerkt worden aan het insigne 'Gastheer/gastvrouw'. Ook zal de stellenstrijd weer losbarsten. Stel zwart heeft de prijspet afgelopen keer in de wacht weten te slepen, maar nu staan de tellers weer op nul, dus stellen zet hem op! Ook staan



er weer activiteiten op het programma als koken, knutselen, scoutingtechnieken, kamp en diverse spelletjes.



Groetjes,

De Esta-leiding: Sanny, Rinus, Gerard, Esther, Marlieke en Jolanda

KALENDER

21 februari	Geen opkomst
28 maart	Nationale scoutingdag
24-25 april	Lentekamp Esta's
2 mei	Geen opkomst
27 – 31 juli	Zomerkamp Esta's

ARBONIEUWS

Het is alweer een tijdje geleden dat we u als ouder op de hoogte hebben gehouden over het arbogebeuren binnen de groep.

“Geen bericht, goed bericht” luidt het spreekwoord, maar dit is helaas niet altijd het geval.

Eind vorig jaar hadden we een ongeluk met een leidinggevende. Deze persoon zat op zijn stoel te wippen

en sloeg plotseling achterover: een gat in het hoofd en een aantal hechtingen was het resultaat.

Verder moesten we gelukkig niet veel in actie komen.

Kortgeleden is er in de centrale gang een EHBO/calamiteitenkoffer opgehangen en zijn de EHBO-koffers per speltak eens goed aangevuld en nagekeken.

Kort voor de zomervakantie is er een training geweest met als thema: “werken op hoogte”. Een afgevaardigde van de regio

Zeeland afdeling klim/abseilteam heeft ons het nodige bijgeleerd over werken en klimmen op hoogtes.

Komend voorjaar gaat er waarschijnlijk nog een training komen in samenwerking met de expo’s over reanimatie.

Hierover valt misschien in de komende nieuwsbrief iets meer van te vertellen.

We houden u op de hoogte!.

Met vriendelijke groet,
het vtr arboteam.

SCOUTS

In 2009 zijn we met vriesweer het nieuwe jaar ingegaan, en we hebben al een tijdje opkomsten gehad in 2009. We toch nog even terug naar de laatste maanden van het jaar 2008.

Sinterklaas is een gebruik dat niet meer weg te denken is bij de scouts. Zo had hij ook



begin december voor iedereen weer verschillende als surprise verpakte cadeaus meegenomen. Van een zelfgemaakte taart tot aan een heuse molen. Half december zijn we twee opkomsten bezig geweest met het maken van de bekende boomerangs. Na flink wat zaag en vijl uurtjes mocht het resultaat er zeker zijn. Daarna werden de boomerangs voorzien van ieder zijn favoriete kleuren. Vanwege de ongunstige weersomstandigheden hebben we de boomerangs nog niet kunnen testen. De scouts hebben de boomerangs mee naar huis genomen. Hoe de boomerangs het hebben gehouden kan ik op dit moment nog niet zeggen, want ik heb van iedereen de testresultaten nog niet binnen.

Half december werden er ook een EHBO middag gehouden. Laurens (EHBO-



instructeur) legde uit wat er allemaal in en om het scoutinggebouw kan gebeuren en als je op kamp bent. Na de instructie kon het geleerde in de praktijk worden gebracht. We kregen hierbij hulp van een lotus-medewerker. Deze lotus-medewerker speelde de gehele middag voor een gewillig slachtoffer. Eind december werd er een begin gemaakt met de 100% scouting film. Zoals jullie misschien wel weten bestaat scouting in Nederland in het jaar 2010 100 jaar. Om te zien of iedereen 100% scout is en wat dat inhoudt, kan iedereen een film maken, met een verhaal dat in de ogen van scouts 100% scouting is. Het verhaal werd deze middag in december alvast in elkaar gezet.

Zoals gebruikelijk is, sluiten we het jaar altijd af met een gezamenlijke opkomst met de gehele groep. Omdat de weersomstandigheden ons niet gunstig gezind waren, hadden we dan toch voor de juiste opkomst gekozen. We hielden onze deze middag voornamelijk sportief bezig met het gooien van een paar ballen, namelijk met bowlen en het gooien met bowlingballen. Deze middag bleken er aardig wat kegels last van faalangst te hebben en vielen dan soms ook spontaan om. Deze middag klonk ook regelmatig het gejuich op, toen er weer eens een strike werd gegooid. Na

deze sportieve uitdaging werd het tijd voor even iets rustigs, namelijk de gezamenlijk eindejaarsmaaltijd. Na de friet, appelmoes, kipnuggets/frikandel/kroket en het ijsje kon iedereen tevreden naar huis en terug kijken op een geslaagde middag en een scoutingvol 2008.

Zoals eerder gezegd gingen we met vriesweer het jaar 2009 in. De eerste opkomst was het dan ook een mooie gelegenheid voor een binnenactiviteit. We hebben de al eerder gemaakte knopenborden weer eens wat opgefrist/gepimpt en voorzien van wat nieuwe knopen en sjorringen. Omdat het al weer bijna 12 jaar geleden was dat we op echt natuur ijs konden schaatsen, werden op de tweede opkomst van 2009 door de Scouts de ijzers (schaatsen onder gebonden). De Zwaakse Weel werd door ons als schaatsbaan uitgekozen. Daar aangekomen bleek dat we niet de enige waren die deze plaats voor hun schaatsmiddag hadden uitgekozen. De eerste paar slagen en meters op de schaats waren voor sommigen nog wat onwennig (misschien nog wat gewend aan het kunstijs). Maar na enige tijd werden al grote afstanden afgelegd. Na het vermoeiende schaatsen was er even tijd voor een pauze en een beker warme chocolademelk. Tegen het einde van de opkomst was iedereen toch wel vermoeid en kunnen we terug kijken op een geslaagde middag.



De 100% scout film moet ook nog worden afgemaakt en dat werd afgelopen zaterdag gedaan. Het thema van deze middag was superhelden en het onderwerp was een scoutingprobleem namelijk de HUDO tent was lek. (de scouts weten inmiddels waar de letters HUDO voor staan). Dit probleem kon natuurlijk alleen worden opgelost met behulp van wat superhelden. Zo kwamen er verschillende superhelden langs met hun eigen opkomst zoals: batvrouw, feestvrouw, pleeboy, de hulk en weet het ook niet man. Ze hadden zo hun eigen manier om het probleem op te lossen, maar geen van deze manieren was de goede oplossing. Toen was er nog maar een die ons kon helpen en dat was natuurlijk de 100% scoutman. Zijn oplossing was natuurlijk de beste en hadden de scouts geen last meer van een lekkende HUDO tent. Het resultaat van de film zal binnenkort kunnen worden bekeken. De komende tijd gaan we ook nog leuke en uitdagende programma's met de scouts doen zoals: koken op blik, start en vervolgactiviteiten, een speciaal Valentijn programma, een voorjaarskampje eind april. Zo is er weer van alles te beleven in de scouts wereld.

Namens de Scoutsspeltak, Hans van Sluijs.

KALENDER

31 januari	Installatie
14 februari	Valentijns programma
28 maart	Nationale Scoutingdag
11 april	paas middag
24,25,26 april	voorbereidingskamp
25 juli - 1 aug.	zomerkamp te Wiltz (Luxemburg)

SECRETARIAATSNIEUWS

Regelmatig komt het voor dat er bij leden iets verandert in het persoonlijk dossier, zoals een verhuizing, een nieuw telefoonnummer of een andere verzekering.

Wilt u mij daar ook van op de hoogte houden?

Dit kan door een mailtje te sturen naar: jack@voortrappers.nl

of een telefoontje: 0113 213174 na 20.00u.

Als uw zoon / dochter zich aanmeldt bij de groep of overvliegt naar een andere speltak hoeft u niet te reageren.

Dit geeft de leiding aan ondergetekende door.

Secretaris, Jack de Vos

EXPLO'S

Beste lezers,

Vanuit de explo speltak wens ik iedereen nog een gezond en gelukkig nieuwjaar toe!

De explo's hebben vorig jaar nog hard geholpen met het bezorgen van oliebollen en hoewel dat voor sommigen een wel heel erg vroege start betekende zijn we het jaar ook weer fris en fruitig begonnen met een nieuwe indeling voor de eerste 3 maanden van 2009.



We hebben al een keer geknoopt uit Bart's knopenboekje, maar de middag eindigde op het ijs, waar de Explo's bewezen hebben dat je ook zonder schaatsen prima ijspret kunt beleven. We hebben een ontmoetingsavond gehad met Bruinisse waar we dit jaar mee op zomerkamp gaan. Deze avond hebben we door middel van enkele spelletjes elkaar beter leren kennen. Als u dit leest zullen de nieuwe explo's al geïnstalleerd zijn. Ook

hebben ze een dropping met GPS-punten gehad in de donkere weilanden achter Kapelle. Hoewel niet alle punten even makkelijk te vinden waren is dit uiteindelijk toch gelukt. Iedereen had zelfs nog droge voeten.

We hebben leuke ideeën op papier gezet waaronder ook EHBO wat uiteraard vrij belangrijk is voor begeleiding en explo's zelf! Verder gaan we 7 februari schaatsen in Breda, trachten we nogmaals een GPS Geocache te vinden en zijn we aanwezig op de Nationale Scoutingdag.

Tim de Jonge is inmiddels op de leeftijd gekomen dat hij explo kan worden en loopt dus om de week stage bij de explo's om even te wennen en uiteraard hopen wij dat hij het naar zijn zin heeft en onze groep wil komen versterken!



Voor verslag van de programma's de komende tijd zullen we nog even moeten wachten maar voor nu....

Zoals de goede oude blauwe uil altijd zei...
Snaveltjes dicht, en oogjes.... Ook dicht ;)

Tot de volgende keer.

Namens de explo's
Elroy Schipper

