



# LEDENKNIPSELS

FEBRUARI 2023

We hebben het afgelopen december weer druk gehad, voor ons poppenspel voor sinterklaas en de bowl wedstrijd zijn er echter wel 6 van onze welpen overgevlogen. En hebben we een stuk kleiner groepje.



Dit doet gelukkig niet onder aan onze bak avonturen, hoe scoutingbruin het resultaat ook mag zijn; het plezier zit er in!



Ook blijkt het weerwolvenspel goed te zijn ontdekt onder de Welpen, gezien het feit dat ze het zo vaak willen spelen!



Het wordt weer lekker weer dus we gaan ons maar vast klaarmaken voor het waterspel ondanks dat de winter nog niet afgelopen is.



# SCOUTS



**Roy:**  
De evenementen zijn leuk. Bowlen was leuk omdat ik gewonnen had. We hebben veel gepionierd. Sinterklaas en Oliebollen verkopen was heel leuk. Het geld wat we ophalen doen we altijd leuke dingen mee, zoals naar het zwembad, bowlen en andere verschillende dingen



**Tim:**  
De activiteiten zijn leuk, omdat we veel verschillende dingen doen. We doen vuur stoken, pionieren en nog meer verschillende dingen. We doen ook olieballen verkopen. Ik vind kamp heel leuk. De leiding maakt er altijd wat leuks van



**Scoutsleiding:**  
Een nieuw jaar, met veel leuke activiteiten op de planning. We zijn al veel van plan, zoals vuur stoken, kampen en super leuke spellen. We kijken er weer erg naar uit om allerlei toffe dingen te leren en te doen.

**COLOFON:**  
Vormgeving: Sebastiaan van Delft  
Website: [www.voortrappers.nl](http://www.voortrappers.nl)  
Voor vragen over "Ledenknipsels" kun je mailen naar: [nieuwsbrief@voortrappers.nl](mailto:nieuwsbrief@voortrappers.nl)

**Oktober**

In oktober waren de stamleden uitgenodigd in het Brabant Casino. Er werd begonnen met het maken van worstenbroodjes volgens goed Brabants gebruik. De stam ging meteen aan de slag dus in korte tijd zat iedereen bij het vuur met een broodje aan een stok waar als finishing touch een knakworst in kon worden gestopt. Na de magen te hebben gevuld werden de stamleden in 2 groepen verdeeld, team 'dat zeggen we niet' nam het op tegen team 'dat zeggen we ook niet'. Voor we naar het Brabant Casino konden, moesten er eerst diverse spelletjes worden gespeeld waarbij punten konden worden verdiend door te winnen en door het andere team goed in te schatten. Voor het spel gespeeld werd, moesten de teams vragen invullen over hoe het spel zou verlopen, zoals 'wie doet de eerste zet', 'wie heeft de meeste steentjes' en 'wie wordt de winnaar'. Ook waren er extra opdrachten, zoals raad het codewoord, bouw een toren en speel het spel zonder te praten. De spellen varieerden van jenga tot zeeslag tot snuffie hup (wie kent het niet!). Team 'dat zeggen we ook niet' kon na een vliegende start hun voorsprong niet behouden en verloor uiteindelijk met 230 punten tegenover 630 punten. Na al deze spellen zou het tijd zijn voor het Brabant Casino, maar dat hebben de stamleden niet meer bereikt. Hierdoor ging team 'dat zeggen we niet' na een gezellige Brabantse avond vol spellen en gokken met de winst naar huis!

**November**

In november namen de stamleden het in 3 teams tegen elkaar op in een foute muziek quiz. In verschillende rondes moesten de teams op basis van intro's, clips en dans (volgens sommige stamleden lijken zowel de eerste klanken van de ketchupsong als de kabouterdans op de macarena) titel en artiest raden. Ook mocht iedereen zijn of haar zangtalent laten horen tijdens de karaoke, waarbij een zeer bijzondere versie van het smurflenlied ten gehore werd gebracht (lalalalala). Tussendoor kregen de teams cryptische hints die aan het eind van de avond ook weer tot een titel en artiest zouden moeten leiden. De titels werden wel geraden, maar het raden van de artiesten (bekend in de jaren '60 en '70) was voor de stamleden toch wel erg lastig. Een winnaar werd dan ook niet aangewezen, maar dat maakte de avond zeker niet minder geslaagd.



**December**

Ook dit jaar bracht Sinterklaas weer een bezoekje aan de Plopvogels. Helaas was er toch iets mis gegaan met de pakjes voor de stam. De cadeautjes waren niet in de zak van Sinterklaas terecht gekomen, maar verspreid over de zak van Zuid-Beveland. Gelukkig hadden de Pieten nog fotos gemaakt van de plaats waar ze de pakjes hadden achtergelaten. Aan de hand van de fotos konden de Plopvogels de cadeautjes ophalen bij diverse bekende punten, zoals de kerk van diverse dorpen of bij fort Ellewoutsdijk. Uiteindelijk zijn alle pakketjes succesvol opgehaald. Er zaten allerlei lekkernijen in voor de stam.

Daarna ging het verder met deel 2 van het programma: het cadeau ruilspel. Er was weer een zeer divers aanbod van cadeautjes. Veel cadeautjes hielden rekening met de komende koude maanden zoals warme dekentjes en chocolademelk. Het grootste cadeau was een zandbak compleet met zand, maar de animo om die mee naar huis te mogen nemen was toch wat minder. Na een aantal rondes stevig dobbelen vonden alle cadeautjes uiteindelijk toch een nieuwe eigenaar en konden de stamleden tevreden naar huis.

**Januari**

Met de start van 2023 was het weer tijd voor de stam om nieuwe programma's te bedenken. Er staat de stamleden weer van alles te wachten, zoals opkomsten met kikkers en eieren, legomasters, cluedo, de ontsnapping van de stoomboot en de terugkeer van masterchef. Het belooft weer een gezellig jaar te worden!

Na het maken van de jaarplanning werden de gourmetstellen aangezet, zodat iedereen kon genieten van een heerlijk diner!

Thomas had ook nog een quiz voorbereid met 'reviews' als thema. Om een indruk te krijgen van deze quiz hieronder de reviews van alle teams.

Review team 1: Ik weet niet of dit een review of roast moest zijn, hoe dan ook zijn wij de winnaars in dit spel gecreëerd door iemand die weggelopen is bij het gekkenhuis. Of onze winst komt doordat de tegenspelers net zo maf waren als de spelleider, laten we in het midden. 5 sterren.

Review team 2: Deze quiz geef ik 3 sterren voor de moeite. Volgende keer moet het voor de anderen moeilijker gemaakt worden zodat wij ook eens kans kunnen maken. Qua films kan je mijn paardenbadslippers likken, ik ga liever naar mijn Home Alone! Van kip weten wij niets, het is alleen lekker om te eten. De quiz was glibberig, maar de volgende keer mag je harder doorgaan! Ik ga maar eens naar Madagaskar om de pinguïns te voeren!

Review team 3: Ik geef deze quiz 4 sterren. De presentator en tevens bedenker van deze zieke quiz nam ons mee op een trip door zijn bedorven brein. Hoogtepunten van de quiz waren de Harry Potter filmrecensie en de 'aardbeien' lolly. Het slijmerigste team heeft helaas gewonnen, ook dankzij team paars/roze palmboom. We zijn benieuwd waar we binnenkort de harige nepnagels kunnen bestellen.