

LEDENKNIPSELS

JUNI 2022

WELPEN

De afgelopen tijd hebben we heel wat nieuwe leden geïnstalleerd. Tis gezellig druk dus -> zo hebben we genoeg mensen om leuke dingen mee te doen!



We zijn bezig geweest met het insigne koken, als vervolg op het insigne vuur. Hier horen natuurlijk vuurtechnieken, maar ook heerlijke maaltijden bij. We hebben een soepspeurtoch gedaan, broodjes gebakken boven het vuur (beste scouting snack ooit!!). Het beste van allemaal: We hebben deze badge afgerond met nul brandwonden!

Ook hebben we onze energie goed benut: We hebben een fietstocht gedaan, we hebben de welpen een opkomst zelf spelletjes laten bedenken, een boot gebouwd en we gaan met Pinksteren weer op kamp 🏕️



SCOUTS



Kookwedstrijden

Een mooie eerste plaats is er behaald tijdens de regionale kookwedstrijden. Gezamenlijk met andere scouts uit de regio werd er gestreden wie het beste kon koken. Onze scouts hebben heerlijke drie gangen gerecht neergezet. Een groepje was zelfs zo goed, dat ze eerste zijn geworden in de categorie: Primitief. Dit is zonder potten en pannen.

Scouting technieken

Bij de scouts staat het gebruik van scoutingtechnieken centraal. Routes lopen, pionieren, vuur maken en koken: ze kunnen het allemaal. Binnenkort gaan ze zichzelf focussen om deze technieken te specialiseren, zodat er mooie projecten gemaakt kunnen worden!

Klimmen

Laatst hebben de scouts gezamenlijk met de Explo's een leuke klimopkomst gedaan! Er is geklommen in het nieuwe klimbos bij Kanoa, aan de oevers van het Veerse Meer. Een hele gave opkomst!





COLOFON:

Vormgeving: Sebastiaan van Delft
Website: www.voortrappers.nl

Voor vragen over "Ledenknipsels"
kun je mailen naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl



De afgelopen tijd zijn er nieuwe explosies komen kijken, en overgevlogen. Wat we hebben gedaan volgt hieronder.

We hebben een overnachten gedaan op het gebouw. Voor het eerst in lange tijd was iedereen aanwezig. We hadden veel spellen gepland waaronder mario kart. Normaal doe je dit binnen, maar we hadden onze eigen buitenbioscoop gebouwd! Daarnaast hadden we ook tosti gebakken op het vuur, en een film gekeken. Deze film hadden we helaas wel binnen gekeken omdat we deze niet op de beamer konden kijken. Na een iets te korte nacht zijn wij de dag begonnen met wentelteefjes. Toen was het al weer tijd om de bios af te breken.

De opkomst daarna was het gebouw verhuurd, een goed excuus om dus een activiteit buiten het gebouw te doen. Op jnar het klimbos in Bergen op Zoom. Athans dat dacht de leiding, maar door een miscommunicatie was het in wolphaartsdijk. Dus als de brandweer daar naar toe gegaan. Het klimmen ging niet vanzelf maar was erg leuk!

Toen was het tijd om de nieuwe scouts over te laten vliegen. Dat hadden we voor het eerst in jaren weer door de sloot gedaan. We hadden een mooi vlot gemaakt, dat misschien een beetje lek was, en toen mochten ze overvliegen. Het was een ranzige bedoeling geworden, en een hele klus om het vlot weer uit de sloot te krijgen. Gelukkig hebben we wel 3 nieuwe explosies!

Februari: Tijdreizen met Thomas

Op 5 februari 2001 uh 2022 was het zo ver. Professor Appelo nam ons mee op een tijdreis door de afgelopen 21 jaar. De tijdreismachine (zeer geavanceerd, maar helaas zonder stiltemodus) bracht de Plopvogels naar de jaren 0 en naar de jaren daarna. Tijdens een quiz werd onze kennis over die jaren getest. Zo kregen we vragen over het 'iloveyouvirus', de euro en kwamen we erachter welke kleding in de mode was. Ook zeiden we allemaal "o ja", toen we hoorden over breedbeeld-tv en wisten we weer wat de langste file van 2021 was. Het team Stommerijk met Ezra, Youri, Jeroen en Rinus won uiteindelijk en zal ook de komende decennia heersen.


**Maart**

Op 5 maart ging de stam met aanhang op tijd aan tafel om zich optimaal voor te bereiden op de iScout. De groepsfoto werd gemaakt en vervolgens splitste de stam zich op in het doe-team en het zoek-team en vonden de teambesprekingen plaats. Het doe-team ging voortvarend aan de slag met de Oekraïense vlag, waarmee de eerste reiscredits werden verdiend. Het zoek-team kon hierdoor aan de slag met de reisvragen. De instapvragen werden vlot beantwoord. In de tussentijd leverde het doe-team de ene na de andere opdracht in. De creativiteit werd getoond in een stillevens, een stamlid werd 1 met de muur, Freek Vonk kwam op bezoek en natuurlijk was er weer een opdracht in een bushokje. Het zoek-team reisde naar een straat in Londen, zocht edelstenen op de Mont Blanc, ging zonnebaden op een radioactief strand in Brazilië en stapte in een luchtballon van Oost- naar West-Duitsland. Er was een extra track met vragen over Oekraïne. Het doe-team had inmiddels ongeveer alle opdrachten goed uitgevoerd en besloten alvast wat op te ruimen en het zoek-team te komen ondersteunen. Het zoek-team speelde 2 van de 4 tracks uit, waarvan 1 foutloos. Dit leverde in totaal 35 punten en een plek in de middenmoot (plaats 300 van de 605) op. Een goed resultaat na een gezellige, creatieve en reislustige avond!

April

In april ging de stam op zoek naar de Stamkunner! Er werden verschillende opdrachten gespeeld en als je hierin het minst goed was, kreeg je een punt. Het stamlid met de minste punten was dus de winnaar. De kunst was het dus om vooral niet de slechtste te zijn. Met 13 opdrachten werden de stamleden op diverse vlakken op de proef gesteld. De opdrachten waren onder andere: bottle flip, vliegtuigjes door een hoepel gooien, geblinddoekt over een balk stappen, een kennisquiz over de stamleden, het woord plopvogelstam in losse letters uit een krant knippen, een bekertje naar je toe halen door een wc-rol op te rollen, paaseieren zoeken en tot slot een potlood slijpen tot een streepje. Aan het eind van de avond had Ezra de minste punten gehaald, waardoor zij werd uitgeroepen tot Stamkunner 2022!