



# LEDENKNIPSELS

FEBRUARI 2021

## WELKOM



Beste iedereen,  
We zijn begonnen met de eerste thuis opdrachten, lees en huiver. We zien jullie creaties graag tegemoet!

Heel, heel heel lang geleden was er in Zeeland een beroemde Graaf. Zijn naam was Graaf Polder en hij regeerde vanuit zijn Fort Trappa over zijn land. Iedereen in het land was blij met Graaf Polder. Hij zorgde dat iedereen te eten had en dat de mensen het leuk hadden. Op een dag kwam een vijandelijke koning van achter de bergen naar het land van de graaf. Zijn naam was Koning Plop. Het was een vreemde vogel, eerder een bandiet. Hij roofde van de mensen en wilde ook het Fort Trappa in zijn bezit hebben. Samen met zijn enorme leger kwam hij voor het Fort te staan. "Geef je over Graaf Polder!" Schreeuwde koning Plop. Graaf Polder was echter niet voor een gat te vangen en bouwde van spullen die hij in het fort had liggen snel een katapult. Hij lanceerde vanuit zijn fort een enorm projectiel (kogel) over de muren en schoot het bovenop het leger van Koning Plop. "Terugtrekken!" Riep de opperbevelhebber van de Ploperianen en ze vluchtte snel over de bergen naar hun eigen kasteel.

OPDRACHT #01 Zoek in je eigen huis naar spullen om een katapult mee te maken. Schiet een projectiel (kogel) af om het leger af te schrikken. Succes!



Dit seizoen hebben de scouts veel scouting technieken geleerd door te koken, vuur te stoken en te pionieren. Met het pionieren hebben de scouts toffe projecten gemaakt, onder andere een touwbrug. Natuurlijk heeft iedereen de touwbrug uitvoerig uitgetest, voordat deze werd afgebroken.

Er zijn vanzelfsprekend ook spellen gespeeld. Zo is op 21 november de scouts strijden gehouden. In patrouilles werd er gestreden om de winst. Er is siamees voetbal, de vloer is lava en er zijn sketches gespeeld.

Op zaterdag 12 december kwam het scoutingseizoen onverwachts ten einde. Op deze dag hebben de scouts nog wel een toffe lasergame opkomst gehad. Hiervoor is er een speelveld gemaakt waarbij zij in twee teams elkaar af moeten schieten! Hiermee zijn er allerlei spellen gespeeld, zoals twee tegen twee, en zelfs vlaggenroof.

We hopen jullie allemaal spoedig weer te zien in een nieuw seizoen!



# EXPLOIS

## COLOFON:

Vormgeving: Sebastiaan van Delft  
 Website: [www.voortrappers.nl](http://www.voortrappers.nl)

Voor vragen over "Ledenknipsels"  
 kun je mailen naar:  
[nieuwsbrief@voortrappers.nl](mailto:nieuwsbrief@voortrappers.nl)

De 1e opkomst stond op het programma om wafels te bakken op hoogte. Nadat we onze pionierskills hadden laten zien met het bouwen van een tafelvuur, kon het wafelbeslag de wafelijzers in om zo op het vuur heerlijke wafels te maken. Helaas bleek dat de wafels totaal mislukt waren, ze waren zogezegd "scoutingbruin", maar toch net iets te zwart om op te eten. Gelukkig kwam iemand op het idee om het overige wafelbeslag in een koekenpan te doen en dat te bakken op het vuur. Daarbij is het nieuwe gerecht de "wakoek" ontstaan, wat een combinatie is van een wafel en een pannenkoek en superlekker is met poedersuiker en stroop!

We hebben met de Sinterklaas opkomst lekker genoten van vers gemaakte noodles. Onze eigen begeleiding had voor ons gekookt. En wij hebben gezorgd voor een gezellige avond. We hebben het traditionele dobbel spel gespeeld met kado's. De kado's waren van een totale waarde van 10 euro pp. Iedereen heeft erg zijn best gedaan om de leukste en grappigste kadootjes te kopen. Ook hebben we nog 2 nieuwe explos geïnstalleerd. Normaal komen de ouders of verzorgers kijken bij de installatie. Dit keer kon dat helaas niet. De installatie vond live plaats op Facebook. Het voelde wel een beetje apart omdat iedereen het al op de oude manier gewend is. Toch hebben we er maar een gezellige avond van gemaakt



De 2e opkomst hebben we de kast opgeruimd, het was een hele klus om dat te doen maar aangesterkt door een glaasje met alleen maar aanmaaksiroop konden we er weer tegenaan. We hebben er uiteindelijk wel heel de opkomst over gedaan, maar dat kwam deels door de scouts die ons afleidde met voedsel.



### November

Deze maand stond er eigenlijk een samenwerking met een andere stam op de planning, maar vanwege corona is dit een online pubquiz geworden met alleen onze eigen stam De Plopvogels (de stamleden waren toe aan wat verandering met een nieuwe naam en logo tot gevolg). Alle stamleden zaten achter de computer en met hun telefoon met Kahoot gereed om hun kennis te testen. Via de computer werden de vragen gesteld en kwamen de antwoordmogelijkheden in beeld. Het antwoord kon dan gegeven worden via je telefoon. Naast goed antwoord geven was snelheid hierbij ook van belang. De eerste quizronde ging van start met vragen over scouting, vissen, vlaggen en muziek. Vervolgens werden de creativiteit en scouting skills van de stamleden getest met een doe-opdracht waarbij gekozen kon worden voor het maken van een mummie, het leggen van knopen of het pionieren van een keuken met huis-tuin-en-keuken artikelen. Na een korte pauze kwam er nog een quizronde waarin onder andere de algemene feitenkennis en de kennis van diverse logo's van de stamleden werden onderzocht. Na rijp beraad door de jury kwam Ezra als winnaar uit de bus!

### December

De stamleden waren dit keer aangespoeld op een onbewoond eiland. Via een videoboodschap van de Sint bereikte ons de eerste opdracht. Iedereen moest een vlog maken en daarbij een product aanprijzen. Vervolgens werden er 2 groepen gemaakt, de Piraten versus de Vikingen. Thomas bleek al snel de beste speurneus en zorgde voor winst voor zijn team. Daarna moest er een serenade worden geschreven en opgenomen voor Jack, aangezien dit zijn laatste opkomst bij de stam was. Tot tranen geroerd door de prachtige teksten en mooie zangkunsten van de leden (of van het lachen) konden we naar de laatste opdracht. Per team moest een prank filmpje opgenomen worden. Daarna volgde het tweede deel van de avond, want iedereen had een stamlid via de plopvogelpost een cadeau toegestuurd met bijpassend gedicht. De winnaar van de opdrachten, Eddo, werd toegesproken door de Sint en mocht als eerste zijn cadeau uitpakken en gedicht voorlezen op het podium. Daarna volgden de gedichten en cadeaus van de overige stamleden. Iedereen bleek weer braaf te zijn geweest en had dus ook daadwerkelijk iets ontvangen. Na al die verwennerij en de afsluitende woorden van Jack kwam er een einde aan deze opkomst en zo ook aan het stamjaar 2020. Tot volgend jaar, fysiek of online!

### Januari

Natuurlijk stond deze maand weer in het teken van het bedenken van programma's voor het komende jaar. Aangezien we momenteel weer in een lockdown zitten, zijn voor de eerstkomende maanden online programma's bedacht. We houden een heuse bitcoindag en gaan levend cluedo en risk "de verovering van 's-Gravenpolder" spelen. Natuurlijk doen we in maart ook weer mee met iScout. Na de zomervakantie hopen we weer bij het gebouw te kunnen draaien. Daarvoor hebben we ook al wat ideeën bedacht, maar het wordt afwachten wat dan mogelijk zal zijn.

Na het bedenken van de programma's was het natuurlijk, zoals elk jaar, tijd voor een aantal potjes weerwolven. We waren met een wat kleine groep. Hierdoor werd of de weerwolf snel ontdekt of was ongeveer iedereen na één ronde vermoord, maar dit maakte het niet minder gezellig! De strijd tussen de burgers en weerwolf eindigde na 4 potjes in een gelijkspel: 2-2.