

LEDENKNIPSELS

SEPTEMBER 2020



WELPEN

Opkomsten anders dan anders...

We hebben het einde van het jaar afgesloten met een aantal kortere opkomsten, maar dit heeft niet minder plezier opgeleverd. We zijn opnieuw van start gegaan met een aantal spelletjes.

We hebben met zijn ook een enorme katepult gemaakt. Eentje die sponzen af kon katepuleren.

We hebben aan het einde van het jaar ook het lokaal nog eens goed verbouwd, om vervolgens over de tafels en stoelen heen te rennen. Een soort apenkooi, met ook een buitenparcours!

Binnenkort gaan we weer beginnen aan het nieuwe seizoen, tot snel!



Oplossing rebus van de vorige editie:

Heb jij deze rebus opgelost? Dan ben je een echte spoorzoeker en dat komt heel goed van pas als we weer opkomsten hebben! Tot snel! :)

SCOUTS

20 juni 2020

“We hebben vandaag levend Cluedo gespeeld. We konden hierbij verschillende mensen ondervragen. Zo moesten we erachter komen wie de moord gepleegd had. Ik ben erachter gekomen wie de moord gepleegd had, dit was namelijk , Rosa. Ik wist niet welk moordwapen er gebruikt was of waar de moord gepleegd was.”

Sarah

13 juni 2020

“Vandaag was onze eerste scoutingopkomst. Het was erg mooi weer dus we hebben waterspelletjes gedaan, zoals trefbal met sponzen. Verder moesten we erg vaak onze handen wassen.”

Quincy



27 juni 2020

“Vandaag hebben we apenkooi gedaan met een waterglijbaan. Dit was erg leuk, maar wel nat.”

Wessel

4 juli 2020

“Deze opkomst hebben we levend stratego gespeeld, maar dan de afval versie. Hierna hebben we spelletjes gedaan zoals ‘gekruijst, ongekrujst’ en ‘Het land van geen idee’.”

Meike



11 juli 2020

“Tijdens de laatste opkomst hebben de scouts vuur gemaakt. Het was een spannende wedstrijd, want degene die het snelst het touwtje boven het vuur doorgebrand had, was de winnaar. Dean heeft uiteindelijk gewonnen. Daarna hebben we een potje Kubk gespeeld, de leiding tegen de scouts. De leiding heeft dit natuurlijk overduidelijk gewonnen. ;) Als afsluiting hebben we een ijsje gegeten om af te koelen van het warme weer.”

De scoutsleiding

EXPLO'S

COLOFON:

Vormgeving: Sebastiaan van Delft
 Website: www.votrappers.nl

Voor vragen over "Ledenknipsels" en het inleveren van je antwoorden kun je mailen naar: nieuwsbrief@votrappers.nl



Beste allen,

In verband met de corona hadden we de afgelopen tijd geen opkomst en gehad, maar gelukkig mochten we 20 juni weer echt van start. Het waren wat korte opkomsten dan we gewend waren, dus moesten we ze goed benutten!

Op 20 juni gingen we slagballen met handicaps. Dus iedereen had een ander mankement! De ene mocht alleen springen, een ander weer alleen 1 arm gebruiken. Vet lastig dus.

De week erop hadden we vet lastige raadsels die we op moesten lossen, maar daar snapte de meeste echt niks van.

En 4 juli was moment suprême, toen mochten de scouts naar de explo's overvliegen. Normaal maakte we ze vies, maar nu mochten ze vieze dingen eten als ze de vragen fout beantwoordden.

Gelukkig hadden ze geen vragen goed.

Groeten de Explo's

STAM



Mei

De stamleden werden op de proef gesteld vanwege de naderende Apocalyps. Om te kijken wie zou overleven en wie niet moesten de stamleden onder andere wapens maken, zichzelf camoufleren, onder water kunnen overleven, partners verleiden met hun danskunsten, zorgen voor een explosie en contact leggen met buitenstaanders om niet te geïsoleerd te raken. Helaas zijn onderweg een aantal stamleden omgekomen, doordat ze zijn verdronken of opgeblazen. Een aantal stamleden is gestorven in eenzaamheid. Gelukkig doorstonden 5 stamleden alle proeven, waardoor de toekomst van de stam is gered!



Juni

Deze maand stond er voor de stam een escape room op het programma. Gezien de coronacrisis lopen de inkomsten van onze groep terug, dus is onder leiding van Linke Lou besloten een bank te beroven. Met behulp van de oplossingen op diverse puzzels kon de code van de kluis worden gekraakt. Zo moesten de stamleden een puzzel van de plattegrond van de bank leggen, de geheime code in diverse muziekfragmenten ontdekken (haZES), een morsebericht ontcijferen en met behulp van coördinaten op de kaart een getal ontdekken. Na alle puzzels te hebben opgelost, werd de code ontdekt: Dagobert Duck! De stamleden kunnen, zoals iedereen nu wel begrijpt, genieten van een heerlijke, zorgeloze vakantie! Tot in september allemaal!