



LEDEN KNIPSELS

SEPTEMBER 2018

35 JAAR

Op zaterdag 23 juni was het zover. De lustrum dag van onze mooie groep. Overdag was er een voortrappers-ontdekspel, waar leden en nieuwsgierigen konden kijken wat er allemaal gebeurt op scouting. Dit was georganiseerd aan de hand van de acht activiteitengebieden van scouting;

- Sport & Spel,
- Uitdagende Scoutingtechnieken,
- Expressie,
- Buitenleven,
- Identiteit,
- Internationaal,
- Samenleving en Veilig & Gezond.



Zo konden deelnemers water-sliden op een enorm luchtkussen, hangen aan een gepioneerde touwbrug, schilderen van een enorm logo, broodjes bakken, scouting-memory spelen, een internationaal spel spelen, bloempotjes versieren voor Vorsvliet en een EHBO-estafette doen. Natuurlijk kon je ook wat drinken en zorgde Sanny voor gave schmink. Het was een gezellig en warm middagprogramma.

In de avond was er een reünie voor (oud)leden onder het genot van een hapje en een drankje (met dank aan de explo's) en muziek van een dj. Hoewel het niet heel druk werd, was het wel gezellig en veel goeie herinneringen werden opgehaald. Al met al een succesvol en gezellig jubileum, op naar de 40!





De groetjes

De welpen willen de groeten doen aan jolanda.

Quincy doet de greetings aan aniek en alinda.

Saba: Thomas mag me niet meer natmaken met water.

Quincy: Elroy stop eens met roken!

Aswin: niks!

Evelien: Toon je bent een mazelaar.



Welpenlogica

Het leukste was kamp. We vonden slapen het leukst. Slapen op kamp is kletsen. Er was een speurtocht in de nacht, uitgezet door een aap. De goochelshow was ook leuk en de film! Pokémon was de leukste opkomst. We moesten Pokémon zoeken in het bos. Met vuursteen, watersteen en groene steen konden we de Pokémon laten groeien.

Oproep

Omdat er veel welpen over (zijn ge) gaan is er weer ruimte voor nieuwe welpen. Kent of bent u een potentiële welp die een keertje langs wil komen? Mail dan naar welpen@voortrappers.nl

In de september/oktober houden we weer een vriendjes/vriendinnetjesdag.

COLOFON:

Vormgeving: Sebastiaan van Delft
 Website: www.voortrappers.nl

Voor vragen over "Leden knipsels" en het inleveren van je stukje kun je mailen naar: nieuwsbrief@voortrappers.nl

SCOUTS



Hoe zag het programma bij de Scouts er uit voor de lange hete zomer, waar we op zoek waren naar enige verkoeling.

Begin juni een overnachting bij de Scouts op hun eigen terrein (dus wel vertrouwd). Na flink gesjouwd met palen en tentdoek, werden de tent netjes en strak opgezet. De avond werd afgesloten met het kampvuur, waarbij de tosti's heerlijk smaakten. Uitslapen bij de Scouts komt eigenlijk nooit voor, dus was het deze zaterdag voor de scouts al vroeg dag. Na het ontbijt, werd er koers gezet richting het klimbos te Westenschouwen. Na ontvangst en uitleg werd er begonnen aan de survival. Er werd in verschillende klimnetten geklommen, door visnetten gegaan (wat deden die trouwens zo hoog ??), van kabelbanen afgegaan, en op wiebelige balkjes gestaan. Na de lunch volgde een wandeltocht door de bosrijke omgeving van Westenschouwen. Tevens stonden de Scouts nog op de uitkijk op een toren. Aan het einde de tocht volgde een stukje over het strand. De avondmaaltijd werd ook op en aan het strand genoten.

Een workshop van Sanny mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Zo krijgen de Scouts les in het maken van een fluitenkoord. Het werd wel in 2 etappes gedaan, met de finish als mooi resultaat.

De Scouts en Explo's worden nog al eens om hulp gevraagd. Dit maal door de plaatselijke speeltuinvereniging die haar 50 jarig jubileum vierde. Dit maal niet in de waterspeeltuin, wat misschien toepasselijk had geweest met de temperaturen van die dag, maar op een groot grasveld. Op dit grasveld hadden de Scouts en de Explo's verschillende waterspelletjes klaar staan.

De laatste opkomst voor de vakantie werd om wat spierkracht van de Scouts gevraagd. We gingen namelijk het water op in kano's. Geen motor maar gewoon peddelen. Een tocht volgde op het water in de buurt van het Veerse Meer.

Na de lange, hete, zomer, gaan de scouts weer op zoek naar nieuw uitdagende programma's.

Groetjes, Scouts en Scoutsleiding.

EXPLO'S



Beste lezers,

De Explo's zijn dit jaar wel op zomerkamp gegaan en de reis ging naar het Verenigd Koninkrijk! Voorafgaand hebben de Explo's dmv diverse acties geld opgehaald en door een grote donatie vanuit Het Feest zijn we het kamp financieel heel goed doorgekomen! Wat hebben we allemaal gedaan?

Ten eerste hebben we een 9 persoonsbus gehuurd, 2 kampterreinen geboekt, de ferry geboekt en betaald.

De activiteiten waren ook niet misselijk! We zijn naar Stonehenge gegaan, hebben de Clearwell Caves bezocht, uiteraard gezwommen ook, Berkeley Castle bezocht, een bioscoopbezoek en de reis naar het 2e kampterrein! Vanuit daar hebben we een dag gesprongen en de bear grills fitness gedaan bij freejump Croydon. Daarna nog 2 dagen Londen waar de Tower of London bezocht is, de London Dungeon, perron 9 3/4 en uiteraard de stad onveilig gemaakt met shoppende dames! Een kamp om te blijven herinneren dus, en de Engelse groep die we ontmoet hebben is via Instagram ook zeer populair!

Namens de Explo's,

Elroy