



LEDEN KNIPSELS

FEBRUARI 2018

WELPEN

Speurtocht

We hadden een speurtocht gedaan en eerst deden we het op papier schrijven en daarna op grond. We moesten naar oenemenoem toe. We moesten er lopend naar toe dan moest het andere groepje moest dan onze speurtocht volgen onze eind bestemming was de beweegtuin 's-gavenpolder.

Jenthe

Eindejaarsfeest

Lopend buvet eindejaarsfeest van allemaal eten van andere landen en ik vond Italië en Spanje het lekkerst Sven en Elroy. Levend stratego gespeeld in het donker. En het was heel modderig. Opkomst was gewoon onze opkomst.

Quincy





Sinterklaas

Op het sinterklaas feest moest een iemand het sinterklaasjournaal presenteren en sinterklaas kwam met 3 pieten. We hadden een scouting zakboekje gekregen. En super veel pepernoten.

Quincy

Insigne Geschiedenis

We zijn nu bezig met het nieuwe insigne: geschiedenis. We zijn nu 65,000000 miljoen jaar terug in de tijd we moesten een ei stelen van de tegenstander we hebben een raadspelletje gedaan en we gaan ook nog een parkour doen

Jenthe



SCOUTS



Het nieuwe jaar is weer begonnen! We hebben weer een leuk jaar gehad. We zijn op kamp geweest en dit moest natuurlijk ook schoongemaakt worden dus in september hebben we de tenten schoongemaakt. En we hebben ook afscheid genomen van de oud voorzitter kees.

We mochten ook weer onze kookkunsten laten zien met het spel de 'black box', dan krijg je een box met ingrediënten waar je iets van moet maken. In oktober hebben we het tv programma wie is de mol gespeeld. We mochten een tegeltje maken aan het dorps huis in s-gravenpolder.

We hebben ook een tafelvuur gepioneerd waar we lekker frikandellen op gingen maken. Ook hebben we van Sanny een cursus schminken gehad. In oktober zijn er ook weer nieuwe scouts gekomen, Manouk, Fleur, Meike, Anemoon en Lisa. En natuurlijk hebben we ook weer geholpen met de natuurwerkdag, deze dag heeft Myrthe haar telefoon leren zwemmen, helaas had het watervrees en verdronk hij. Verder was het wel een leuke en leerzame dag.

En natuurlijk willen wij ook onze kookkunsten laten proeven aan onze ouders, dit hebben we dan ook gedaan. We hebben ons eigen restaurant gemaakt. En elk jaar vieren we natuurlijk sinterklaas, we hebben onze buiken weer volgegeten met pepernoten. En we hebben het jaar afgesloten met het rondbrengen van de oliebollen, we hebben hierbij weer veel mensen blij gemaakt! Om het nieuwe jaar in te luiden hebben we de kasten schoongemaakt en opgeruimd, het ziet er weer netjes uit.



Hier is een kleine update van wat wij de laatste tijd hebben gedaan. Een hele tijd terug zijn we met de Explo's naar de escaperoom in Middelburg geweest. Met nog maar 1 minuut te gaan zijn we er uit gekomen. Het was erg leuk om te doen omdat er erg veel afwisseling in zat en de plekken en er veel dingen een verband hadden waar je het niet had verwacht.

Omdat we soms geen leiding hebben organiseren we af en toe een film avondje bij iemand thuis en kijken we natuurlijke een leuk film met ons groepje. We houden er van om als het koud is een lekker warm vuurtje te maken en dan wat lekker te eten op te maken.

Natuurlijk hebben we dit jaar weer bezoek gehad van sinterklaas en zwarte piet. We kijken er naar uit om de scouts die onze nieuwe Explo's worden te ontgroenen en lekker vies te maken.

Ook zijn we bezig met het maken van een promotiefilmpje voor het 35-jarig bestaan van de scoutinggroep. We vinden het erg leuk om te doen, omdat we door al onze oude foto's hebben gezocht en allemaal leuke beelden van de kinderen mogen verzamelen. Het filmpje is over een tijdje beschikbaar op de site.

COLOFON:

Vormgeving: Sebastiaan van Delft
 Website: www.voortrappers.nl

Voor vragen over "Leden knipsels" en het inleveren van je stukje kun je mailen naar: nieuwsbrief@voortrappers.nl